

Tillsammans skapar vi

framtidstro

EN TIDNING FRÅN RENINGSBORG // 2021



ren:ingsborg

VÅR VISION

TILLSAMMANS SKAPAR VI FRAMTIDSTRO

Värdegrund: Reningsborg är en idéburen organisation. Vi är organiserade som en förening med många ideella insatser och vårt uppdrag är att finnas till för och stödja människor när de behöver en hjälpande hand i livet. Reningsborg vill kämpa för alla människors lika värde, bättre livsvillkor och en meningsfull tillvaro. Vi vill att varje människa vi möter ska utvecklas, växa, bli mer självständig och få mer inflytande över sitt eget liv.



Vi är övertygade om att vi är bäst tillsammans

Vi vill att det ska genomsyra allt vi är och gör. Vi tror att om vi tillsammans hjälps åt kan vi vara med och skapa en mänskligare och tryggare värld att leva i. Vi vill skapa möjligheter för människor att ge av sin tid och sitt engagemang. Vi vill samverka med privatpersoner, kyrkor, företag, organisationer och den offentliga sektorn. Vi vill i samarbete med andra vara en tydlig aktör i den sociala ekonomin i Göteborg. Vi vill vara delaktiga i att skapa ett hållbart samhälle; socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

Vi vill vara med och skapa framtidstro

Vi ser att fler och fler människor tappar tron om en ljus framtid och att känslan av hopplöshet växer. Därför blir vår största utmaning att hjälpa människor att hitta tron på framtiden igen och vi vill skapa egna verksamheter eller stödja/samverka med andra

aktörer som gör detta möjligt. Vi vill prioritera verksamheter i Göteborg och utomlands som skapar möjligheter för unga att utvecklas genom socialt stöd, meningsfull fritid, utbildning och arbete. All verksamhet som riktar sig till barn och unga ska grunda sig i Barnkonventionen.

Reningsborg vilar på kristen grund

Vi tror att relationer är grunden för all förändring, att möta människor med respekt, ödmjukhet och lyhördhet. Vi vill alltid finnas till hands för dem som har behov och frågor av andlig eller själslig karaktär. Att känna framtidstro kräver att man får tillbaka tron på sig själv, tron på andra och ibland även tron på Gud.

Som organisation ska vi alltid vara goda förvaltare av människors tid och gåvor. Vi ska vara professionella och kompetenta. Vi ska vara noga med att ha en sund och stabil ekonomi och vara transparenta och öppna i allt vi gör.

”VEM BRYR SIG?”

Jag träffade en kille på en ungdomsgård i Nordost för några år sen och citatet kommer från vårt samtal. Hela rummet var fyllt av hans frustration och ångest över att inte bli tagen på allvar och hans känsla av att inte få vara en del av det samhälle som är en självklarhet för så många av oss andra.

Det var både en ärlig fråga men också en känsla av att han inte orkade bry sig längre.

Han fortsatte ”Det är bättre att vara någon och dö vid 25 än att vara ingen och dö vid 75”.

Han hade förmodligen aldrig varit nära döden, i så fall hade han nog resonerat annorlunda, men för alldeles för många unga grabbar är detta ett resonemang som är mer logiskt utifrån den verklighet de lever i.

På Reningsborg har ordet tillsammans blivit vårt viktigaste ord och handling. Ett annat viktigt ord som ligger i tillsammansbegreppet är delaktighet. För oss betyder delaktighet både att höra till men också ha en egenupplevd känsla av att faktiskt finnas med i ett sammanhang eller i en grupp.

Det är helt uppenbart att vi har misslyckats när en stor grupp unga människor söker sig till en livsfarlig miljö bara för att känna sig sedda och få ett sammanhang oavsett risken.

Detta är Reningsborgs och hela vårt samhälles viktigaste uppdrag; att finnas till för och tillsammans med ungdomarna skapa sammanhang där de själva får vara med och känna delaktighet.

Vi på Reningsborg har valt att bl.a finnas i skolmiljön med våra trygghetsvårdar. Detta är ett väldigt spännande samarbete mellan skolan, stadsdelen, den privata sektorn genom Länsförsäkringar och Reningsborg.

Vi vet att det kan räcka med en enda vuxen som ser och tror på eleven för att hen ska klara av att få sina betyg och kunna läsa vidare. Vi vet att detta är en av de viktigaste åtgärderna för att ungdomar ska få en chans att komma rätt i livet.

Jag vet själv vad det innebär att känna utanförskap i skolmiljön och vad det gör med ens självkänsla. Jag hade tur som hade andra sammanhang där jag blev sedd och omtyckt.

Vi måste hjälpas åt och det nu! Vi måste hitta lösningar och vi måste satsa på våra barn och unga. Vi ser redan konsekvenserna av vårt svek och det skrämmer oss alla.

Det är varje barns rättighet att bli sedd och att det finns en vuxenvärld i deras närhet som verkligen tror på dem och finns där för dem.

Vi på Reningsborg vill vara en del av lösningen på riktigt. Vi, som många andra, ser utmaningarna och vi måste ta vårt ansvar.

Jag vill inte möta fler unga som frågar: Vem bryr sig?

”Det är varje barns rättighet att bli sedd.

Vill du vara med och skapa lösningar, bryr du dig? Jag hoppas verkligen det, för det kommer behövas många av oss om vi ska kunna vända på den utveckling vi ser. Jag återvänder som jag så ofta gör till vår vision för jag tror verkligen på den. ”Tillsammans skapar vi framtidstro”

MIKAEL ALBERTSSON,
DIREKTOR, RENINGSBORG



VÅRA SECONDHANDBUTIKER



Följ oss gärna
på Instagram:
@reningsborg

FRÖLUNDA

ÖPPETTIDER FÖRSÄLJNING

Reningsverksg. 1
Ons 15.00-19.00
Lör 10.00-14.00

ÖPPETTIDER PRYLINLÄMNING

Mån-fre 08.00-20.00
Lör 10.00-19.00
Sön 14.00-19.00

Adress: Reningsverksgatan 1
Tel: 031-473000



ANGERED

ÖPPETTIDER FÖRSÄLJNING

Ons 11.00-16.00
Lör 10.00-14.00

ÖPPETTIDER PRYLINLÄMNING

Mån - tors 08.00 -16.30
Fre 08.00-15.00
Lör 10.00-14.00

Adress: Angeredsvinkeln 9
Tel: 031-3302630



PARTILLE

ÖPPETTIDER FÖRSÄLJNING

Tis 11.00-15.00
Tors 11.00-15.00
Lör 10.00-14.00

ÖPPETTIDER PRYLINLÄMNING

Mån - tors 08.00-16.30
Fre 08.00-14.00
Lör 10.00-14.00

Adress: Laxfiskevägen 4
Tel: 031-479010

NY BUTIK PÅ HISINGEN

**DEN 8 MAJ ÖPPNAR
RENINGSBORG SIN 4:E BUTIK!**

Tanken på att öppna en ny secondhand på Hisingen har funnits länge och blir nu äntligen verklighet.

–Wieselgrensplatsens secondhandbutik kommer att vara en bro mellan Reningsborgs verksamheter och samhället på Hisingen, säger Ammar Ahmed, verksamhetschef i den nya butiken. Ammar har varit med och startat upp och utvecklat flera verksamheter inom Reningsborg.

–Jag tycker mycket om att vara med och bidra på ett direkt sätt till samhället, säger Ammar, jag brinner för mänskliga rättigheter och framför allt barn och ungas rättigheter.



Ammar i nya lokalen.



Största utmaningen just nu att färdigställa butiken klar enligt tidsplanen och att hinna fylla den med fina grejer till öppningen. Butiken kommer att sälja ett stort utbud av secondhandvaror.

–Vi vill att butiken ska finnas till för hela samhället och välkomnar både kunder, praktikanter, volontärer och samarbetspartner som vill bidra till ett bättre samhälle, säger Ammar. Vi vill vara delaktiga i att skapa ett hållbart samhälle; socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Det ska bli roligt att få bli en del av den fina stadsdelen Hisingen, avslutar Ammar, vi ser fram emot att välkomna alla som vill att komma och besöka oss och fynda fina saker.

Varmt välkomna till vår nya butik!

WIESELGRENSPLATSEN

ÖPPETTIDER FÖRSÄLJNING

Tis 13.00-18.00
Ons 13.00-18.00
Tors 13.00-18.00
Lör 10.00-14.00

ÖPPETTIDER PRYLINLÄMNING

Mån - tors 08.00-16.30
Fre 08.00-14.00
Lör 10.00-14.00

Adress: Wieselgrensplatsen 24

Vill du bli volontär?

Som volontär får du många spännande och givande möten med nya människor, samtidigt som du gör en värdefull insats.

Vi behöver volontärer inom många olika områden i vår organisation, exempelvis i butiksberedningen under vardagar och personal till våra försäljningar mm.

Låter det intressant?

**Kontakta oss via vår hemsida:
reningsborg.se**



TVå av våra volontärer som gör en värdefull insats på Reningsborg i Frölunda.



Välkommen att beställa från Reningsborg catering!

Vi erbjuder ett stort urval av lagade luncher, sallader, poké bowl, buffér, smörgåstårter och smörgåsar. Även desserter och hembakat fika finns att beställa.

Från hösten 2021 driver vi även konferensverksamhet med cateringmöjlighet i vår lokal Traversen i Frölunda. Lokalen kan hyras av både företag och privatpersoner och allt överskott går till något av Reningsborgs sociala projekt.



Är du eller ditt företag intresserad av att anlita oss?

Kontakta Christina Berntsson

Telefon: 0704-13 06 44

E-post: christina.berntsson@reningsborg.se

CAFÉKVÄLLAR PÅ RENINGSBORG!

Vårt musikcafé i Frölunda är en mötesplats och en träffpunkt där vi vill att alla ska känna sig välkomna. Så snart det är möjligt kommer vi erbjuda flera café tillfällen med musik, föreläsningar, hembakat fika och gemenskap. Programmet håller på ca en timme.

Aktuellt program hittar du på reningsborg.se under fliken Musikcafé/event.

Varmt välkommen!



VÅRA TJÄNSTER

BEHÖVER DU HJÄLP MED ATT TÖMMA ETT BOHAG?

Vi erbjuder ett komplett paket med både tömning och städning över hela Göteborg med omnejd.

Läs mer på reningsborg.se eller kontakta Ramo Salaka 0709-79 42 11

HJÄLP MED HÄMTNING AV MÖBLER

Vi hämtar era möbler utan kostnad.

Ring vår telefonväxel och boka tid: 031-47 30 00 eller boka på reningsborg.se/hämtning



TVÄTTA DIN BIL OCH BYT DINA DÄCK PÅ DÄCK & TVÄTT

◀ Vid Åkeredsrondellen på Månskensgatan 3 i Västra Frölunda hittar du Däck & Tvätt. Välkommen till oss för däckbyte, däckhotell eller tvätt av fordon.

ÖPPETTIDER OCH KONTAKT:
Måndag - fredag 9.00 - 18.00

070-866 87 59 eller boka på dackochtvatt.se



FACEBOOK
[facebook.com/
reningsborg](https://facebook.com/reningsborg)



INSTAGRAM
[@reningsborg](https://instagram.com/reningsborg)



HEMSIDA
reningsborg.se

ren:ningsborg

Reningsborg, Box 343, Reningsverksgatan 1, 421 23 Västra Frölunda
Telefon: 031-47 30 00, Orgnr: 857206-6812, www.reningsborg.se

Trivsamt i Angeredsbutiken!

Det är en alldeles vanlig tisdag i Angeredsbutiken. Butiken är stor och fylld av allt man kan tänka sig. Fina möbler på rad, hylla efter hylla med porslin, en enorm avdelning där kläder prydligt hänger på runda stänger och mycket, mycket mer. Köplusten infinner sig direkt och kundunderlaget ökar hela tiden.

TEXT & FOTO: INGELA ENETJÄRN

En sådan här butik gör sig inte själv. Bakom varje möbel och pryl finns människor som hämtar, reparerar, sorterar, putsar, stryker, tvättar, hänger upp och prismärker. Det finns en stor respekt för varje vara och för kunderna som handlar med sig varan hem.

Esma Salaka är handledare i butiken och bär ett stort ansvar. Inte bara för butikens utformning utan framför allt för kvinnorna som praktiserar i butiken och deras välmående.

Angeredsbutiken har under många år haft ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen. Det är Arbetsförmedlingen som placerar de flesta av deltagarna i arbetsträning. En del är här en lång tid, andra endast några veckor. Esma har för närvarande ansvar för ett femtontal personer.

–Jag tycker det är väldigt roligt att jobba med människor och få dem att trivas, säger Esma. Varje morgon möter jag deltagarna var för sig och frågar hur de har det och hur de mår. Sedan delar jag upp dagens arbetsuppgifter utefter hur många som har kommit den dagen och vad de klarar.

–De flesta trivs bra, fortsätter Esma, och jag försöker att se vad var och en behöver. Jag gör mitt bästa för att skapa en lugn och trygg arbetsplats utan för mycket stress. Det viktigaste är att skapa förtroende och bygga relationer.

Esma jobbar sida vid sida med deltagarna hela dagarna och på så sätt skapar hon tillit och en relation med varje individ för att förstå vad de behöver, dels för just den dagen, men också inför framtiden och för att kunna gå vidare ut i arbetslivet och samhället.

” Vi pratar bara svenska med varandra det är en viktig pusselbit för att komma ur isolering och ensamhet.

–Jag finns hela tiden med dem i arbetet, säger Esma. Vi jobbar tillsammans och pratar bara svenska med varandra.

Det kan vara en utmaning att enbart prata svenska med människor som

kommer från hela världen, men det är en mycket viktig pusselbit för att komma ur isolering och ensamhet.

–Många kvinnor i Angered är ensamma, förklarar Esma. De har dåligt självförtroende och vissa sitter bara hemma i lägenheten. Många lider av både fysiska och psykiska hälsoproblem. Jag har många samtal med kvinnor som har det väldigt svårt.

Det finns en problematik kring kvinnornas situation i Angered som det sällan pratas om. Ensamheten och isoleringen är svår. Det finns kvinnor som inte vill jobba utan vara kvar hemma i den trygghet de har, en del vill komma ut i arbetslivet, men får inte tillåtelse av sina män.

FLYTT HIT FRÅN BOSNIEN

Esma kommer ursprungligen från Bosnien och byn Gorazde. Alla fyra syskon utbildade sig, Esma valde Handelshögskolan och började efter utbildningen jobba i butik med sin pappa. Hon gifte sig med Ramo, fick två barn och livet var gott i Bosnien, tills Balkan-kriget bröt ut i början av nittio-talet.

–Vi flydde först till Serbien ett par månader, berättar Esma. Vi hoppades att kriget inte skulle bli så långvarigt och väntade på att det skulle ta slut.

Men kriget fortsatte och intensifierades och familjen flydde vidare till Makedonien. Barnen var då 4 och 6 år. Esma tog hand om barnen och Ramo jobbade mot mat och husrum på en fruktodling i nästan ett år.

–Vi väntade hela tiden på en möjlighet att flytta hem igen, säger Esma, att kriget skulle ta slut, men det gjorde det inte.

Efter Makedonien fortsatte familjen mot Sverige. Året var 1993. Resan, tillsammans med en annan familj i en gammal bil, tog fyra dagar. De kom till Ystad och Esma minns pytt-i-pannan som var familjens första måltid i Sverige.

Efter att ha bott på olika flyktingförläggningar i Vårgårda, Lilla Edet och Dals Ed fick de så småningom uppehållstillstånd och bosatte sig i Gårdsten, Göteborg.

1994 fick Ramo praktik på Reningsborg i Frölunda och körde hjälptransporter med secondhandvaror till Bosnien under närmare 7 år. När Angeredsbutiken startade sin verksamhet 2004 blev Ramo verksamhetschef och började tillsammans med medarbetare bygga upp butiken och kundunderlaget till vad det är idag.

–Jag var hemma ytterligare några år med barnen, berättar Esma, och läste svenska på SFI under tiden. Mitt första jobb i Sverige var på ett bageri, sedan blev det en anställning på ett kvinno-boende i centrala Göteborg.

HANDLEDARE I ANGEREDSBUTIKEN

2016 fick Esma anställning på Reningsborgs boende för ensamkommande ungdomar i Angered och ett par år senare fick hon tjänsten som handledare i butiken i Angered.

–Vi är mycket tacksamma för Sverige, säger Esma. Vi trivs här och jag är mycket glad för mitt liv, mitt arbete och min familj.

Esma utstrålar ett lugn och skapar trivsel omkring sig. Hon har ett genuint



Esma har arbetat på Reningsborg sedan 2016.

intresse och förståelse för ”sina” deltagare. Hennes erfarenhet av att komma från ett annat land, att ha upplevt krig och flytt för sitt liv, att ha lärt sig ett nytt språk och kommit in i ett helt nytt samhälle; ger Esma en förståelse för kvinnornas situation och skapar förtroende.

–Livet är inte alltid lätt, säger Esma, men det kan hjälpa att prata. Jag frågar inte kvinnorna om privata saker utan väntar tills de berättar själva. Det är viktigt att de får ta det i sin egen takt.

Imorgon är det försäljning i Angeredsbutiken igen. Två gånger i veckan öppnar butiken för köpsugna kunder

från hela Göteborg. I beredningsrummet står fem kvinnor och sorterar kläder. Några är i butiksdelen och förbereder för försäljningen. Alla bär på sina egna historier, bakgrunder och drömmar om framtiden. En liten tid av sina liv är de på Reningsborg, men förhoppningsvis får de med sig något som varar hela livet.

–Vi har det bra här, säger Esma. Atmosfären är fin och vi är som en slags familj. Det strömmar in varor till butiken och försäljningen går bra. Men det allra bästa är att få se människor växa, börja blomma och gå vidare i livet.



Jag gör mitt bästa för att skapa en lugn och trygg arbetsplats, säger Esma.

Reningsborg Frölunda – så mycket mer än secondhand

På Reningsborg i Frölunda bedrivs en omfattande verksamhet. Förutom vår secondhandbutik med plats för arbetsträning och våra två boenden, händer mycket annat i och runt våra lokaler. Vi har en terapiträdgård som hela tiden utvecklas och ett nybyggt orangeri av återvunnet material. Vi har lokalen Traversen som går att boka för event och konferens. Vi har catering-verksamhet och cykelverkstad. Nya bikupor kommer också förgylla vår trädgård. I vår Ateljé flödar idéer och kreativitet och det dyker ständigt upp tankar på nya projekt.

TEXT: ANNA HÅKANSDOTTER | FOTO: JOSEFINA LUNDIN



Paus i terapiträdgården.

Ulrika och Josefina arbetar på Reningsborg, framför allt med Ateljé Spaljé, en fördjupad arbetsträning med kreativiteten som hjälpmedel.

–Reningsborg är en kreativ plats där visioner kan bli verklighet, säger Josefina. Här ses idéer som en tillgång. Vi bollar våra små tankefrön med varandra, så får det ligga till sig lite och när man minst anar det öppnas det möjligheter.

–I början sprang vi på alla idéer, skrattar Ulrika, men nu har vi lärt oss att det inte är vår takt som styr.

Josefina och Ulrika menar att Reningsborg präglas av ett starkt entreprenörskap kombinerat med ett stort hjärta för människor. Ateljé Spaljé är ett bra exempel på det.

–Tyvärr finns inga myndigheter som vill betala för långtidspaceringar, och de vi jobbar med behöver lång tid på sig, säger Ulrika. Där krockar hjärtat med förutsättningarna för utveckling ibland, men på Reningsborg satsar vi på Ateljén ändå för att det är så viktigt för människors välmående.

–Det är inte entreprenörskapet i sig som är fokus på Reningsborg, men drivkraften som vi människor har att skapa tas om hand, säger Josefina. Människan kommer först och sedan hittar vi vägar till att få det att gå ihop.

–Det är underbart att vi har samarbeten och människor som vill bidra på andra sätt än rent finansiellt. Det möjliggör mycket av vårt arbete, säger Ulrika. Vår trädgård är ett sådant samarbete, där Nilssons Plantskola i

” Så länge vi inte har ett hållbart tänkande på människan har vi inte heller ork att ha ett hållbart tänkande för klimatet.

” Vi pratar om glädjen i det vi gör snarare än prestationen. Det är inte hur många saker man producerar som är intressant.

Kullavik har skänkt växter och plantor som gått ur säsong och nu får glädja oss istället.

–I ateljén arbetar vi mycket med händerna. En positiv effekt är att det produceras fina saker som kan säljas. Allt vi säljer från Ateljén går direkt till 90-kontot och in i Reningsborgs sociala projekt säger Josefina. Det ger ett mer värde för de som är hos oss, de är med och bidrar. Samtidigt är det en varsam balansgång eftersom många befinner sig i Ateljén på grund av att de varit för drivna och haft för mycket krav på sig.

–Vi pratar om glädjen i det vi gör snarare än prestationen, säger Ulrika. Det är inte hur många saker man producerar som är intressant. Först restaurerar jag mig själv och sedan hittar jag hälsa i att finnas med för någon annan. Att restaurera sig själv tar tid och måste få ta tid. Att sedan få känna att det jag gör ingår i Reningsborgs stora sociala arbete är en positiv bieffekt.

–Har man varit sjuk länge tappar man ofta all ork och tron på sig själv. Därför är det viktigt med tid, att hinna med att få några bakslag och få komma ut på andra sidan. Vi får många gånger vara ett ställföreträdande hopp för våra deltagare tills de hittar hoppet själva, fortsätter Ulrika.

–Det största behovet bland de som kommer till oss är att få landa på en plats där man får lyssna in sig själv och göra något för sin egen skull. Att slippa behöva känna pressen att prestera, menar Ulrika och Josefina. Det är först då kreativiteten kan blomstra. Reserven har tagit slut och innan den är påfylld kan



I ateljén skapas det för fullt.

man inte gå vidare till något långsiktigt eller orka hjälpa någon annan.

MÖTER OLIKA BEHOV

Varje termin hålls en samtalsgrupp som träffas 12 gånger. Samtalsgruppen är en frivillig del av Ateljé Spaljés verk-

samhet och öppen för alla på Reningsborg som vill vara med. Utgångspunkt för samtalen är ett material från Origo resurs som kallas för Hälsobloppen. Det är olika tema för varje träff, ex psykisk hälsa, fysisk hälsa, hälsosamma relationer, gränssättande, framtidsbilder och hur



Det nybyggda orangeriet.



Josefina och Ulrika arbetar i trädgården.

man skapar ett själsligt välbefinnande. Samtalen innehåller också kreativa inslag.

–Vi kan inte möta alla behov av arbetsträning som finns, säger Ulrika, men det är bra att ha en bredd av verksamheter. Vi på Reningsborg kan möta många för att vi har olika saker att erbjuda. Om det ena inte funkar kan något annat eller en kombination av olika saker fungera bättre. Ibland kan vi stärka vissa delar hos en person som kan underlätta

för framtiden även om grundproblemen finns kvar.

–I framtiden hoppas vi att Reningsborg har en verksamhet alla dagar i veckan och det vi har kan användas för många fler. Vi kanske kan öppna upp för retreat, pilgrimsvandringar och kursverksamheter. Vi vill också jobba ännu mer med återbruk, tex att renovera möbler, säger Josefina. Det är många parallella spår vi hoppas kunna utveckla.

–Så länge vi inte har ett hållbart tänkande på människan har vi inte heller ork att ha ett hållbart tänkande för klimatet. Vi shoppar oss till tröst, vi orkar inte anstränga oss för att ta hand om vår värld. Allt hänger ihop. På Reningsborg vill vi tänka hållbarhet i alla led, miljömässigt förstås, men även social och själslig hållbarhet. En hållbarhet för människors välmående med hjälp av begagnade prylar som dessutom hjälper vår planet, avslutar Ulrika.



Ateljé Spaljé

En plats att växa på

Ibland behöver man få hjälp några steg på vägen. Tillsammans med oss på Reningsborg får du växa i din egen takt. Här finns både gemenskap och sammanhang. Genom att arbetsträna hos oss får du hjälp att fortsätta din resa i livet.

- HANTVERKSATELJÉ
- TRÄDGÅRD
- SAMTALSGRUPP

Vill du besöka oss?

Välkommen att ringa:
Ulrika Hagby 070-964 14 09



Trygghetsvårdar på skolor i utsatta områden

Tillsammans med Länsförsäkringar har Reningsborg anställt trygghetsvårdar på skolor i utsatta områden. Deras uppgift är att finnas på plats på skolan, på fritidsgården, i korridorerna, och på rasterna men också i klassrummen om det behövs. Den viktigaste uppgiften är att se eleverna och lyssna in deras behov.

Trygghetsvårdarna bidrar till en bättre arbetsmiljö på skolorna och förbättrar elevernas närvaro. Projektet har också bidragit till en större trygghet och ökat engagemang på skolan.

Tack till Länsförsäkringar för att ni gör det möjligt!



Torbjörn och Sharifeh - två av våra trygghetsvårdar



Är du student och söker boende i Göteborg?

Är du intresserad av att finnas i ett meningsfullt sammanhang och vara med att göra skillnad? Vi erbjuder lägenheter på 38 kvm i vår radhuslänga i Frölunda. Lägenheterna är två rum och kök, i boendet ingår volontärskap på 10 h/månad.

Läs mer om oss på reningsborg.se
För frågor och intresseanmälan maila Catarina Wiklund, catarina.wiklund@reningsborg.se

Samarbete och återbruk i Partillebutiken

Partillebutiken är nu inne på sitt andra år och allt fler kunder hittar till vår mysiga och ombonade butik.

TEXT: ANNA HÅKANSDOTTER | FOTO: PETRA ORRBECK, ANNA HÅKANSDOTTER

–Här har vi försökt utnyttja utformningen av butiken till roliga exponeringar och uppmuntra till nytänkande, säger Petra som arbetar i Partillebutiken. Petra har jobbat mycket med återbruk och alltid älskat secondhand. Tidigare arbetade hon som slöjdlärare och som lärare på slöjdt utbildningen. Under 8 år drev hon sitt eget företag, ”Magasin duett” som sålde garn och mönster i kombination med olika workshops. Sedan en tid tillbaka jobbar hon halvtid i Partillebutiken på Reningsborg

och halvtid som konsult på ett garnföretag där hon tar fram kollektioner och garner.

–På Reningsborg tänker vi mycket på hur vi kan bidra till en hållbar framtid, säger Petra. Det finns inget sen, det är nu vi måste göra något. Här är samarbeten viktiga, att vi kan hjälpas åt. Hur gör vi till exempel med alla kläder och textilier vi inte kan sälja? Tack vare kontakten med en designer som jobbar med att sy om befintliga kläder och sy nya kläder av återvunnet

material kan en del av dessa textilier få nytt liv. Vi kommer också att erbjuda porslinsuthyrning till fester och event från porslin vi får in i vår butik.

–Under förra året inledde vi ett viktigt samarbete med Partille kommun, berättar Petra. Under 2021 kommer vi utöka vårt samarbete med gemensamma aktiviteter och workshops inom remake och hållbart mode. Vi har också ett roligt samarbete med Kulturskolan där deras ungdomar lånat kläder hos oss för modevisning samt förgyllt några av våra lördagsförsäljningar med livespelning utanför butiken. Det känns väldigt kul och vi hoppas på ännu mer samarbete framöver.



I Partillebutiken arbetar Petra aktivt med att återbruk.

PETRAS TRE REMAKE-TIPS:

1. SKAPA ETT STILLEBEN

På Reningsborg får vi dagligen in massor av fina prylar som kan få ett nytt hem.

Ett härligt sätt att skapa små stilleben är att köpa eller plocka några blommor och sätta i lite olika skålar, koppar och fat. Det finns så många vackra saker som kanske inte kommer till sin rätt i ensamt majestät men blommar ut tillsammans med andra vackra ting. Det kan vara en kaffekopp som hamnat lite utanför, en fin skål med en liten nagg i kanten, en silverskål på fot som höjer sig lite över de andra eller varför inte en av alla porslinsfigurer som söker nya hem. Ett bra sätt att få harmoni i den lilla samlingen är att tänka i olika nivåer, kanske ett vackert fat längst ner, en skål på fot och lite olika nivåer där emellan. Du kan välja saker som går ton i ton med varandra, kanske en regnbågsfärgad skala eller bara saker du gillar. Tillsammans blir det vackert när du utgår ifrån det du tycker om.

Det bästa av allt är att prylarna du köper hos oss får ett nytt liv samtidigt som du bidrar till vår hjälpverksamhet.



2. REMAKE AV GAMLA SKJORTOR:

Ofta får vi in plagg som har lite hål, kanske saknar knappar eller som har en reva i tyget, tex herrskjortor. De är ofta sydda i fina bomullskvalitéer och passar utmärkt att sy om till andra saker. Här har vi tagit olika skjortor i liknande färger och använt lapptechnik för att skapa nya mönster. Dessa "nya" tyger använde vi b.l.a. för att göra stolsdynor och kuddar.



3. BESTICK-KROK

Rensa i besticklådan hemma eller kom förbi oss och fynda fina bestick som du sedan böjer till en krok och gör ett hål i för upphängning. Enkelt och snyggt!

UTÖKAT FOKUS PÅ ÅTERVINNING

Under 2020 har Angeredsbutiken haft ett samarbete med Kretslopp och Vatten om att hämta saker på återvinningscentralerna Sävenäs och Bulycke. På återvinningscentralerna kan kunderna sortera ut saker de vill bli av med men som är för fina för att slängas och istället lägga dem i olika vagnar som står på området. Varannan dag åkte två av Angeredsbutikens bilar dit och tömde vagnarna.

TEXT: ANNA HÅKANSDOTTER | FOTO: MAGNUS JANSSON

–Det här är verkligen en win-win säger Ramo, verksamhetschef för Angeredsbutiken. Det är bekvämt för kunderna, det blir mindre avfall att hantera för återvinningscentralen och dessutom

får vi riktigt fina saker som får nytt liv hos våra kunder.

Vi är glada och tacksamma över det fina samarbetet vi haft med Kretslopp och Vatten.

DÖDSBON OCH TÖMNING AV BOHAG

Att tömma en bostad kan vara tungt och tidskrävande. Angeredsbutiken erbjuder ett komplett paket med både tömning och flyttstädning över hela Göteborg med omnejd.

–När en kund ringer bokar vi in en tid för besiktning, då vi hur mycket som ska tömmas och hur stor bostad det är. Utifrån det gör vi en överenskommelse med kunden om pris och tid för tömning samt städning om det önskas, säger Ramo.

” Det är viktigt att ta hand om de saker vi får in på ett bra sätt, det handlar om respekt för både kunden och sakerna



Verksamhetschef Ramo.

Städfirman vi använder håller högsta kvalitet och har förmånliga priser. De ger intyg och garanti på städningen som också ger möjlighet till rotavdrag. Ofta kan städningen ske samma dag som tömningen för att det ska vara så lätt och smidigt som möjligt för kunden.

–För oss är det viktigaste att möta kundens behov och att kunden blir nöjd med vårt arbete, säger Ramo. Det är också viktigt att ta hand om de saker vi får på ett bra sätt, det handlar om respekt för både kunden och sakerna. Möbler och prylar i säljbart skick säljs vidare i vår secondhand eller skickas till våra utlandspartners och kommer andra till glädje.

Vill du anlita oss?

Kontakta Ramo på tel. 070-979 42 11 eller maila ramo.salaka@reningsborg.se



Ahmad lastar av saker som hämtats på återvinningsstationen.

STOLT SPONSOR TILL GÖTEBORG HOCKEY CLUB



Reningsborg stödjer Göteborg HC, en förening som bedriver ishockey och kälkhockey i Angered. Klubbens värderingar bygger på alla människors lika värde och alla barns rätt till ett aktivt och lyckligt liv. Tack vare Göteborg Hockey får många barn och unga ett sammanhang och en meningsfull fritid. Göteborg HC brinner för jämställdhet och integration och vill arbeta för en positiv utveckling av vårt mångkulturella samhälle.

ren:ingsborg

FRAMTIDSSPÅR SKOLAN SOM GER ELEVERNA EN ÄRLIG CHANS



Reningsborg stödjer Framtidsspår, en skola med syfte att stödja unga vuxna att få behörighet till högskola och universitet. Målgruppen är personer mellan 18–30 år som tidigare avbrutit sina gymnasiestudier och nu vill ta en ny chans att få slutförslut. Verksamheten bygger på folkhögskolepedagogik och följer kursplanen för allmän linje. Varje elev får en individuell studieplan utifrån sitt behov. Ett stort arbete läggs ner på omsorg och omhändertagande av eleverna. Det handlar om mycket mer än studier. På framtidsspår får hela människan plats.



När Muhammed startade sin praktik på Reningsborg 2019 visade det sig att han arbetat som skräddare så gott som hela sitt liv.

Skrädderiet Andra Chansen blev en nystart

I början av 2020 startade ett nytt socialt företag i Frölundabutiken. Ett skrädderi som både lappar och lagar, klär om möbler och syr upp nytt. Vår skräddare heter Mohammed Kusba är utbildad skräddare med närmare 30 års erfarenhet från eget skrädderi i Palestina. Nu går han vidare och öppnar eget!

TEXT: ANNA HÅKANSDOTTER | FOTO: MAGNUS JANSSON

Klara Rundblom, arbetsledare i Frölundabutiken, berättar hur det hela startade: –Muhammed kom från praktik genom en av våra grupper på Kompetenscentrum. Det enda vi visste var att han hade körkort och kunde köra budbil, men när vi fått lite mer information från honom ändrades inriktningen på praktiken snabbt.

Muhammed berättar vidare:

–När vi gick en rundvandring i Reningsborgs lokaler fick jag se en

stor symaskin som stod i ett hörn. En sådan har jag sytt på förut sa jag. Då fick jag först en fätölj att fixa, som ett arbetsprov. När jag visat att jag kunde hantverket fick jag fortsätta att klä om möbler och sy många olika saker under min praktiktid, b.la väskor och kläder.

–Jag har träffat många som säger att de jobbat med något speciellt i sitt hemland, fortsätter Klara, men som haft svårt att omvandla det till sin nya kontext. När Muhammed visade bilder

och berättade om sitt företag förstod jag att han var van vid att ha eget företag och tänkte att vi måste vi göra något av det. Med hjälp av en sponsor startade vi Skrädderiet Andra Chansen som ett 1-årigt pilotprojekt.

SKRÄDDARE I PALESTINA

Muhammed är uppvuxen i Gaza, i Palestina. Hans äldre bror Sami startade familjens skrädderi när Muhammed var liten och redan som 6-åring var han väldigt nyfiken på maskinerna. Muhammed lånade dem så fort hans bror var på toaletten eller tog en paus. Redan som 14 åring kunde han försörja familjen.

1992 bröt stora oroligheter ut i Gaza och Muhammeds föräldrar vågade inte längre släppa iväg honom till skolan. Istället fick han arbeta på heltid i skrädderiet och utveckla sin yrkeskunskap.

–Jag är väldigt tacksam till min bror som har lärt upp mig, säger Muhammed,

och till mina föräldrar som stöttat mig i att bli skraddare. I början hade vi bara en maskin, men till slut var det en stor fabrik på 200 kvm med 38 maskiner och 30 medarbetare. Vår fabrik låg i bottenvåningen på vårt hus, så jag gick ner dit på morgonen och upp igen på kvällen. Jag hade inga andra kompisar, utan umgicks bara med arbetskamraterna. Vi var som en familj. Jag saknar dem mycket.

” Min dröm är att företaget ska växa, jag vill kunna köpa in fler maskiner och verktyg och ha egna anställda.

Oroligheterna i Gaza intensifierades och Muhammed var till slut tvungen att lämna sin fru och fyra barn för att fly tillsammans med en vän. Planen var att försöka starta upp en verksamhet i Egypten, men uppehållstillståndet de fick var bara giltigt i en månad och de fick ta sig vidare till Turkiet. Där hamnade de i olika migrationsfångelser och flydde sedan vidare till Grekland. Resan från Turkiet till Grekland var mycket svår. De åkte över i en gummibåt tillsammans med flera andra. Det var trångt och på vägen över gick båten sönder. Några kunde inte simma och var nära att drunkna. Muhammed och hans vän lyckades rädda både dem och sig själva och hittade en båt som de kunde färdas vidare med. Från Grekland reste Muhammed vidare, via Italien och kom sedan slutligen till Sverige i augusti 2012.

–Jag försökte leta jobba på syfabriker i Sverige men upptäckte att det inte fanns så många, berättar Muhammed. Jag gjorde lite praktik hos olika egenföretagare för att hålla mig igång. Min första asylansökan avslogs men när jag överklagade blev jag trodd och fick uppehållstillstånd.

–Jag saknar mitt hemland, säger Muhammed, jag kan aldrig mer återvända, men jag älskar Göteborg också och jag trivdes här från första början. 2014 kom min familj hit. Att åka till Landvetter för att hämta dem efter flera år isär var en helt otrolig upplevelse.

Muhammed berättar vidare att han kom till Reningsborg på praktik i augusti 2019 och trivdes direkt. Det var något i atmosfären, det var prestigelöst och alla var vänliga.

–Skrädderiet är min första riktiga anställning i Sverige. Hittills har alla kunder varit nöjda och glada, men jag behöver marknadsföra mig mer för att nå ut till fler. Det tar tid innan kunderna hittar hit. Varje vecka träffar jag nya kunder som inte hört talas om skrädderiet. I dagsläget har jag en större kund och många småkunder, säger Muhammed.

–Det är annorlunda att jobba i Sverige, fortsätter Mohammed. Systemet fungerar bättre här och det är bättre arbetsvillkor, men det är svårare att driva företag. Jag kommer aldrig kunna konkurrera med några stora fabriker men jag har många idéer om hur jag ska utveckla verksamheten framåt. Min dröm är att företaget ska växa, jag vill kunna köpa in fler maskiner och verktyg och ha egna anställda. Men det ligger längre fram, jag får ta det steg för steg avslutar han.

Outlet Bazar

Från och med mars 2021 öppnar Muhammed sitt eget skrädderi och kemptvätt "Outlet Bazar" på Gustaf Daléngatan 13–15.

Vill du anlita Muhammed?

Kontakt: tel. 0735- 85 04 99



Muhammed hoppas att fler ska hitta till hans egna skrädderi och kemptvätt "Outlet Bazar" på Gustaf Daléngatan 13–15.

CAFÉ AU THÉ – DITT VARDAGSRUM MITT I STAN!

Följ oss gärna!
Instagram:
[@cafearthereningsborg](https://www.instagram.com/cafearthereningsborg)
Facebook:
[facebook.com/cafearthereningsborg](https://www.facebook.com/cafearthereningsborg)

Café au Thé har öppnat upp dörrarna igen till många glädje! Den glädjen delar även Louise som sedan september 2020 är ny caféföreståndare för Café au Thé. Det är med ett leende hon ser att gamla som nya kunder har hittat hit.

Allt sedan Louise fick sitt första jobb på Mauritz Kaffe i Göteborg har cafélivet varit ett återkommande yrkesval i Louises liv – mellan studier och andra jobb. Innan Louise kom till Café au Thé jobbade hon på förvaltningen Arbetsmarknad och vuxenutbildning i Göteborgs stad.

–Jag samordnade studie- och yrkesvägledningsverksamheten, dit personer kommer som är i en brytpunkt i livet, säger Louise. Kanske har de blivit uppsagda, är sjukskrivna eller har fått en arbetsskada och behöver

skola om sig. Då har förvaltningen en viktig roll att erbjuda vägledning och utbildning som kan leda till en ny start och sysselsättning.

I ARBETET MED CAFÉ AU THÉ FÅR LOUISE KOMBINERA SINA TIDIGARE ERFARENHETER.

–Att jobba med vuxna som är i en förändringsprocess är något som driver mig, säger hon och när jag fick möjligheten att arbeta inom Reningsborg och på Café au Thé så var valet enkelt. Jag vill skapa en familjär, prestigelös

och inkluderande atmosfär på caféet som är välkomnade för kunderna och som bidrar till att personalen kan växa utifrån sin förmåga och situation.

–Caféet erbjuder goda möjligheter att ta en fika med betryggande avstånd från andra gäster – vilket är mycket viktigt i dessa tider! Vi vill ge våra gäster möjlighet till en paus i vardagen med något gott att äta och dricka i vår mysiga lokal, men man kan även ta med sig om man är på språng!

–Redan efter några månader har vi underbara stamkunder; studenter, personer som sitter och jobbar, en bokklubb, kompisgäng och ensamma – unga som gamla! Det är kunderna tillsammans med personalen som skapar denna fina atmosfär som gör att jag gladeligen går till jobbet varje morgon! säger Louise.



Faktaruta:

Adress: Södra Allégatan 1B
Öppettider: mån-fre 9-16.00

Vi ordnar gärna catering, bufféer, fika mm till ditt företag!

Kontakta oss på tel. 076-610 36 62 eller skicka en förfrågan via epost: louise.gudmundsen@reningsborg.se

PÅ DÄCK & TVÄTT JOBBAR VI MED KRAV TILLSAMMANS MED KÄRLEK OCH FÖRSTÅELSE



På Däck & Tvätt skapar Nicklas en trygg plats med utrymme för ungdomar att växa.

På Däck & Tvätt, Reningsborgs första sociala företag, jobbar Nicklas Sandgren. 2015 tog han initiativet till det som snart därefter blev Däck & Tvätt, en biltvätt som skapar jobb för ungdomar som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Sedan starten har över 30 ungdomar fått praktik och jobb genom Däck & Tvätt.

TEXT: ANNA HÅKANSDOTTER | FOTO: MAGNUS JANSSON

Nicklas är uppvuxen i Fiskebäck, har fått en bra och trygg uppväxt och fick tidigt ta eget ansvar. Ändå kan han känna igen sig i många av ungdomarna på Däck & Tvätt. Han har själv tagit en lite krokig väg i livet och resan fram till

Däck & Tvätt har varit lång. Som barn hade han svårt att sitta still, och skolan fungerade inte alls.

–När jag började i lågstadiet hade jag en lärare som gjorde allt för att trycka ner mig, hon klagade på allt jag

gjorde och berättade hela tiden hur dålig jag var, berättar Nicklas. Det förstörde hela min skolgång och skapade en stark ångest som håller i sig än idag.

Trots situationen i skolan har Nicklas alltid haft ett stort självförtroende. Han idrottade mycket och spelade både handboll, fotboll och innebandy. Han var en mycket skicklig målvakt och spelade i tre handbollslag samtidigt.

–På planen fick jag vara bäst. Det jag inte fick i skolan fick jag genom idrotten, säger Nicklas. Idrotten var väldigt viktigt för mig.

I mellanstadiet fick han en ny lärare som var järnhård men rättvis och konsekvent. Det ingav en stor respekt hos Nicklas. Han och några av hans kompisar i klassen var sjövildd och det blev många bråk och samtal med rektorn, men läraren gav sig inte och fick till slut någorlunda fason på dem.

–Idag kan jag skämmas över hur jag betedde mig under min skoltid, jag har gjort så mycket dumt, säger Nicklas. För fem år sedan sökte jag upp min gamla lärare och vi fick ett fantastiskt samtal. Han var verkligen en bra lärare om än med lite okonventionella metoder ibland.

Problemen fortsatte upp i högstadiet. Vid det laget hade Nicklas bestämt sig för att bli fiskare och tyckte inte att han behövde någon skolundervisning. Han hamnade i ständiga konflikter och avskydde att vara i skolan. Ångesten inför varje skoldag var stor.



Däcken på däckhotellet ligger uppradade i långa rader i väntan på nästa säsong.

–Jag gick i en riktig värstingklass med flera elever som var som jag, vi hade världens bästa lärare som lyssnade in alla, var engagerad och tydlig. Trots det fungerade det inte och skolledningen insåg snart att situationen var ohållbar. I åttan fick jag en anpassad studiegång, där jag fick jobba en dag i veckan. Det var jätteroligt att jobba men det gick inte bättre i skolan, berättar Nicklas.

Då bestämdes det istället att Nicklas skulle få åka ut och fiska i perioder om 4-6 veckor, vara hemma lika länge och sedan åka ut igen. Under hemmaperioderna hade han självstudier i grundämnena svenska, engelska och matte. Fiskebåten han arbetade på fiskade i Marocko. Det blev räddningen för Nicklas. Plötsligt insåg han att han behövde kunna engelska och andra grundläggande kunskaper för att kunna jobba som fiskare. Han hade fortfarande svårt för svenskan och engelskan men motivationen räckte för att få slutbetyg i grundämnena. Där- efter blev det fiske på heltid i ett antal år.

Nicklas har alltid haft en tro och tidigt känt ett kall att jobba med ungdomar. Parallellt med festande och fiske växte en längtan fram att få göra något annat med sitt liv. Som 19-åring bestämde han sig för att gå en ettårig bibelskola i Jönköping.

–Det var ett helt fantastiskt år. Jag var helt opolerad och en udda fågel men fick lära mig mycket det året. Skolarbetet var fortfarande jobbigt för mig, men en självårskurs vi hade berörde mig djupt, jag kände att det var det här jag ville göra säger Nicklas. Jag gick själv i samtal för att få ordning på mitt liv och visste hur viktigt det var. Jag kände att jag hittat min uppgift.

” På Däck & Tvätt finns tydliga ramar. Här ska ungdomarna få känna delaktighet, få göra misstag och lära sig att ta ansvar.

Nicklas beslutade sig för att läsa upp sina betyg på folkhögskola för att sedan kunna gå en treårig självårskurslinje. För att orka plugga hela utbildningen fick han ta pauser och åka ut och fiska. Under utbildningen fick studenterna ha egna konfidenter för handledning och Nicklas handledare såg snabbt potentialen i Nicklas och erbjöd honom att få jobba med samtal och ungdomar samtidigt som hon fortsatte att coacha honom. Utbildningen innehöll också praktik och det var då

Nicklas för första gången kom i kontakt med Reningsborg där han praktiserade på Reningsborgs boende för missbrukare. Han började därefter jobba på Reningsborg, först som boendestödare på boendet och därefter som arbetsledare i Frölundabutiken.

HUR UPPKOM DÅ IDÉN TILL DÄCK & TVÄTT?

–Vi har alla olika förutsättningar beroende på vår bakgrund och jag funderade mycket på vad som gör verklig skillnad och förändring, säger Nicklas. Tänk om vi kunde skapa arbete för ungdomar som kan leda till verklig förändring. Sedan cyklade jag förbi garaget i Åkeredsrondellen i Frölunda och tänkte att det hade varit en perfekt plats att skapa något på.

Tanken mynnade ut i en biltvätt och däckbytesverkstad som snabbt blev populär och etablerad.

På Däck & Tvätt finns tydliga ramar. Här ska ungdomarna få känna delaktighet, få göra misstag och lära sig att ta ansvar. Nicklas har lärt sig att det alltid finns en väg framåt i livet trots upplevelsen av att inte passa in. Som en som själv upplevt mycket ångest har han en stor förståelse för ungdomarnas situation.

–Skillnaden för mig var att jag hade det tryggt hemma, många av ungdomarna här har ingenstans där de kan känna sig hemma, där de blir sedda och bekräftade. Det påverkar hela livet sen. Alla människor behöver en trygg plats.

Nicklas menar att oavsett vad man varit med om innan i livet är det viktigt att lära sig klara krav och ansvar. Tydlig- het är en viktig nyckel.

–Arbetslivet är kravfullt, det är viktigt att lära sig det. Vi jobbar med krav tillsammans med kärlek och förståelse säger Nicklas. Det händer att jag blir blåst ibland men jag tror stenhårt på det ledarskapet. Alla gör fel ibland men det är viktigt att få ta ansvar och lära sig ta konsekvenserna av sina handlingar. Även de som inte fått grundförutsättningar

i livet kan ta igen det om de får rätt förutsättningar. Människor kan ändra sig och lära om.

–Vi har mycket allvarliga samtal ibland, fortsätter Nicklas, och jag säger alltid till våra deltagare att någon annan drabbas om du inte dyker upp, vi saknar dig när du inte kommer. Du har så många bra kvalitéer och kan så mycket men du måste förbättra det här om du ska lyckas. De behöver både få uppmuntran i det de är bra på och pushas i det de behöver jobba på. Sanningen kan vara jobbig att höra ibland. Jag kan ha fördrag med mycket men respektlöshet är en trigger, då sätter jag ned foten rejält. Då är jag stenhård med vad som gäller.

Utmaningarna med en verksamhet som Däck & Tvätt är många.

–Ekonomin är alltid en utmaning, menar Nicklas, men osäkerheten är jobbigast, att inte vet hur det ska gå och hur saker ska fungera.

När Nicklas får frågan om vad han lärt sig av ungdomarna och arbetet på Däck & Tvätt kommer svaret blixtnabbt: Det är det du gör här och nu som har betydelse.

I MÖTET MED ANDRA FÖRSTÅR VI VARANDRA

–Ungdomarna har lärt mig otroligt mycket. Att höra andras berättelser skapar en förståelse. Historierna ser olika ut men det finns anledningar till att vi gör som vi gör, det skapar en ödmjukhet. Vi är ofta så upptagna av oss själva men i mötet med andra kan vi få en djupare empati och förståelse för varandra. Det är det jobbiga och det fina på samma gång, vi blir beroende och integrerade med varandra. Vi och dom-känslan suddas ut.

En annan sak jag lärt mig är att förlåtelsens kraft är viktig, avslutar Nicklas. Att gå vidare i livet och få lämna saker bakom sig. När jag pratar med en ny deltagare säger jag alltid att jag skiter i ditt register, det är det du gör här och nu som har betydelse. Här får du en ny chans.

DÄCK & TVÄTT

Tvätta din bil och byt däcken hos oss!

Reningsborg Däck & Tvätt är ett socialt företag som syftar till att skapa arbetstillfällen för ungdomar i Frölunda och Tynnered. Intäkterna används för att kunna erbjuda anställning till så många som möjligt. Tillsammans med er vill vi minska arbetslösheten för ungdomar.

PRISLISTA

TVÄTT PERSONBIL

Utvändig tvätt..... 199:-

Ut- och invändig tvätt..... 599:-

TVÄTT HUSBIL / LÄTT LASTBIL

Utvändig tvätt..... 599:-

TVÄTT ÖVRIGA FORDON

Fråga på plats eller ring.

DÄCKBYTE fr..... 299:-

DÄCKHOTELL fr..... 450:-

ÖPPETTIDER OCH KONTAKT

Måndag – Fredag: 9.00-18.00

Telefon: 070-866 87 59

www.dackochtvatt.se

ADRESS

Månstengatan 3,

Västra Frölunda

Vid Åkeredsrondellen

I våra insamlingsboxar vid verkstaden kan du lämna kläder och skor till vår secondhand.

UTLANDSARBETE KUNGADÖMMET ESWATINI

FAMILY UNIT PROGRAM

ÖVERSÄTTNING: ANNA HÅKANSDOTTER
TEXT OCH FOTO: FABIO GUIMARAES

Thembi Khumalos bor på en av de högsta punkterna i den bergiga regionen Nhlalabantfu i Kungadömet eSwatini i södra Afrika. Området hon bor i är ett av de områden som omfattas av jordbruksprojektet Family Unit Program (FUP) som Reningsborg stöder. Thembi är en glad och livlig dam trots att hon som sjuk och äldre änka ensam tar hand om sina sju barnbarn. Hennes egna barn, de som fortfarande lever, har övergivit henne och flyttat till huvudstaden utan att hjälpa henne med utgifter för barnbarnen eller komma på besök. Att unga vuxna flyttar på det här sättet är ett fenomen som drabbar ett stort antal familjer på landsbygden i eSwatini.

Familjen bor i en enkel bostad utan el och rinnande vatten, och de får ta en två-timmarspromenad varje dag för att hämta vatten. Familjen har ingen fast inkomstkälla och lever enbart av sitt jordbruk. Thembi delar sin tid mellan sysslorna i huset och jordbruksarbetet, tar olika bisysslor som till exempel tvätterijobb och tar sig dessutom tid att vara volontär på en av de lokala förskolorna. Thembis familj var en av de första som gick med i Family Unit Program i hennes region och sedan dess har deras hemförhållanden förbättrats markant.

VI LÄRDE OSS DE BÄSTA METODERNA
–Sedan mina barnbarn och jag började vara en del av FUP har det inte varit brist på mat på vårt bord som tidigare, berättar Thembi. Vi lärde oss de bästa



metoderna för att förbättra våra odlingar och vår hönsproduktion och fick regelbunden hjälp under programmets gång. Nu har vi mat så vi kan dela med oss till andra och ändå få in en liten inkomst genom att sälja överskottet. Tack vare mikrolånen för inköp av frön och gödsel har jag den här säsongen haft den bästa majsproduktionen någonsin.

Thembi tog examen från Family Unit Training School i slutet av 2019 och har nu ansökt om ett lån för att även starta grisuppfödning.

Family Unit Program ger familjer som Thembi Khumalos en möjlighet att säkra sin mat tillgång, förbättra sin levnadsstandard och ge barnen ökade möjligheter att gå i skolan.

” Tack vare mikrolånen för inköp av frön och gödsel har jag haft den bästa majsproduktionen någonsin, säger Thembi.

KUNGADÖMMET ESWATINI

I Kungadömet eSwatini (fd. Swaziland) stödjer vi två olika samarbetsorganisationer med olika hjälpprojekt. Ett av projekten är ett odlingsprojekt för fattiga familjer. Vi stöder också ett skolprojekt för att ge elever i skolorna mat varje dag. Detta projekt är speciellt viktigt för de många barn som är HIV-smittade, då deras medicin inte ger någon verkan utan ordentlig mat.





EN LEENDE KVINNA KOM IN GENOM CENTRETS DÖRRAR ...

Min dotter Dasha och jag kom till Beginning of Lifes Early Learning Center hösten 2019, berättar Nadya. En vän som själv deltagit i programmet med sina barn uppmanade mig att söka hjälp där. Jag befann mig i en mycket svår situation, ofta hade vi inget att äta och jag kunde inte betala våra räkningar. På grund av våra ekonomiska svårigheter hade jag svårt att se hur detta och andra problem också påverkade mitt förhållande till Dasha.

ÖVERSÄTTNING: ANNA HÅKANSDOTTER | TEXT OCH FOTO: BEGINNING OF LIFE

Jag växte själv upp med en ensamstående mamma. Allt jag minns från min barndom är hur min mamma och jag ständigt kämpade för att överleva. Hon uppfostrade mig så gott hon kunde. När jag blev äldre fick jag ett stipendium för att studera och åkte till Ryssland för att utbilda mig. Efter min examen från universitetet planerade jag att hitta ett jobb och hjälpa min mam-

ma ekonomiskt. Men det blev inte så.

I Ryssland gifte jag mig. Äktenskapet varade dock inte länge, eftersom det visade sig att min man var beroende av alkohol och blev mycket våldsam när han var onycter. Jag försökte hela tiden vara honom till lags och lugna honom, men möttes bara av förödmjukelse och våld. Efter skilsmässan, ett och ett halvt

år senare, gifte jag om mig och blev gravid med vår dotter Dasha. Jag trodde att mitt nya äktenskap skulle vara annorlunda, att vi skulle bli lyckliga. Men efter ett tag började min man bete sig konstigt. Han slutade försörja oss, spenderade ständigt pengar på obegripliga saker och började sedan låna stora summor pengar. Utan min vetskap pantsatte han allt han kunde, inklusive vår lägenhet. När jag avslöjade honom förstod jag att han också var missbrukare, inte av alkohol men av droger.

UTVECKLING FÖR BÅDE BARN OCH FÖRÄLDRAR

Jag blev väldigt rädd och helt överrumplad av min situation. Alla mina erfarenheter, rädslor och all min irritation projicerades på Dasha. Jag började fråga mig själv allt oftare: Kanske är allt mitt fel? Vad utsätter jag mitt barn för? Jag ville inte skilja mig för att jag tänkte att barnet behöver en far, men jag kände att jag behövde ändra min egen inställning till livet och mitt känsloliv



På centrat som Beginning of Life driver kan mammor och barn komma för att utvecklas.

” Ibland inser vi som föräldrar inte hur starkt vår rädsla och egna svårigheter påverkar våra barn och formar deras beteende och karaktär.

och hjälpa mitt barn att växa. En dag var jag med Dasha i parken och träffade gamla bekanta. Av dem fick jag tips om Beginning of Life som driver ett center för tidigt lärande för både mammor och barn. ”Men där måste du arbeta med dig själv, sa min vän. De utvecklar inte bara barn där, utan utbildar också föräldrar.” Då förstod jag att det var dit jag skulle gå för att få hjälp.

”När Nadya kom till den första lektionen med Dasha såg jag en rädd kvinna, osäker och väldigt blyg kvinna, säger Olga, lärare och verksamhetschef för Early Learning Center. ”Hon var rädd för att göra fel och var mycket orolig för att någon skulle döma henne eller Dasha. Minsta rörelse hos Dasha framkallade en skarp reaktion och tillsägelse. Dasha är ett mycket aktivt barn och Nadya försökte hitta ett sätt att engagera henne under lektionen men för det mesta var det omöjligt. En dag sa Nadya till mig att de inte skulle komma på fler lektioner för hon skämdes så för hur hennes dotter uppförde sig och att hon ofta störde lektioner för hela gruppen. Vi pratade länge och jag lugnade henne och fick henne att inse att hennes Dasha var ett helt normalt, nyfiket barn, och att hon, som mamma, måste ha tålamod och arbeta mycket, inte minst med sig själv.”

I RÄTT RIKTNING

”För varje lektion såg jag vilken styrka och vilket tålamod det krävdes av Nadya att delta i lektionerna och få Dashas engagemang i aktiviteten, berättar Olga. Efter ett par månader började Nadya öppna sig mer, hon började kommunicera med de andra mammorna och delta aktivt i lektionerna. Hon var inte längre rädd för att ställa frågor när hon inte förstod och hon hjälpte de andra



Nadya och Dasha

mammorna. Nadya är en väldigt klok kvinna, hon är intresserad av många saker och läser mycket, och hon upptäcker ständigt nya saker som hjälper henne att gå i rätt riktning. Nadya har en stark övertygelse att förändra sig själv för att kunna se en förändring i sitt barn.”

NADYA BERÄTTAR VIDARE:

”Jag började se på min dotter med andra ögon utan att vara fördömande. Jag försöker förstå min dotter och hjälpa henne i rätt riktning. Under nedstängningen av Moldavien under corona-pandemin deltog vi aktivt i online-lektioner och slutförde uppgifter hemma på egen hand. I september 2020, när nedstängningen släppt och vi fick gå ut igen, återvände vi till centret för att börja ett nytt läsår.

Innan jag kom till centret brukade jag sällan njuta av livet och allt jag har fått, men nu har allt förändrats, avslutar Nadya. Nu har jag en stor familj av vänner.”

”Ibland inser vi som föräldrar inte hur starkt vår rädsla och egna svårigheter påverkar våra barn och formar deras beteende och karaktär, säger Olga. Jag kommer inte ihåg att jag någonsin sett Nadya le eller skratta. Men i september, när vi fick öppna centret igen, kom en leende kvinna in genom dörren. Det var Nadya. De har fortfarande mycket att lära sig om varandra och hur de ska arbeta tillsammans, men vi är mycket glada för dem. Det går framåt,” säger Olga.

MOLDAVIEN

Reningsborg samarbetar med hjälporganisationen Beginning of Life i Moldavien. De bedriver ett stort förebyggande arbete mot människohandel och har ett omfattande socialt arbete bland barn och unga samt hjälper andra utsatta grupper i samhället, speciellt ensamstående mammor med sina barn. På deras center för kreativ terapi får både barn och vuxna hjälp att bearbeta trauman genom samtals-terapi och skapande övningar. En del av det som skapas säljs sedan och blir till inkomst och arbete.



NETWORKS ÄR MIN FAMILJ



ÖVERSÄTTNING: ANNA HÅKANSDOTTER
TEXT OCH FOTO: LEE SAVILLE

Mina är 76 år gammal och bor sedan många år i Siria, Rumänien. Hon berättar att hennes föräldrar var från Ryssland men att de flyttade till Rumänien innan hon föddes. De var väldigt fattiga. När Mina fyllde 17 år gifte hon sig med sitt livs kärlek Gheorge, en romsk man som hon fick nästan 50 år tillsammans med innan Gheorge dog 2010.

HJÄLP TILL SJÄLVHJÄLP

–Eftersom jag inte är rom men levtt länge i ett romskt samhälle, vet jag hur svårt det kan vara att bli accepterad av människor i samhället, säger Mina. När min man och jag för många år sedan hörde att hjälporganisationen Networks ville öppna ett samhällscenter tvärs över gatan från där vi bodde blev jag inte förvånad över att människor i samhället var skeptiska mot idén.

–Vi visste alla vilka Networks var naturligtvis, eftersom de redan hade hjälpt många i vårt område, men lokalbefolkningen tyckte inte om idén att "utlänningar" skulle sätta ner sina rötter bland oss, minns Mina. Några av våra grannar kallade till ett möte för att diskutera om Networks skulle få köpa en bit mark i vårt område och jag och Gheorge argumenterade för att de skulle få göra det. Till slut övertalade vi de andra.

–Förr var det få av människorna här som brukade odla i sina trädgårdar för att producera mat. De hade ingen tillgång till arbetsverktyg eller vatten för bevattning, säger Mina. Networks hjälpte till att ploga trädgårdarna, gav utsäde och plantor och lånade ut verktyg. Nu har många börjat arbeta i sina trädgårdar och plantera fruktträd och kan få mat på bordet.

–Innan Networks kom hade ingen här ett ordentligt regelbundet arbete, säger Mina, idag har många i vårt område arbete, antingen i Networks verkstäder eller på vingården.

ETT STÖD

–När min man dog 2010 blev Networks mer än en välgörenhetsorganisation och en granne för mig, de blev vänner. De hjälpte mig när ingen annan gjorde det. Under åren har människor från deras team hjälpt mig att plantera i min trädgård och ta in grödor i slutet av säsongen. Jag har fått hjälp att ordna mitt hem och när jag nu blivit äldre och sjuk har de också hjälpt mig med kostnaden för mina dyra mediciner. Jag har även fått hjälp med att förnya mina juridiska handlingar.

POSITIVA FÖRÄNDRINGAR

–När Networks öppnade sitt center var denna del av Siria väldigt, väldigt fattig, berättar Mina. Den lokala skolan var fortfarande segregerad, alla rumänska barn gick i en skola mitt i byn och alla romska barn gick i en liten skola nära vårt område, men det var inte många av de romska barnen som faktiskt gick dit. Under dagen lekte barnen på gatorna. Vägarna var gjorda av lera som på vintern förvandlades till lervälling.

RUMÄNIEN

Reningsborg har ett långvarigt samarbete med hjälporganisationen Networks i nordvästra Rumänien i området runt staden Arad. Reningsborg skickar regelbundet varor från våra secondhandbutiker till Networks secondhandbutik, men stöttar också med finansiella medel. Arbetet riktar sig främst till romer. Networks har byggt upp ett gediget hjälparbete som innefattar både akut hjälp i form av t.ex. ved- och matutdelning och långsiktig utveckling genom skolundervisning och barn- och ungdomsverksamhet. De arbetar också med att starta sociala företag som kan lyfta familjerna ur fattigdom, bl.a. genom klädmärket Dece och växthusprojekt.





Genom förskolan och läxklubbarna har Networks förändrat framtiden för många av barnen som bor i området.

» Föräldrarna i vårt samhälle har börjat förstå och tro på att deras barn kan lyckas i skolan tack vare Networks.

Många av husen var i fruktansvärt skick med spruckna lerväggar.

Det var en hemsk tid när jag ser tillbaka, säger Mina.

–Under åren har många positiva förändringar skett, men jag tror att en av de mest effektiva förändringarna Networks skapat är att föräldrarna i vårt samhälle har börjat förstå och tro på att deras barn kan lyckas i skolan, fortsätter Mina. Jag är säker på att

det har krävt mycket tålamod, men genom förskolan och läxklubbarna har Networks förändrat framtidsinriktning för många av barnen som bor i området.

NETWORKS ÄR MIN FAMILJ NU

–Det är inte lätt att vara änka och leva ensam, säger Mina. Livet är inte lätt för någon som bor här. Många gånger saknar vi saker som vi skulle behöva för att göra livet mycket enklare. Under åren har mina vänner på Networks lånat mig vattenpumpar, skottkärror, stegar och cementblandare och skickat folk för att hjälpa mig att göra saker som annars hade varit omöjliga för mig.

–En av de saker som berörde mig mest, särskilt under den här tiden av

Covid-19, säger Mina, är att när jag inte gick ut ur mitt hus på ett par dagar letade mina vänner från Networks efter mig och såg till att jag mätte bra. Nu när den fruktansvärda långa vintern närmar sig kom de för att se till att jag har ved. Networks är min familj nu och jag försöker göra vad jag kan för att visa min tacksamhet. Jag gör mitt eget bröd i en kastrull på min vedspis, jag vet att de älskar det brödet så när jag kan, ger jag bort en tallrik bröd, en påse påron eller hemlagad aubergin och tomat från min trädgård. Jag vet att det inte är mycket men det är mitt sätt att säga tack, avslutar Mina.

SOCIAL INKLUDERING I POLEN



Bild: Adobe Stock

ÖVERSÄTTNING: ANNA HÅKANSDOTTER
TEXT: NAZ DOM

Justyna är en av deltagarna på ett center för social inkludering som drivs av vår samarbetspartner i Polen, Naz Dom Foundation. Centret arbetar för att genom praktik och arbete ge stöd och rehabilitera utsatta människor tillbaka in i samhället. Det kan till exempel röra sig om personer som är långtidsarbetslösa, har funktionsvariationer eller personer med missbruksproblematik.

När Justyna var 20 år fick hon, hemma i sin lägenhet, ett anfall som hon först trodde var epilepsi. Läkarna konstaterade dock att anfallet berodde på att Justyna haft ett regelbundet och intensivt alkoholmissbruk. Efter det gick Justyna i ett flertal behandlingar för sitt missbruk men återföll oftast direkt efteråt. Hon kommer från en stad som heter Szprotawa, där alkoholmissbruk är vanligt förekommande. Justynas vänner från yrkesskolan dricker, hennes pappa dricker, hans kollegor och grannarna dricker.

–Det är svårt att hålla sig nykter här, menar Justyna.

Hon började dricka alkohol som 18-åring på fester med vänner från skolan och när hon sedan misslyckades med sin yrkesutbildning blev drickandet en daglig rutin. Hon drack istället för att vara i skolan, efter skolan, med sina

vänner och med sin pappa.

På Naz Doms center i Szprotawa fick Justyna en daglig rutin och en viss inkomst. Genom projektet träffade Justyna en man som hon blev tillsammans med. Mirek var 51 år och missbrukade alkohol precis som hon själv. Parets drickande fortsatte. Under nyktra perioder kunde de städa, laga mat och klara en vanlig vardag, men dryckesperioderna var stökiga och konfliktfyllda. Hon jobbade på dagarna men drack på kvällar och helger. Justyna berättar att det blev tydligt för henne hur den livsstilen kan sluta när hon en dag fick se sin pappa ute på gatan, smutsig och onykter.

–Pappa såg hemsk ut, jag ville inte bli sådan, säger hon.

Hon tog då ett beslut att bryta med sin partner och bli nykter igen. För att hjälpa henne komma ifrån sina gamla vanor, fick hon komma till ett annat av Naz Doms center, som ligger i Lutol Mokry.

Missbruket har lett till att Justyna har stora skulder, motsvarande mer än 200 000 kr. En stor del av hennes inkomst går till att betala tillbaka på sina skulder och hon lever under knappa förhållanden. Idag är Justyna 27 år. Hon säger att hon har förändrats, hon har inte samma sug att köpa alkohol längre, hon är på jobbet varje dag och betalar av på sin skuld. Hon försöker att inte tänka på det som varit utan fokusera på arbetet och att jobba med noggrannhet och disciplin.

–Jag mår bra här, avslutar hon. Jag vill vara här så länge jag kan.

En tid efter intervjun gjordes uppdagades det att Justyna återfallit i missbruk och genom manipulation och lögnerydolt detta för sina arbetsledare. Hon fick därför sluta sin placering i Lutol Mokry och flyttade tillbaka till sin mamma i Szprotawa. Pawel Urbanowicz, som är grundare och ansvarig för Stiftelsen Naz Dom berättar att hon är välkommen tillbaka till centret i Szprotawa när hon genomgått rehabilitering.

”Centret arbetar för att genom praktik och arbete ge stöd och rehabilitera utsatta människor tillbaka in i samhället.

–Det här är tyvärr ingen historia med ett lyckligt slut. Hennes fall kan verka hopplöst men vår erfarenhet är att även de mest hopplösa fall kan vända, säger Pawel. Vi vet att samhörigheten hon känner med oss är viktig för henne. Hon vet att hon är älskad av oss och fullt accepterad för den hon är. Vi försöker skapa förutsättningar för henne att kunna leva ärligt och hjälpa henne att välja bort alkoholen. Just nu väntar vi och hoppas att hon tar chansen att försöka igen. Vi slutar inte hoppas på att hon en dag kan leva nykter även om det ser mörkt ut just nu, avslutar Pawel.

POLEN

Vi förser tre secondhandbutiker i Polen med varor från Sverige. Butikerna ligger i Posnan, Zbaszyn och Czerwonak och drivs av organisationen Naz Dom. Alla tre butiker skapar arbete och arbetsträning för ungdomar och vuxna med funktionsvariationer. Överskottet från butikerna går till stöd för fosterföräldrar till funktionsnedsatta barn, och barn och vuxna med funktionshinder.





VÅRA FÖRETAGSVÄNNER

Abigo Medical AB
AJS Reklam
Alexanderssons
Fastigheter i Gbg AB
Ahlma Fisk
Arkipelagen
Företagscenter AB
aXess Promotion
B Engelhardt & Co AB
Bengt Dahlgren i Gbg AB
Bergman & Höök
Byggnads AB
Brewhouse Gbg
Bryngeld Fiskeri AB
Coronet Business Lounge

Emma Von Brömssen
Fyrbåcksexpressen
Gillis Edman Begravning
& Familjejuridik
Gothia Towers
Gullers Grupp
Husvärden AB
ICA Supermarket Åkered
Jula Sisjön
Kjell och Agneta
Bramwall
Lundin Fastighetsbyrå
Länsförsäkringar Gbg
och Bohuslän
Mediagraphic

Next Step Group AB
Nilssons Plantskola
Rydeko Rydbergs El och
Konsult AB
Sjölings Ljud
Smart Energy
Stena Fastigheter
Stena Line
Stena Rederi
Swedbank, V Frölunda
Sätilla Foundation
True Concept
Trädgårdsplanket
Volkswagen Sisjön



FACEBOOK

facebook.com/reningsborg



INSTAGRAM

[@reningsborg](https://www.instagram.com/reningsborg)



HEMSIDA

www.reningsborg.se

**Vill du bli
företagsvän?**

Kontakta

Henrik Orrbeck

Tel: 0709-79 42 15

E-post: henrik.orrbeck@reningsborg.se

HJÄLP OSS HJÄLPA!

Var med och skapa framtidstro med oss! Stötta något av våra projekt med en engångssumma eller genom att bli månadsgivare.



GÅVOPAKET

ÖPPEN FÖRSKOLA för utsatta barn i Moldavien
FRUKOSTPAKET för skolelever i eSwatini
HJÄLP BARNEN PÅ SOPTIPPEN ALFA i Rumänien
FÖRSKOLA FÖR ROMSKA BARN i Serbien

BLI MÅNADSGIVARE

Stöd något av våra projekt med en fast summa varje månad.
Läs mer på www.reningsborg.se.

GE EN ENGÅNGSSUMMA

Ge en gåva via vårt 90-konto, Swish eller bankkonto. Märk insättningen med önskat projekt.

Swish: 123 900 69 33
90-konto: pg 90 06 93-3
Bankgiro: bg 900-6933



**SVENSK
INSAMLINGS
KONTROLL**

Klipp längs den streckade linjen

Blankett för betalning via Privatgirot

BANKGIRO INBETALNING/GIRERING AVI

Meddelande till betalningsmottagaren

Avsändare (namn och postadress)

Betalningsmottagare (endast namn)

Reningsborg

Svenska kronor

öre

Till bankgiro nr (xxx-xxxx eller xxxx-xxxx)

900-6933