

Tillsammans skapar vi

framtidstro

EN TIDNING FRÅN RENINGSBORG // 2020

Café au Thé

Välkomna! ▽

Kaffe 20:-

Sallader, mackor,
kakor, gullade mackor,
värmande Soppa.....

Café au Thé

ren:ningsborg

VÅR VISION ÄR: TILLSAMMANS SKAPAR VI FRAMTIDSTRO

Reningsborg är en idéburen organisation. Vi är organiserade som en förening med många ideella insatser och vårt uppdrag är att finnas till för och stödja människor när de behöver en hjälpande hand i livet. Reningsborg vill kämpa för alla människors lika värde, bättre livsvillkor och en meningsfull tillvaro. Vi vill att varje människa vi möter ska utvecklas, växa, bli mer självständig och få mer inflytande över sitt eget liv.

VI ÄR ÖVERTYGDADE OM ATT VI ÄR BÄST TILLSAMMANS

Vi vill att det ska genomsyra allt vi är och gör. Vi tror att om vi tillsammans hjälps åt kan vi vara med och skapa en mänskligare och tryggare värld att leva i. Vi vill skapa möjligheter för människor att ge av sin tid och sitt engagemang. Vi vill samverka med privatpersoner, kyrkor, företag, organisationer och den offentliga sektorn. Vi vill i samarbete med andra vara en tydlig aktör i den sociala ekonomin i Göteborg.

VI VILL VARA MED OCH SKAPA FRAMTIDSTRO

Vi ser att fler och fler människor tappar tron om en ljus framtid och att känslan av hopplöshet växer. Därför blir vår största utmaning att hjälpa människor att hitta tron på framtiden igen och vi vill skapa egna verksamheter eller stödja/samverka med andra aktörer som gör detta möjligt. Vi vill prioritera verksamheter i Göteborg och utomlands som skapar möjligheter för unga att utvecklas genom socialt stöd, meningsfull fritid, utbildning och arbete. All verksamhet som riktar sig till barn och unga ska grunda sig i Barnkonventionen.

VI VILL OCKSÅ MÖTA MÄNNISKORS ANDLIGA OCH SJÄLSLIGA BEHOV

Att känna framtidstro kräver att man får tillbaka tron på sig själv, tron på andra och ibland även tron på Gud. Vi tror att relationer är grunden för all förändring, att möta människor med respekt, ödmjukhet och lyhördhet. Vi vill alltid finnas till hands för dem som har behov och frågor av andlig karaktär. Reningsborg vilar på kristen grund.

Som organisation ska vi alltid vara goda förvaltare av människors tid och gåvor. Vi ska vara professionella och kompetenta. Vi ska vara nogga med att ha en sund och stabil ekonomi och vara transparenta och öppna i allt vi gör.



6 Reningsborgs "nya" secondhandbutik i Partille. 1 mars 2019 sålde partillebutiken sina första saker. Reningsborg fick tillgång till lokalen i januari samma år, allt färdigställdes på två månader. Allt är möjligt om man gör det tillsammans!

25.

VÅRT UTLANDS- ARBETE

Reningsborg stödjer
hjälparbete i 5 länder.
Var med och hjälp oss hjälpa.

LÄS MER OM GÅVOPAKETEN
PÅ TIDNINGENS BAKSIDA ELLER
PÅ RENINGSBORG.SE.



Adress: Reningsborg, Box 343, 421 23 Västra Frölunda

Ansvarig utgivare: Mikael Albertsson, Direktör.

Redaktion: Anna Håkansdotter, Ingela Enetjärn, Magnus Jansson

Foto: Magnus Jansson, William Carling **Form:** Sofie Lind

Skribenter: Anna Håkansdotter, Ingela Enetjärn, Sofia Carling, Elisabeth och Sara Nordqvist

Café au Thé – Järntorget's mysigaste café

20 Här kan du köpa
hembakade kakor
och bullar men även hantverk
från Reningsborgs egen Ateljé
Spaljé och från Moldavien och
Rumänien.



"Vi är övertygade
om att vi är bäst
tillsammans. Vi
vill vara med och
skapa framtidstro."

Foto: Shutterstock



11

**Trygghetsvård Räv-
bergskolan** Sharifeh
arbetar som trygghets-
vård på skolan. "Min
huvudsakliga uppgift
är att finnas till för
barnen, att skapa
god stämning på
skolan och förhindra
mobbing och våld."



16 **Barnaktiviteter på boendena i
Angered** På torsdagskvällarna bakar,
ritar, läser, sjunger vi och läser läxor mm.

Försäljning & inlämning



ÖPPETTIDER FÖRSÄLJNING

ANGERED

Angeredsvinkeln 9
Ons 11.00-16.00
Lör 10.00-14.00

FRÖLUNDA

Reningsverksg. 1
Ons 16.00-19.00
Lör 10.00-14.00

PARTILLE

Laxfiskevägen 4
Tis 11.00-17.00
Tors 11.00-17.00
Lör 10.00-14.00

ÖPPETTIDER PRYLINLÄMNING

ANGERED

Mån-tors 08.00-16.30
Fre 08.00-14.00
Lör 10.00-14.00

FRÖLUNDA

Mån-fre 08.00-20.00
Lör 10.00-19.00
Sön 14.00-19.00

PARTILLE

Mån-tors 08.00-16.30
Fre 08.00-14.00
Lör 10.00-14.00

Vi hämtar era möbler utan kostnad.
Ring vår växel och boka tid: 031-47 30 00

INNEHÅLL

4. Ledare
5. **Secondhand** / Försäljning & inlämning
6. **Secondhand** / Reningsborgs nya secondhandbutik i Partille
8. **Arbetsträning** / Ateljé Spaljé
11. **Barn och unga** / Trygghetsvårdar
14. **Barn och unga** / Studentboende
16. **Boende** / Angered
18. **Secondhand** / Volontärerna Mats och Lars-Göran
20. **Café au Thé** – Järntorget's mysigaste café
22. **Secondhand** / Cafékvällsartister och nyblivna ambassadörer – Robin och Bengan
24. **Dikt** – Tillsammans för reningsborg
- Utlandshjälp**
25. Utlandshjälp
26. Moldavien – Early Learning Center
28. Rumänien – Alfa
30. eSwatini
31. **Företagsvänner**

90
KONTO

SVENSK
INSAMLINGS
KONTROLL

ren:ingsborg
PG: 90 06 93-3

DEN STORA FRÅGAN I HANS LIV ÄR – VARFÖR?

Två tonårspojkar är på väg till skolan. De snackar och skrattar och allt verkar ok. 500 meter från skolan tystnar plötsligt den ena killen, ökar takten på stegen och lämnar den andre efter sig. Att komma till skolan samtidigt som den tönten är helt otänkbart.

För ”tönten” börjar ännu en dag av överlevnad, att känna in farorna på rasten, att vara så osynlig som möjligt för att inte hamna i vägen för fel personer. Att klara av ångestattackerna i klassrummet när han ska säga något inför klassen.

Den stora frågan i hans liv är – Varför? Varför är människor så elaka? Varför jag? Vad har jag gjort för fel?

Detta är en episod ur mitt liv och det är jag som är ”tönten”. Jag är inte ensam om den här berättelsen. Vi är alldeles för många som delar en erfarenhet av att vilja vara osynliga och där livet är eller har varit en kamp både fysiskt och psykiskt.

”Det jag vet är att det behövs fler platser, oaser, där alla vi som är sköra kan få känna trygghet, värme och att den jag är duger.

Jag har fått kämpa resten av mitt liv med konsekvenserna av mina mörka år i högstadiet.

När jag tänker tillbaka ser jag att det finns två vägar ur en sådan här erfarenhet. Antingen blir jag bitter och stänger dörren till min själ eller så bearbetar jag den, hittar orden och använder den

skörhet den har gett mig till att förmedla motsatsen till det jag själv upplevde. Att ge värme, acceptans, tid, trygghet och uppmuntran istället.

Samhället och vår värld blir både mörkare och hårdare för var dag som går. Det finns alldeles för många människor som bär på sår och skador som gör att de inte kan få det liv de längtar efter.

En fråga som jag ständigt återkommer till är varför Reningsborg behövs. Gör vi rätt saker? Har vi rätt fokus? Det jag vet är att det behövs fler platser, oaser, där alla vi som är sköra kan få känna trygghet, värme och att den jag är duger.

Just detta kämpar vi för att skapa varje dag på Reningsborg och det är en kamp. Vi misslyckas, vi får börja om, vi får be varandra om förlåtelse, men det är den enda vägen framåt.

Det finns massor av svar på Reningsborgs varför, men för mig handlar det om att skapa platser där människor får landa och få möjlighet att hitta sig själva och bli det som Gud hade tänkt med deras liv från början.

Detta kan bara hända om vi alla vill vara med på den här resan. Tillsammans och bara tillsammans kan vi ge varandra den finaste av alla gåvor; livet tillbaka och framtidstro.

MIKAEL ALBERTSSON,
DIREKTOR, RENINGSBORG



Försäljning & inlämning

NYÖPPNING AV FRÖLUNDA SECONDHAND

Den 8 februari öppnade vi äntligen Frölundabutiken igen efter branden. Stort tack för allt stöd.



ÖPPETTIDER FÖRSÄLJNING

ANGERED

Angeredsvinkeln 9
ONS 11.00-16.00
LÖR 10.00-14.00

FRÖLUNDA

Reningsverksg. 1
ONS 16.00-19.00
LÖR 10.00-14.00

PARTILLE

Laxfiskevägen 4
TIS 11.00-17.00
TORS 11.00-17.00
LÖR 10.00-14.00

ÖPPETTIDER PRYLINLÄMNING

ANGERED

MÅN-TORS 08.00-16.30
FRE 08.00-14.00
LÖR 10.00-14.00

FRÖLUNDA

MÅN-FRE 08.00-20.00
LÖR 10.00-19.00
SÖN 14.00-19.00

PARTILLE

MÅN-TORS 08.00-16.30
FRE 08.00-14.00
LÖR 10.00-14.00

Behöver du hjälp med att tömma ett bohag?

Vi erbjuder ett komplett paket med både tömning och städning över hela Göteborg med omnejd.

Läs mer på
www.reningsborg.se
eller kontakta
Ramo Salaka
0709-79 42 11.



Vi hämtar era möbler utan kostnad. Ring vår telefonväxel och boka tid: **031-47 30 00** eller boka på www.reningsborg.se/hämtning

ren:ingsborg

Reningsborg, Box 343, Reningsverksgatan 1, 421 23 Västra Frölunda
Telefon: 031-47 30 00, Orgnr: 857206-6812, www.reningsborg.se

RENINGSBORGS SECONDHANDBUTIK I PARTILLE.

Välkommen till Partillebutiken!

Längs med väggarna står byråer och hyllor i olika höjd, form och färg när man går in i butiken. De är inredda med koppar, prydnadssaker och fina ting som genast bidrar till en känsla av värme och välkomnande.

TEXT: SOFIA CARLING | FOTO: WILLIAM CARLING

Jag plockar med mig en korg, här ska man vara beredd på fina fynd! Butiken är välorganiserad och fylld med vackra saker och möbler. Mina ögon faller genast på en hylla med glasvaser och karaffer. Där hittar jag en vas och en kanna som jag plockar med mig.



Tempot i butiken är behagligt. Det skapar en känsla av lugn och jag, som är secondhand-älskare, hade inte haft något emot att vandra omkring här och kika bland hyllorna länge. Det är en unik och rolig lokal att ha en secondhandbutik i. Det är vanligt att

secondhandbutiker brukar finnas i stora öppna lagerlokaler, men här är den uppbyggd i gamla kontorslokaler. Detta skapar en utformning med korridorer och gångar mellan olika större rum, vilket butikens besökare har beskrivit som en likhet med IKEA.

Jag upplever en hemtrevlig känsla på grund av den unika utformningen av lokalen. Butiken är full av kreativa lösningar som inspirerar till ett tänk av hållbarhet och kreativitet. Efter ett varv i butiken går vi mot kassorna för att betala. Där träffar vi Samuel Hajj som arbetar här i Partillebutiken. Vi har bestämt träff med honom för att prata om verksamheten. Tillsammans går vi bort mot butikens café.

Samuel, vad har du för arbetsroll i butiken?

– Jag är arbetsledare här. Det innebär bland annat att jag tillsammans med

mina kollegor har ett ansvar för att se till att butiken är färdig inför öppning. Men framför allt jobbar jag med våra arbetstränare och alla personer som är involverade i Partillebutiken. Secondhandverksamheten är viktig för oss, men människorna är alltid viktigare. Vi ska se till att alla har något att göra och att de känner att de utvecklas. Vi skapar butiken tillsammans. Min roll är att ihop med mina kollegor och vår verksamhetschef se till att allting fungerar.

När öppnade butiken här i Partille?

– Vi hade premiäröppning den 31 mars 2019. Förberedelserna inför öppningen gick väldigt fort. Vi fick lokalerna i januari och de hade då stått tomma några år. Här har det tidigare varit kontor, så hela utformningen av butiken har i sig varit en utmaning. Vi har jobbat med att försöka få ett naturligt



Samuel är arbetsledare i Partillebutiken.



flöde, eftersom det inte är ett enda stort rum. Vi har haft fantastisk bra hjälp av en volontär som byggt upp allt tillsammans med ett gäng från Däck och Tvätt, en annan verksamhet inom Reningsborg.

» *Butiken är full av kreativa lösningar som inspirerar till ett tänk av hållbarhet och kreativitet.*

Man tänker på att butikens utformande är speciellt och fyllt med bra lösningar. Kan du berätta mer om det?

– Vi har bland annat hyllsystem och väggar som är byggda av lastpallar, som annars hade slängts. Provrummen i klädavdelningen är uppbyggda av gamla trädörrar i olika färger. Att återbruka

material i butiken skapar en effekt och med det vill vi inspirera våra besökare. Vi vill skapa en känsla av återanvänt och secondhand som också har en praktisk funktion.

Vad tycker du är det bästa med att jobba i Reningsborgs verksamhet?

– Fokuset på människor. Alla människor har rätt till – och ska bli – sedda här. Det innebär även att jag blir sedd. Vi är måna om att alla ska få vara precis som de är och vi jobbar aktivt för att ha en öppen arbetsplats.

Kan du beskriva er butik och hela personalen här på Partillebutiken med tre ord?

– Tillsammans, för vi gör det här tillsammans i både gruppen och med alla i butiken. Respekt, om vi har respekt gentemot alla, då får vi bättre arbetsmiljö och det ger något vidare till våra

besökare. Till sist framåtanda, vi kan alltid lite mer. Inte som något pressande utan i att vi har en framtidstro på det vi gör tillsammans. Det vi gör kan få ringar på vattnet och påverka både oss och vår omgivning.

Vi tackar Samuel, säger hejdå och går mot utgången. Med en kombination av en unik lokal, fint organiserade saker och ett varmt bemötande har Partillebutiken något för alla besökare. Här kan både van och ovan secondhandkund trivas och mötas. Man inspireras till att tänka hållbart, inte bara hur man handlar saker, utan också hur man handlar gentemot människor. I min väska ligger mina nyinköpta secondhandfynd. Hit ska jag komma tillbaka.

PETRA LUNDGREN

ARBETSTRÄNING PÅ ATELJÉ SPALJÉ

Processen att lära känna sig själv, förstå vem man innerst inne är och vad man vill göra i livet kan vara lång och ibland dramatisk. Så var det för Petra som gick in i den berömda väggen efter en lång utbildning och några års jobb som civilekonom.

TEXT: INGELA ENETJÄRN | FOTO: MAGNUS JANSSON

– Det var tryggt med strukturer och siffror, förklarar Petra, och förmodligen en av anledningarna till varför jag sökte mig till det yrket, men civilekonom var inte det jag ville vara. Det var helt enkelt inte jag.

– Jag hade svårt att säga nej, fortsätter Petra, och var den typiska ”duktiga-flickan”. Kroppen sa till slut ifrån. Petra fick utmattningssyndrom och psykosomatiska besvär och blev sjukskriven.

– Det var en tuff tid för mig och för hela familjen, berättar Petra, men det var nödvändigt att gå till botten med vem jag var. Så småningom kom lusten och längtan efter något kreativt tillbaka. Petras kreativa sida, som alltid funnits där och pockat på, fick sitt utlopp på Ateljé Spaljé. I källaren på Reningsborgs tegelhus trivs hon som allra bäst

med lera mellan händerna och foten på drejpedalen skapades vacker keramik i alla former.

– Det kreativa är så avkopplande, säger Petra. Man kommer in i ett flow och tiden rusar iväg. Den andra delen av hjärnan får vila. Det finns inga måsten här och det är skönt att få arbeta i sin egen takt.

HÄR KOMMER MÄNNISKAN FÖRST

Petra fick nys om Ateljé Spaljé genom en vän och arbetsförmedlaren gav klartecken till arbetsträning på Reningsborg i oktober 2018.

– Jag möttes av underbara människor på min första dag och blev varmt bemött. Att få komma in i Ateljéns kreativa rum var fantastiskt! Jag har fortsatt att trivas sedan den dagen. En dag på Ateljén kan

se olika ut beroende på vad man är intresserad av. Petra är ibland i trädgården, ibland i textilavdelningen, men oftast i keramikverkstaden.

– Det finns strukturer och ramar här också, fortsätter Petra, men det är samtidigt väldigt fritt att göra det man trivs bäst med. ”Tänket” på Reningsborg är så annorlunda mot många andra företag. Här kommer människan först.

Det som tillverkas i ateljén säljs i secondhandbutikerna och på Café au Thé i centrala Göteborg. Pengarna från försäljningen går direkt in på Reningsborgs 90-konto och går till Reningsborgs olika hjälpprojekt i utlandet.

”Tänket” på Reningsborg är så annorlunda mot många andra företag. Här kommer människan först.

– Att varorna säljs och att pengarna går till något gott ger ett mervärde, säger Petra. Man jobbar för sin egen skull, men hjälper samtidigt andra. Det finns många som kämpar med sin identitet och som inte trivs med samhällets tempo och höga krav på prestation. Få människor är skapade till att klara av det trycket under en längre tid.

– Jag är trots allt tacksam för att min kropp och själ sa ifrån, berättar Petra, även om det har varit jobbigt. Vi som familj mår också bättre nu.

– Jag vet vem jag är nu, den processen har jag gått igenom. Jag vet att det kreativa alltid kommer vara väldigt viktigt för mig. Den andra processen om vad jag skall göra i framtiden pågår fortfarande, men det får ta sin tid.

Till den som har gått i tankarna att söka praktik- eller arbetsträningsplats på Reningsborg säger Petra:

– Sök! Gör det bara!





Ateljé Spaljé

En plats att växa på

Ibland behöver man få hjälp några steg på vägen. Tillsammans med oss på Reningsborg får du växa i din egen takt. Här finns både gemenskap och sammanhang. Genom att arbetsträna hos oss får du hjälp att fortsätta din resa i livet.

- HANTVERKSATELJÉ
- TRÄDGÅRD
- SAMTALSGRUPP

Vill du besöka oss?
Välkommen att ringa:
Ulrika Hagby 070-964 14 09



BRIS INNOVATIONSLABB



Under året har Bris innovationslabb i Tynnered hållit till i Reningsborgs lokaler. Reningsborg har även funnits med i styrgruppen för projektet. Målet med projektet är att öka barn och ungas inflytande över sina egna liv. Barnen och deras erfarenheter är i centrum för projektet.

Två innovationslabb har tagits fram, ett för barn och ett för vuxna. I **expertgrupp barn** har elever från Vätterdalskolan i Tynnered fått formulera tankar och idéer på hur deras livssituation kan förbättras. Exempel på saker barnen önskade är att politiker behöver lyssna mer på barn, att området ska vara tryggt och utan vapen och droger, skolgården ska vara fri från skräp, ölburkar och kanyler, fler trygga vuxna ska finnas i området och att det ska finnas gratis fritidsaktiviteter att gå till.



Expertgrupp vuxna består av politiker, idéburna organisationer och representanter från näringslivet som tillsammans diskuterar lösningar utifrån barnens idéer. Det har förutom en ökad samverkan lett till konkreta åtgärder som att Reningsborg och Länsförsäkringar anställt en trygghetsvärd och lokalförvaltningen har fördubblat sina städinsatser på skolan. Det finns också planer på att öppna skolan för aktiviteter utanför skoltid, där skolan får bli en samlingspunkt för barn och familjer från många olika socieekonomiska livssituationer.



STOLT SPONSOR TILL GÖTEBORG HOCKEY CLUB

Reningsborg stödjer Göteborg HC, en förening som bedriver ishockey och kälkhockey i Angered. Klubbens värderingar bygger på alla människors lika värde och alla barns rätt till ett aktivt och lyckligt liv. Tack vare Göteborg Hockey får många barn och unga ett sammanhang och en meningsfull fritid. Göteborg HC brinner för jämställdhet och integration och vill arbeta för en positiv utveckling av vårt mångkulturella samhälle.



ren:ingsborg – Stolt sponsor

FRAMTIDSSPÅR

SKOLAN SOM GER ELEVERNA
EN ÄRLIG CHANS

Reningsborg stödjer Framtidsspår, en skola med syfte att stödja unga vuxna att få behörighet till högskola och universitet. Målgruppen är personer mellan 18–30 år som tidigare avbrutit sina gymnasiestudier och nu vill ta en ny chans att få slutbetyg. Verksamheten bygger på

folkhögskolepedagogik och följer kursplanen för allmän linje. Varje elev får en individuell studieplan utifrån sitt behov. Ett stort arbete läggs på omsorg och omhändertagande av eleverna. Det handlar om mycket mer än studier. På framtidsspår får hela människan plats.

TRYGGHETSVÄRD PÅ RÄVEBERGSSKOLAN

Det är rast på Råvebergsskolan och Sharifeh går runt på skolgården. Hon hittar på aktiviteter med eleverna och finns på plats som en extra vuxen. När det är dags för lektion finns hon med i klassrummet för att ge extra stöd till eleverna och hjälpa till att skapa arbetsro och trygghet.

TEXT: ANNA HÅKANSDOTTER | FOTO: MAGNUS JANSSON



Foto: Shutterstock

I slutet av skoldagen är det dags för fritids. Där är det friare ramar och eleverna får göra lite vad de känner för. Sharifeh finns med och håller i aktiviteter, pysslar med barnen och är ett lyssnande öra om någon vill prata.

Råvebergsskolan är en liten skola i norra Lövgärdet med ca 200 elever från förskoleklass upp till tredje klass. Skolan har funnits sedan 1982.

Charlotta Axell är rektor på skolan sedan 5 år tillbaka. Hon beskriver området som skolan ligger i som ”ett område som Gud och alla andra glömde”. Det är ett av de mest utsatta områdena i Sverige,

väldigt segregerat, med stora sociala problem, gängkriminalitet och utbredd psykisk ohälsa. När hon tillträdde som rektor var skolan förfallen, både rent lokalmässigt och organisationsmässigt. Skolan hade bland de lägsta måluppfyllelseerna i Sverige, en hög personalomsättning och ett lågt förtroende från elevernas föräldrar. En rejäl utmaning med andra ord, och det har varit tuffa och tålmodsprövande, men också givande år.

GE BARNEN FÖRUTSÄTTNINGAR

”Förändringar som är hållbara får inte gå för fort,” säger Charlotta. ”Vi fick börja

med att undersöka var vi är och vilka förutsättningar och normer vi har att förhålla oss till. Därefter tog vi fram en utvecklingsplan på två, tre och fem år och valde olika fokusområden.”

Viktigast var att börja bygga upp tilliten igen. Samtidigt pågick en massa byggarbete och renovering av skolans lokaler.

”Det är ett jättearbete att skapa en bra organisation med lämpliga och behöriga lärare. Du måste förstå varför du är här och vara trygg i din roll. Man måste vara av ett visst virke för att jobba här, ha både teflon och stort hjärta,” skrattar Charlotta.

”I ett område som detta blir skolan ett viktigt nav. Främst ska skolan givetvis bistå med utbildning men allt samverkar. Det är mycket i barnens liv som skolan inte kan påverka men som påverkar elevens skolgång, exempelvis våld i hemmet, psykisk ohälsa, vräkningar och omhändertaganden.

Vi får jobba mycket med elevhälsan. Många elever är i skolan 12 timmar per dag och vi kan göra stora avtryck i deras liv. Vi vill ge dem hopp och framtidstro och få dem att förstå att de har rätt till samma möjligheter att lyckas som alla andra. Vi som skola måste vara starka i våra sociala värden och jobba väldigt nära vårdnadshavarna för att ge barnen förutsättningar att lyckas i skolan och i livet. Det är viktigt med ramar och tydlighet. Vi är till exempel stenhårda med närvaroplikten för att barnen ska lära sig det.”

UTMANINGARNA ÄR MÅNGA

”I området finns en stor och mångfacetterad problematik”, menar Charlotta. ”Familjerna har stora behov och mycket tid går åt till att hjälpa dem på olika sätt, bland annat genom att lotsa dem rätt till andra aktörer i samhället. Ekonomin är en annan mycket svår utmaning. Det är alltid för lite pengar och sedan skolan flyttats till en egen förvaltning har svångremmen dragits åt ytterligare med uppsägning av tjänster som följd. Både nästa och näst-nästa år har skolan stora besparingskrav.”



Charlotta är rektor på Råvebergsskolan

”Vi vill ge dem hopp och framtidstro och få dem att förstå att de har rätt till samma möjligheter att lyckas som alla andra.



Sharifeh, trygghetsvärd

”Min huvudsakliga uppgift är att finnas till för barnen, att skapa god stämning på skolan och förhindra mobbning och våld.

SHARIFEH SPRIDER TRYGGHET

För Charlotta är samarbete viktigt och Reningsborg är sedan två år en viktig samarbetspartner. ”Reningsborg såg vikten av att få skolan att blomstra. Vi pratade om hur viktigt det är att barnen har trygga vuxna som inte är lärare i sin närhet, något som ofta saknas i det här området.” Reningsborg kunde med hjälp av sponsring från Länsförsäkringar anställa en trygghetsvärd på deltid på skolan.

Sharifeh har arbetat lite över ett år som trygghetsvärd på skolan. Hon kommer ursprungligen från Iran och har bott i Sverige i 17 år. Hon har tidigare jobbat på Reningsborg med ensamkommande ungdomar. Sharifeh trivs med att jobba med människor och framför allt med barn. ”Min huvudsakliga uppgift är att finnas till för barnen, att skapa god stämning på skolan och förhindra mobbning och våld.” säger Sharifeh. ”Jag har mycket kontakt med föräldrar också. De kommer ofta och ber om hjälp med olika saker.”

Sharifeh säger att hon tycker det är väldigt roligt att jobba som trygghets-

värd, hon tycker om att sprida trygghet och vara med och skapa goda relationer med både barn och personal. Den svåraste utmaningen är när det är många barn samtidigt som vill ha hjälp och uppmärksamhet.

”Då kan jag känna mig otillräcklig.” säger Sharifeh. ”Barnen behöver mycket vuxennärvaro, närhet och kramar. De vill prata och berätta om det som händer i livet, känslor och kärlek.” Det märks tydligt på många av barnen att de har svåra hemförhållanden, tycker Sharifeh. ”Men med kärlek kommer man långt, kärlek är jätteviktigt. Jag har själv fått mycket kärlek och nu får jag sprida det vidare,” avslutar Sharifeh.

”Det betyder jättemycket för oss att ha en extra person som bara finns till för barnen,” säger Charlotta. ”Barnen har mycket i sitt bagage och behöver någon som lyssnar. För lärarna är det en stor avlastning med en extra vuxen som ser och hör vad som händer.”

Hon konstaterar att det finns mycket som är positivt mitt i det svåra och utmanande.

”Vi vill kunna ge barnen bättre förutsättningar även högre upp i åldrarna.

MÅLET ÄR ATT FLÅTA IHOP SKOLAN MER MED NÄRSAMHÄLLET

”Idag bedriver vi utbildning och har glada barn och vårdnadshavare som har tillit till oss,” berättar Charlotta. ”Fundamentet är som jag vill ha det, men det finns mycket finlir kvar.”

Drömmen för framtiden är bland annat att öka måluppfyllelsen ytterligare och att flåta ihop skolan mer med närsamhället. ”Vi vill ju att hela området ska få leva, att familjerna ska trivas och vilja bo kvar,” säger hon.”

En annan stor dröm är att bygga ut skolan och utöka med elever upp till sexan. ”Det är för tidigt att släppa iväg dem redan efter trean,” tycker Charlotta. ”Vi vill kunna fortsätta ge barnen bättre förutsättningar även högre upp i åldrarna.”

DÄCK & TVÄTT

Tvätta din bil och byt däcken hos oss!

Reningsborg Däck och Tvätt är ett socialt företag som syftar till att skapa arbetstillfällen för ungdomar i Frölunda och Tynnered. Intäkterna används för att kunna erbjuda anställning till så många som möjligt. Tillsammans med er vill vi minska arbetslösheten för ungdomar.

PRISLISTA

TVÄTT PERSONBIL

Utvändig tvätt **199:-**

Ut- och invändig tvätt **399:-**

TVÄTT HUSBIL / LÄTT LASTBIL

Utvändig tvätt **599:-**

TVÄTT ÖVRIGA FORDON

Fråga på plats eller ring.

DÄCKBYTE fr **299:-**

DÄCKHOTELL fr **450:-**

ÖPPETTIDER OCH KONTAKT

Måndag – Fredag: 9.00 - 18.00

Telefon: 070 - 866 87 59

www.dackochtvatt.se

ADRESS

Månstengatan 3,

Västra Frölunda

Vid Åkeredsrondellen

I våra insamlingsboxar vid verkstaden kan du lämna kläder och skor till vår secondhand.

STUDENTBOENDE

De röda radhuslängorna bortanför Reningsborgs secondhand i Västra Frölunda. Många människor har kommit och gått genom de två husen genom åren, men sedan slutet av sommaren bor det studenter här. Sedan den 27 augusti 2019 bor vi här med utsikt över den av neonljus upplysta golfrangen.

TEXT: ELISABETH OCH SARA NORDQVIST | FOTO: WILLIAM CARLING

Redan vid inflytten blir det tydligt att vi kommer med annat bagage än de som bott här tidigare. Mikael, Reningsborgs direktor, skrattar och säger att vi skulle kunna öppna egen secondhandbutik och med våra Ikeakassar fyllda med begagnade kläder, vårt gamla porslin och många krukväxter, ligger det kanske något i det. Han torkar svetten ur

pannan, det är tryckande sensommarvärme, åskan hänger i luften, och ger uttryck för skillnaden mellan att inhysa studenter och ensamkommande. De kan komma med en kasse, vi kommer med flyttlass fyllda från golv till tak.

TIO VOLONTÄRSTIMMAR

På Reningsborg är vi från första dagen systrarna. Vi ska bo tillsammans i en av lägenheterna på knappa 40 kvadrat, ta cykeln till Frölunda Torg på morgnarna och därifrån spårvagnen till var sin del av Göteborgs universitet. I vårt kontrakt,

liksom i våra grannars, finns tio volontärstimmar i månaden inskrivna. Det är meningen att vi ska bli en del av Reningsborg. Inför den tanken är vi splittrade.

STÄMMER ALLA FINA ORD?

För vid det här laget är allt vi vet om Reningsborg det som vi kunnat läsa oss till på hemsidan. Där framträder en bild av en öppen, kärleksfull förening som arbetar för allas lika värde och utveckling. Det låter bra, mycket bra. Men Reningsborg är långt ifrån ensamma om att använda sig av sådana beskrivningar. Många är sammanhangen som utgör sig för att vara inkluderande, varma och viktiga. Vår erfarenhet säger att de fina orden inte alltid stämmer överens med hur det ser ut i praktiken.



Ibland tillåts helt andra värden och normer verka i det tysta. Och den insikten har gjort oss skeptiska.

Vi får hjälp att bära upp de sista kartongerna och den oförklarligt tunga bäddsoffan. Vi trängs på den minimala ytan golv som blir över. Då när vi inte riktigt vet om vi ska tänka ”ussh hur ska det gå”, eller ”äsch det här kommer bli fint”, vill Mikael ta med oss på en rundtur. Vi går in i Traversen, förbi scenen, syateljén och keramikverkstaden. Genom källaren leds vi vidare till secondhandbutiken. I varje rum händer det något nytt och verksamheten tycks förgrena sig åt alla möjliga håll, precis som gångarna under marken. Sakta fylls vi av förväntan, kanske kan det här vara det kreativa sammanhang som vi längtat efter.

Det blir september och dags att komma igång med volontäruppdragen. Några av oss studenter får i uppgift att turas om att låsa secondhandbutiken om kvällarna. Första gången möts vi ute på gården för att tillsammans gå igenom alla steg. Två av våra grannar har ansvaret, förklarar pedagogiskt, säger att det bara är att höra av sig till dem om det skulle vara något. När vi går mellan byggnaderna, dörrar som ska låsas och lampor som ska

släckas, skrattar vi, pratar vi. De andra tycks precis som vi, vilja höra till. Kan det räcka att befinna sig på samma plats och bo i samma hus för att höra ihop?

MÄNNISKORNA I CENTRUM

Varje gång vi träffar någon som arbetar för Reningsborg går vi därifrån förundrade över det vänliga bemötandet. Vår till en början något kritiska inställning har smält bort (och finns bara kvar i den hälsosamma mängd som alltid är nödvändig att bevara.) Titeln på den här tidningen är Framtidstro. Det är en utmanande rubrik i vår tid och vi funderar på vad den kan betyda för oss unga studenter. Att tro på framtiden är att våga tänka att den är möjlig, att den faktiskt kommer, men också att den är värd att vänta på. Det är svårt, men svaret kanske finns precis framför ögonen på oss, i det mest basala. I mötet mellan människor.

I gemenskaper som inte kräver framtidens resurser redan nu, eller kräver av den att den ska ge större utbetalning. En sådan gemenskap tror vi att Reningsborg är. Här står människorna i centrum och verksamheten formar sig efter dem, inte tvärtom.

”Här står människorna i centrum och verksamheten formar sig efter dem, inte tvärtom.

För oss har Reningsborg som förening trätt fram med hjälp av synen på tingen. Sakerna som kommer hit är trasiga, kantstötta och smutsiga, men efter lite omsorg kan de få ett nytt liv. Det gäller porslin, möbler, kläder och plantor. Det gäller ett gammalt reningsverk. Och det gäller även människorna. På Reningsborg är man förälskad i detta språk, man omfamnar de skadade tingens symbolik för människans skörhet och potential och visar med detta sin människosyn. Kom som du är- säger man, du är välkommen.

Reningsverksgatan: däckan girar i de blöta löven och kastanjerna som täcker cykelbanan. Kastanjerna. Som man kan plocka och försiktigt bända upp det taggiga skalet med naglarna. Lägga i fickan och låta tummen stryka över den lena och glänsande ytan som fanns där innanför.



Är du student och söker boende i Göteborg?

Vi söker dig som vill finnas i ett meningsfullt sammanhang och vara med att göra skillnad. Vi erbjuder lägenheter på 38 kvm i vår radhuslänga i Frölunda. Lägenheterna är två rum och kök, i boendet ingår volontärskap på 10 h/månad.

Läs mer om oss på www.reningsborg.se

För frågor och intresseanmälan maila Catarina Wiklund, catarina.wiklund@reningsborg.se

Barnaktiviteter på boendet gör vardagen lite lättare

Reningsborgs boenden i Angered och Frölunda har fått byta karaktär ett antal gånger de senaste åren på grund av ändrade förutsättningar från kommunen. Stödboendet har lagts ner och istället blivit studentlägenheter och våra tidigare HVB-hem är nu vandrarhem för personer med nödbistånd.

TEXT: ANNA HÅKANSDOTTER | FOTO: HELENA BERGSTRÖM, ANNA HÅKANSDOTTER



På torsdagskvällarna gör vi allt från att baka och rita till att läsa, sjunga och läsa läxor, säger Helena som arbetar på boendet.

PÅ VÅRA VANDRARHEM BOR främst bostadslösa familjer men också andra som tillfälligt saknar bostad. Här erbjuds en trygg plats mitt i det kaos det innebär att inte ha någonstans att bo. En gång i veckan ordnar anställda och volontärer aktiviteter för familjerna på boendet. En av våra volontärer är Birgitta. Hon har tidigare bland annat

arbetat som fängelsediakon och jobbat med ungdomar i gängkriminalitet men är nu pensionär och kände att hon ville fortsätta göra en insats. Hon kom i kontakt med Reningsborg och har sedan en tid tillbaka spenderat torsdagskvällar med familjerna på Angeredsboendet. Både barn och föräldrar finns med på aktiviteten som ofta uppskattas lika

mycket av föräldrarna som av barnen. Birgitta konstaterar att om det är något hon lärt sig i sitt arbete med gäng-ungdomar är det att vi alla är ganska lika, men med olika förutsättningar.

”Vi har alla ungefär samma behov även om vi varit med om olika saker och har olika bagage. De som inte får så mycket stöd i livet hamnar lätt

i utanförskap,” säger hon. ”Men jag har också lärt mig att det inte krävs så mycket för att skapa hopp. Ibland kan det räcka med att en människa ser en.”

De som bor på Reningsborgs boende har olika berättelser och levnadsöden, men alla har de det gemensamt att de hamnat i ett utanförskap, i att inte ha en fast bostad. Några har kommit hit som flyktingar och varit här i flera år, men utan att riktigt ha kommit in i samhället.

”Jag har lärt mig att det inte krävs så mycket för att skapa hopp. Ibland kan det räcka med att en människa ser en.”

TORSDAGSAKTIVITETER

På torsdagskvällarna får familjerna en paus i vardagslunken. Helena, som arbetar på boendet, samlar ihop de barn och föräldrar som vill vara med och sätter sedan igång med kvällens aktivitet tillsammans med volontärerna. ”Hur kvällarna ser ut skiljer sig åt beroende på vilka barn som för tillfället bor här och vilka åldrar de är i,” säger Helena, ”men vi brukar alltid sätta fram leksaker och kriter så att man kan måla och rita. Vi brukar ha något pyssel också, som att göra chokladbollar, leka med lera eller göra ansiktsmasker. Ibland leker vi lekar och sjunger lite. Tanken har varit att försöka få in en lässtund i slutet, för att på så sätt också träna språket och få en lugn avslutning,” säger Helena.

”Vi har även läxhjälp för de äldre barnen.” I skrivande stund är det 18 barn inskrivna på boendet, främst yngre barn i åldern 0-7 år. Helena berättar att familjerna själva börjat ta med sig fika att bjuda de andra på och att det har blivit en gemensam samlingsplats för hela familjen.

”En gång kom en mamma med en bukett blommor och tackade”



Birgitta gillar att möta människorna på boendet

berättar Helena vidare. ”Det är viktigt att föräldrarna känner att det är en trygg plats för barnen.” Föräldrar kan förvånat kommentera att här är det ju anpassat för barn.”

För Birgitta är det givande kvällar. ”Jag har alltid fascinerats av människor, möten och samtal. Mötet med andra människor är starkt. Genom mötet kan jag upptäcka nya saker hos mig själv, jag blir mindre dömande,” säger hon. ”Det blir ett givande och tagande, jag

får lika mycket själv som jag ger till andra. Vissa får man mer kontakt med, och en del har blivit vänner.”

Birgitta drömmer om att kunna utveckla arbetet mer, kanske lära barnen cykla och simma, åka på utflykter och bada eller paddla kanot. ”Att gå ett steg till i integrationen. Det är en utmaning att få en långvarig relation när de är här så kort tid, men även med små medel kan man göra mycket,” avslutar Birgitta.



Boendet är en trygg plats för barnen, en plats där de kan växa mitt i all otrygghet.

VI BEHÖVER BLI FLER!
VILL DU VARA VOLONTÄR
PÅ NÅGON AV VÅRA
BOENDEN?

Kontakta verksamhetschef Ammar
Ahmed för mer information.
ammar.ahmed@reningsborg.se
Tel. 031-309 15 61



När Lars-Göran presenterar Reningsborg brukar han berätta om hela bredden av Reningsborgs verksamheter och poängtera att arbetet är både lokalt och globalt.

Mats och Lars-Göran ställer upp på ledig tid

På Reningsborg händer mycket under ett år. En stor del av arbetet är möjligt tack vare våra fantastiska volontärer som ställer upp på sin lediga tid och hjälper oss med allt från försäljningar, läxhjälp på våra boenden, utbildning till vår personal, till praktisk hjälp i butikerna eller företagskontakter – och mycket mer. Här får ni möta två av våra volontärer, Mats och Lars-Göran.

TEXT: ANNA HÅKANSDOTTER | FOTO: MAGNUS JANSSON

Både Mats och Lars-Göran är ekonomer i botten. Lars-Göran har varit verksam inom läkemedelsindustrin och Mats var i många år chef i hotellbranschen

men avslutade sitt yrkesliv som vd för Fonus. Nu är de båda pensionärer och ger tid, engagemang och kunskap till Reningsborg.

”Jag kände mig nöjd och klar med min karriär”, säger Lars-Göran. Jag har haft väldigt tur i livet och är lyckligt lottad. Nu vill jag ge tillbaka av vad jag fått.”

Mats håller med, ”jag har alltid känt ett stort engagemang för människor, det måste man göra för att kunna ha de jobb jag har haft, men nu vill jag göra skillnad på ett annat sätt. Jag vill inte vara chef längre utan en i gänget.”

Lars-Göran hörde talas om Reningsborg via Henrik Orrbeck, biträdande direktor på Reningsborg, som han lärt känna via gemensamma bekanta, och blev intresserad. Han började som läxhjälpvolontär på Reningsborgs boende i Angered.

”Innan jag kom hit trodde jag att Reningsborg bara var en secondhand, men nu vet jag att det är så mycket mer.

Nu hjälper han dessutom till med marknadsföring och CSR (hållbarhetsfrågor), där han åker ut till företag och pratar om Reningsborg, organiserar klädinsamlingar och finns med på olika event. Mats fick höra om Reningsborg via Lars-Göran i samma veva som han letade efter ett ideellt arbete att engagera sig i. Han har jobbat praktiskt i Frölundabutiken i inlämningen och på försäljningar, men kan även tänka sig att i framtiden vara behjälplig med utbildningar till Reningsborgs personal i olika frågor med tanke på sin bakgrund inom serviceföretag. Mats brinner för CSR-frågor och vill också arbeta för att få in Reningsborg i fler CSR-satsningar.

När Lars-Göran presenterar

Reningsborg brukar han berätta om hela bredden av Reningsborgs verksamheter och poängtera att arbetet är både lokalt och globalt. ”När jag är ute bland företag och presenterar Reningsborg brukar jag tänka: vad kan vi erbjuda företagen?” säger Lars-Göran.

Vill du också vara med och skapa framtidstro med oss? Varmt välkommen att höra av dig om du vill dela med dig av din tid, kunskap och engagemang.

Kontakt:

Henrik Orrbeck,
henrik.orrbeck@reningsborg.se
tel. 0709-79 42 15, eller hör av dig direkt till den verksamhetschef som är ansvarig för ditt intresseområde.

Som volontär får du många spännande och givande möten med nya människor, samtidigt som du gör en värdefull insats för att skapa gemenskap och sammanhang.

”Jag vill bygga relationer med våra företagsvänner, ett givande och tagande. Det ska vara enkelt att ge. Återkopplingen är också viktig, så att företagen får känna att de är med och bidrar och förstår hur viktigt deras bidrag är.”

Mats trycker mycket på det sociala företagandet och arbetsträningen. ”Det är så många människor som behöver få en andra chans, en sysselsättning

eller att komma hemifrån. Mycket av verksamheten på Reningsborg är här och nu, bland människor här. Så är det även i projekten utomlands. Det är viktigt för mig.”

Båda beskriver Reningsborg som väldigt familjärt, med fint bemötande där alla ställer upp och hjälper varandra. ”Sen är det är tillåtet att göra fel också, det är väldigt skönt” skrattar Lars-Göran.

”Skillnaden mellan Reningsborg och många andra företag är att andra företag skapar pengar och ger bort en del av överskottet. På Reningsborg är vägen lika viktig som målet.” säger Mats.



Det är många människor som behöver få en andra chans, menar Mats.

CAFÉ AU THÉ – JÄRNTORGETS MYSIGASTE CAFÉ

Alldeles vid ena hörnet av Järntorget ligger Café au Thé, ett café som lyser upp gatan mellan Synsams skyltfönster och manikyrföretagets kalla lysrör. Du känner dig välkommen så fort du stiger in. De gröna väggarna med slingrande växter ger en varm känsla. I cafédisken kan du välja mellan smaskiga smörgåsar och nyttiga sallader och dagens soppa finns alltid på menyn. Hembakade kakor och bullar gör att det vattnas i munnen.

TEXT: INGELA ENETJÄRN | FOTO: MAGNUS JANSSON

Det lilla rummet till vänster i caféet är som upplagt för de som vill sitta länge och njuta i sköna gamla fotoljer bland konst, pryglar och böcker medan spår-vagnarna utanför fönstret rullar förbi. Här är det ”vintage-retro-all-in” och ett mecka för secondhandälskare.

Reningsborg tog över caféet i Göteborg Föreningscenters lokaler i augusti 2019. Det drivs som ett socialt företag och Christina Berntsson är verksamhetschef.

–Här är alla välkomna, säger Christina och ler stort. Det är det som är meningen med caféet. Vi vill att Café au Thé ska vara en mötesplats för alla. Vi har en mycket blandad kundkrets och vi finns till både för den stressade innerstadsgöteborgaren och den ensamma

människan som kommer förbi för en kopp kaffe, lite sällskap och samtal.

Det är inte bara inredningen som skapar en inbjudande och varm atmosfär. Christina tar emot med öppna armar och inger en känsla av lugn och trygghet. Hon är en kreativ person och har jobbat inom matbranschen i större delen av sitt liv; som kallskänka, kock, restaurangchef, cateringansvarig och mycket mer. Allt som är kreativt har gett Christina glädje i livet, men den största drivkraften har alltid varit kärleken och intresset för människor. Något hon fått med sig sedan barnsben.

”Det är bland det mest spännande och roligaste som finns, att få följa människor en bit på deras resa; att få skapa chanser för människor att komma in i arbetslivet.

–Vi hade ofta människor i vårt hem när jag var barn. Dörren var alltid öppen, berättar Christina, och det har jag även tagit med mig in i arbetslivet.

Efter många år i den stressiga restaurangbranschen bestämde sig Christina för att söka sig ett arbete där

VI ORDNAR GÄRNA CATERING, BUFFÉER, FIKA MED MERA.

Kontakta Christina! Tel. 0704-13 06 44
christina.berntsson@reningsborg.se

Du kan också köpa hantverk från Reningsborgs egen Ateljé Spaljé och från Moldavien och Rumänien. Pengarna från dessa köp går direkt in på Reningsborgs 90-konto och till våra hjälpprojekt i dessa länder.

Läs mer på www.reningsborg.se



hon ännu tydligare kunde arbeta med människor. Det blev bland annat Räddningsmissionen i ett tiotal år och sedan Reningsborg och Café au Thé.

– Jag kände att Café au Thé var en spännande utmaning, säger Christina. Att få bygga upp det här caféet tillsammans med arbetsträningsdeltagare har varit jätteroligt. Just den här dagen har Christina fyra personer att handleda i caféet, alla med olika bakgrunder och olika behov.

–Vi försöker ha ett tempo som fungerar för alla, menar Christina, även för oss bakom disken. Det gäller att känna in deltagarna och vad som passar för just denna dag. Det jag inte vet kan jag heller inte hjälpa till med. Jag frågar alltid vad det är jag behöver veta om personen ifråga. Då blir det lättare att anpassa arbetsuppgifter, tempo och tider.

–Det är bland det mest spännande och roligaste som finns, fortsätter Christina, att få följa människor en bit på deras resa; att få skapa chanser för människor att komma in i arbetslivet.

Café au Thé har många konkurrenter i och omkring Järntorget så produkterna som säljs är av hög kvalitet.

–Vi har en tillåtande atmosfär här på caféet och våra medarbetare får lära sig vissa saker från början, men vi tummar inte på kvaliteten, säger Christina bestämt.

Kunderna skall veta att vi har en hög nivå på både råvaror och utförande.

I samma hus ligger Göteborgs Föreningscenter som inhyser över åttio föreningar under sitt tak. Café au Thé hjälper föreningarna vid deras möten och konferenser med det de behöver i matväg; fika, smörgåsar och luncher.

–Vi har ett jättefint samarbete, berättar Christina, och föreningarna skapar grunden i vår cateringservice.

Som verksamhetschef, kreatör och entreprenör drömmer Christina stort om caféets framtid:

–Till att börja med vill vi kunna anställa någon som arbetstränat här, säger Christina, och så småningom att

alla anställda på Café ut Thé är personer som gått hela vägen från arbetslöshet till praktik till jobb.

Christina planerar också att förlänga öppettiderna på eftermiddagarna och även satsa på helgöppet.

– Det tar tid, men jag tror att det sprider sig undan för undan om Café au Thé. Vi vill förmedla att här köper du inte bara en macka, du som kund är också med och bidrar till ett mycket gott arbete.

” Du som kund är med och bidrar till ett mycket gott arbete.



VILKA ÄR ROBIN OCH BENGAN?

För att ta reda på det intervjuade vi en av våra återkommande cafékvällsartister och nyblivna ambassadörer, Jonatan Bengtsson och Robin Rösehag.

TEXT: ANNA HÅKANSDÖTTER
FOTO: WILLIAM CARLING

Robin Rösehag är artist, sångare och skådespelare. Han bor i Göteborg men är uppväxt i Högsäter i Dalsland. Jonatan Bengtsson, även kallad Bengan, är pianist, låtskrivare och kapellmästare. Han bor i Stockholm men kommer ursprungligen från Eggvena, en ort strax utanför Vårgårda i Västra Götaland.

Berätta lite om varför ni började spela tillsammans och varför det blev just kuplett- och revysånger?

–Våra vägar korsades när vi gjorde musikal tillsammans 2013, berättar Jonatan. Robin stod på scenen och jag var kapellmästare och hade hand om musikerna. I samma veva gjorde vi en serie konserter tillsammans där Robin sjöng låten ”Du är min tekopp” av sin stora idol Brita Borg.

– Jag blev eld och lågor och ihop med Robins mångåriga passion har det vuxit fram en gemensam kärlek till kuplett-, revy- och schlagergenren. Repertoaren har utökats allt eftersom vilket har lett till många konserter och olika sångprogram, bland annat på Göteborg Stadsteater och på turné runt om i södra Sverige.



Vad brinner ni för i livet?

–Att få skapa saker på olika sätt. Människan är en skapande varelse och vare sig det handlar om att skapa ett hem, skriva en låt, rita en tavla, baka, anlägga en rabatt eller kanske skapa ett sammanhang där människor kan trivas och växa, bidrar skapandet till vårt välmående.

I vårt samarbete älskar vi och mår bra av att möta varandra och andra människor kring musiken, och kanske särskilt musik som inte är så vanlig idag, men som definitivt fortfarande har enormt mycket att ge. Vi brinner för att få fortsätta göra det och lära oss mer, utvecklas och behärska hantverket bättre och bättre

CAFÉKVÄLLAR PÅ RENINGSBORG!

Vårt musikcafé vill vara en mötesplats och träffpunkt där alla känner sig välkomna. Under året erbjuder vi många café-tillfällen med musik, föreläsningar, hembakat fika och gemenskap. Programmet håller på runt en timme och sker oftast i anslutning till vår onsdagsförsäljning. Aktuellt program hittar du på www.reningsborg.se under fliken Musikcafé/event.

Varmt välkommen!



med tiden. På resan får vi möta så många fantastiska, inspirerande människor och på det blir vi nog aldrig mätta.

Hur kom ni i kontakt med Reningsborg?

– Jag var på Reningsborg första gången när jag spelade på en julkonsert med några vänner för ca 4 år sedan, säger Jonatan.

– Jag har som stor secondhandfantast varit här i det syftet och fyndat. Jag blir alltid uppfylld av en skön, energifylld känsla här, säger Robin.

Vad var ert första intryck av Reningsborg?

– Första intrycket var att det är en riktigt fin secondhandbutik med trevlig personal och att där verkade finnas ett rikt kulturarbete med mycket konserter. Sedan har vår bild av Reningsborg vidgats mer och mer och vi har fått information och insikt om hur omfattande Reningsborgs arbete är både i Göteborg och utomlands.

Har ni något särskilt minne från Reningsborg ni vill berätta om?

– När vi blev dubbade till ambassadörer under vår senaste konsert. Det var stort och hedersamt.

Varför tackade ni ja till att bli ambassadörer?

– Först och främst för att vi tycker att Reningsborg gör så otroligt många bra saker. Att få chans till att vara ambassadör för något så bra får man nog bara en gång i livet. Den kraft, energi och värme som så ofta finns i det ideella arbetet och viljan att hjälpa andra sprider sig lätt och det är svårt att inte smittas och inspireras av det. I den energin vill vi vara och det är en ynnest att få möjlighet till det. I en värld där vi möts av så oerhört mycket negativ information, är det så själsligt välgörande att få en inblick i en verksamhet, där man känner att intentionerna är så goda och få se vad det leder till. "Framtidstro" är ett fantastiskt och stärkande ord i sammanhanget.

Vad skulle ni vilja bidra med framöver?

– Vi skulle vilja sätta oss in ännu mer i hur organisationen fungerar och hur hjälparbetet går till och vad vi kan göra för att bidra. Vad kan vi till exempel göra med hjälp av musiken? Vi vill också gärna "hugga i" på plats. Det vore en dröm att få att resa till ett av de länder där Reningsborg arbetar och få en klarare bild och upplevelse av hur människorna där har det och vad vi kan göra för att hjälpa till.



Hyr Traversen för möten, konserter, utställningar mm.

I den gamla industrilokalen från 1952 där Reningsborgs verksamhet startade för över 25 år sedan finns nu Traversen, en nyrenoverad lokal för konferenser och möten.

Traversen har plats för upp till 80 personer i biosittning. Lokalen kan användas för möten, konserter, teateruppsättningar, utställningar och mycket mer. Förutom vår stora lokal finns även mindre rum i anslutning.

Vi erbjuder enklare fika, luncher eller catering från Café au Thé.

För frågor angående priser, konferens och arrangemang maila till: boka@reningsborg.se



TILLSAMMANS FÖR RENINGSBORG

Sedan 15 års ålder har Petra Jönsson skrivit dikter. Dikter om livet och händelser som av olika anledningar betyder mycket för henne. Texter som berör. Skrivandet har varit och är fortfarande en viktig ventil för Petra.

Efter branden i Reningsborgs butik i Frölunda skrev hon dikten *Tillsammans för Reningsborg*. Vid ett av våra frukostmöten läste Petra upp dikten för alla medarbetare på Reningsborg och berörde oss djupt. Orden i dikten och känslan bakom ingav hopp om framtiden.

Nu har det gått en tid sedan augustibranden 2019 och Reningsborg har, precis som Petra skrev i dikten, kommit starkare ur den perioden och mer än någonsin insett att det är tillsammans som är nyckelordet. Som kund i vår Frölundabutik känner Petra till secondhandverksamheten utan och innan.



Petra Jönsson är volontär och stamkund på Reningsborg.

– I tjuo år har jag varit trogen stamkund på Reningsborg, säger Petra, och många av mina prylar hemma kommer härifrån.

För drygt 2 år sedan kom hon till Reningsborg för en period av arbetsträning och stannade sedan kvar som volontär. Hon är en hejare på att baka och i köket doftar det gott av nygräddade kakor. Kakorna säljs sedan i Reningsborgs olika caféverksamheter.

– Jag kommer hit en till två dagar i veckan, berättar Petra, och trivs väldigt bra. Det är en så god stämning här. Jag kan vara trött på vägen till Reningsborg men går hem med mycket mer energi.

Petra har nära till leende och visar omsorg om andra trots att hon haft några kämpiga år efter uppsägning och sjukdom.

– Att stängas mot myndigheter är i perioder väldigt jobbigt, säger Petra, men här får jag ork att ta itu även med det.

Petra är just nu sjukpensionär på deltid, men hoppas och tror på möjligheter i framtiden.

– Jag längtar efter att ha ett ”riktigt” jobb i framtiden. Inte på heltid men så mycket jag orkar. Jag har under många år fått ta emot bidrag från samhället och skulle vilja bidra med något tillbaka.

Dikt av Petra Jönsson
augusti 2019

TILLSAMMANS för Reningsborg

Tillsammans är vi starka.
Med gemensamma krafter tar vi oss framåt.
Tillsammans står vi enade mitt i kaoset.
Gemensamt går vi stärkta ut ur mörkret.
Tusentals hjärtan som slår i takt.
Tusentals hjärtan med samma önskan.
Tillsammans är vi starka.
Med gemensamma ansträngningar flyttar vi berg.
Tillsammans går vi stärkta framåt.
Gemensamt i enad front mot nya mål.
Hjärtan som slår för samma drömmar.
Drömmar som ger oss kraft och styrka till att fortsätta framåt.
Framåt mot nya mål.
Tillsammans bygger vi någonting nytt.
Med gemensamma krafter reser vi oss.
Vi samlas och stärker varandra.
Vi finner styrkan hos varandra.
Tillsammans reser vi oss ur askan.
Så som Fågel Fenix har gjort.
Tillsammans skapar vi framtidstro.
Tillsammans sänder vi ut hopp och glädje.
Gemensamt sprider vi glädje och hopp.
Gemensamt ger vi av vår omtanke.
Vi ger av vår kärlek och gemensamma styrka.
Vi skapar en trygghet för alla och envar.
Sträck ut en hjälpande hand till den bredvid.
Tillsammans skapar vi framtidstro.
Tappa aldrig hoppet om att vi kommer stärkta ur en svår situation.
Även i mörkret så finns det ett ljus som leder oss rätt.
Efter regn kommer solsken.

Tillsammans är vi starka!
Tillsammans skapar vi framtidstro!

VÅRT UTLANDS- ARBETE

POLEN

Vi förser tre secondhandbutiker i Polen med varor från Sverige. Butikerna ligger i Przemysl, Posnan och Zbaszyn och drivs av två olika organisationer. Alla tre butiker skapar arbete och arbetsträning för ungdomar och vuxna med funktionsvariationer. Överskottet från butikerna går till stöd för fosterföräldrar till funktionsnedsatta barn och barn och vuxna med funktionshinder.

SERBIEN

I Belgrad, Serbien, stödjer vi fattiga äldre och en förskola för romska barn genom hjälporganisationen Bread of Life. Bread of Life startade sin verksamhet under kriget på 1990-talet med akuthjälp, men har nu utvecklat mikrolånsprojekt och andra hjälp till självhjälpsprojekt för att stötta där samhällets sociala skyddsnet inte räcker till.

KUNGADÖMET ESWATINI:

I Kungadömet eSwatini (fd. Swaziland) stödjer vi två olika samarbetsorganisationer med olika hjälpprojekt. Ett av projekten är ett odlingsprojekt för fattiga familjer. Vi stöder också ett skolprojekt för att ge elever i skolorna mat varje dag. Detta projekt är speciellt viktigt för de många barn som är HIV-smittade, då deras medicin inte ger någon verkan utan ordentlig mat.

MOLDAVIEN

Reningsborg samarbetar med hjälporganisationen Beginning of Life i Moldavien. De bedriver ett stort förebyggande arbete mot människohandel och har ett omfattande socialt arbete bland barn och unga samt hjälper andra utsatta grupper i samhället, speciellt ensamstående mammor med sina barn. På deras center för kreativ terapi får både barn och vuxna hjälp att bearbeta trauman genom samtalsterapi och skapande övningar. En del av det som skapas säljs sedan och blir till inkomst och arbete.

KATASTROFFONDEN

Vid akuta situationer i världen, såsom översvämningar, krigstillstånd eller hungerkatastrofer, bidrar Reningsborg med finansiella medel via tillförlitliga hjälporganisationer.

RUMÄNIEN

Reningsborg har ett långvarigt samarbete med hjälporganisationen Networks i nordvästra Rumänien i området runt staden Arad. Reningsborg skickar regelbundet varor från våra secondhandbutiker till Networks secondhandbutik, men stöttar också med finansiella medel. Arbetet riktar sig främst till romer. Networks har byggt upp ett gediget hjälparbete som innefattar både akut hjälp i form av t.ex. ved- och matutdelning och långsiktig utveckling genom skolundervisning och barn- och ungdomsverksamhet. De arbetar också med att starta sociala företag som kan lyfta familjerna ur fattigdom, bl.a. genom klädmärket Dece och växthusprojekt.

MOLDAVIEN

EARLY LEARNING CENTER

En växtplats för utsatta familjer i Moldavien

Moldavien är ett land med mycket fattigdom, korrupktion och människohandel. Här finns Reningsborgs samarbetspartner Beginning of Life, en organisation som genom en mängd olika projekt leder ett omfattande arbete för att förbättra utsatta människors livsvillkor och förebygga människohandel. Ett av projekten som Reningsborg stödjer är Early Learning Center, en öppen förskola med föräldrautbildning och stöd till utsatta familjer.

TEXT: ANNA HÅKANSDOTTER | FOTO: BEGINNING OF LIFE

PÅ EARLY LEARNING CENTER är upp till 100 mödrar och barn per termin välkomna. I dagsläget är det 66 mammor och 80 barn som kommer regelbundet en gång i veckan. I ett land som Moldavien är barnens situation väldigt utsatt. Många lämnas kvar i landet när föräldrarna söker jobb utomlands. Missbruk, våld och sexuellt utnyttjande är en stor del av många barns vardag. Beginning of Life har sedan ett par år tillbaka arbetat mycket för att hjälpa barnen genom att stärka både dem och deras familjer, med fokus på ensamstående mammor och deras barn. Att vara ensamstående mamma i Moldavien är svårt. Många har inget arbete och barnomsorg kostar för mycket för en normal lön, vilket gör att även de som har arbete inte har möjlighet att arbeta. Mammorna har

ofta ett trauma i botten och har inte alltid redskapen att uppfostra sina barn på ett kärleksfullt sätt. De som kommer till centret har i många fall övergetts av sina män och pojkvänner på grund av att de blivit gravida. Mammorna lever ofta under fattigdomsgränsen, i en missbruksmiljö och i riskzonen för tvångsarbete, våld och utnyttjande. De är i stort behov av materiellt stöd och utbildning för ett bättre föräldraskap.

STÖDjer UTSATTA FAMILJER

Early Learning Center vänder sig till barn i åldrarna 0-6 år från dysfunktionella familjer som saknar föräldraomsorg och utbildning, till exempel: barn som upplevt missbruk och våld, barn som inte får sina grundläggande behov tillfredsställda och barn som riskerar att bli övergivna

av sina föräldrar. Programmet stödjer indirekt även äldre syskon (7-18 år) och anhöriga till familjerna.

På centret får mammorna hjälp i sin föräldraroll och de får arbeta med både sig själva och sin relation till barnen. Undervisningen varvas med praktisk tillämpning tillsammans med barnen. Beginning of Life erbjuder både psykologisk hjälp, mat- och hygienpaket, undervisning i barns utveckling, pedagogisk verksamhet för barnen och framför allt en säker plats där både barn och förälder får känna sig älskade, får leka tillsammans och ha roligt. Målet är att skapa hälsosamma och välmående familjer utan våld och missbruk, där barnen får växa upp tillsammans med sin förälder och undvika att hamna i utanförskap och människohandel.





HJÄLP TILL!

VILL DU VARA MED OCH STÖDJA ARBETET FÖR BARN OCH DERAS FAMILJER I MOLDAVIEN?

Skänk valfritt belopp till vårt 90-konto Pg: 90 06 93-3 eller Swish: 123 900 69 33 och markera insättningen med Moldavien. Du kan även bli månadsgivare via vår hemsida, www.reningsborg.se



På Early Learning Center får barn och föräldrar leka och lära tillsammans.

EN BÄTTRE FRAMTID

Tatyana är en av deltagarna på centret. Hon är 33 år och har tre döttrar, en på 3 år och två på 6 månader. Tatyana var tillsammans med en man som snart bytte ut sin kärlek och omsorg mot våld, ilska och lögn. Han var beroende av alkohol, vägrade att arbeta och krävde pengar av Tatyana för att köpa alkohol. Till slut bestämde sig Tatyana för att lämna mannen och flyttade till sin mamma, då gravid med hans barn. När lilla Carolina kom till världen några månader senare var hon en stor glädje för Tatyana och hennes mamma. Tyvärr blev det lilla barnet snabbt mycket sjuk på grund av den dåliga standarden i hemmet, och fick problem med lungor och njurar. Sjukhusbesök, dyra läkemedel och behandlingar blev en del av vardagen, för pengar familjen inte hade. Tatyana fick höra om Early Learning Center och får nu sedan en tid tillbaka hjälp att på ett holistiskt sätt utvecklas och långsamt bygga upp en bättre framtid. Varje månad får hon matpaket, babyamat och

hygienprodukter och hon deltar varje vecka i Early Learning Centers program. Hennes man kom efter en tid tillbaka och ville få en chans till vilket han fick. Tyvärr föll han snabbt tillbaka i gamla mönster och när Tatyana än en gång blev gravid, denna gång med tvillingar, lämnade han henne och vägrade erbjuda något som helst stöd. Idag bor Tatyana med sin mamma i deras lilla lägenhet och kämpar med stora ekonomiska bekymmer och hälsoproblem. Även om dottern Carolina har blivit bättre har hon dåligt immunförsvar och behöver ofta medicinsk vård. Det enda ekonomiska stöd Tatyana har är ett statligt stöd på 50 USD per månad (ca 475 kr) och mammans lön som städare på ca 180 USD (1700 kr). Tillsammans

försöker de göra sitt bästa för att ge barnen en kärleksfull uppfostran och göra vardagen bättre för familjen.

HOPP OCH NYA MÖJLIGHETER

Tack vare arbetet på Early Learning Center får den här familjen hjälp och stöd till en bättre framtid. För många familjer är besöket på centret veckans höjdpunkt. Under året har arbetet utökats till att även innefatta grupper för pappor för de familjer där pappan finns med i bilden. Beginning of Lifes syfte är att finnas till för de allra mest utsatta, ”We are where the difference is needed” är deras motto. Tack vare dem och deras fantastiska arbete får många utsatta människor ett nytt hopp och nya möjligheter.

”Målet är att skapa hälsosamma och välmående familjer utan våld och missbruk, där barnen får växa upp tillsammans med sin förälder och undvika att hamna i utanförskap och människohandel.

RUMÄNIEN

Alfa

På håll ser soptippen ut som en vanlig soptipp. Men ju närmre du kommer upptäcker du hus efter hus, eller närmare bestämt skjul, ihoplappade av brädor, plast och allsköns bråte som hittats på tippen. Knappast några av husen har dörrar eller fönster, utan man har hängt för filter, draperier eller plast. Några få trasiga möbler har trängts in i skjulen på jordgolven. I de flesta hus finns en liten kamin som enda värmekälla.

TEXT: INGELA ENETJÄRN | FOTO: NETWORKS

Här bor ett hundratal familjer och lever sina liv dag för dag i en misär som är svår att föreställa sig i Sverige. 300 barn springer omkring i smutsiga, tunna kläder och många av dem utan skor på fötterna bland trasiga glasflaskor, skräp och avfall.

Här finns varken elektricitet, vatten eller avlopp. En kyrka ett par kilometer bort upplåter oftast, men inte alltid, sitt vatten till Alfa-borna.

Familjerna är stora. Fem, sex, sju barn är normalt i ett skjul på några få kvadratmeter. Tonårsflickor gifter sig

tidigt i den romska kulturen och det är viktigt att ha många barn som en slags försäkring för framtiden och ålderdomen. Men redan i 30-årsåldern är mödrarna trötta och utslitna. Papporna tar inte alltid sitt ansvar utan låter alkoholen döva känslan av otillräcklighet och frustration.

Solen lyser obarmhärtigt het om somrarna. Regniga dagar blir grusvägen som slingrar sig runt området till en enda lervälling och jordgolven i skjulen blir än smutsigare. Vintern är den svåraste årstiden för familjerna på Alfa då graderna

kan krypa neråt minus tjugo. Här finns inga bävernylonoveraller eller vantar och mössor till barnen. Här finns inga fordrade kängor trots decimetertjock snö på marken.

Det sprider sig en sötaktig, stickig lukt över hela Alfa som känns igen på många fattiga områden världen över. För att överleva tvingas familjerna elda med det som de hittar på tippen; plastflaskor, gummidelar och pappkartonger. Röken som bildas är giftig att andas in, särskilt för de allra minsta. Att köpa ved är alldeles för dyrt och det måste vara frestande att hugga ner några av träderna som växer runtom Alfa, men att fälla träd är olagligt och kan ge böter eller fängelsestraff.

Många av barnen lider av tuberkulos, men sjukvård och mediciner är näst intill omöjligt att få för de romska familjerna. På en plats som Alfa sprids bakterier snabbt och rättangrepp är ytterligare ett problem, då hungriga råttor biter på barnen under natten. Romerna är en utsatt grupp världen över och en

”All hjälpverksamhet som skall fungera i längden måste bygga på goda relationer, tillit och förståelse.”



Det delas ut ved under de kallaste månaderna och mjöl för brödbakning.





Familjerna är stora. Fem, sex, sju barn är normalt i ett skjul på några få kvadratmeter.

minoritetsgrupp som rumänska regeringen och befolkningen i stort inte vill kännas vid. Det är vanligt att romerna blir nekade vård vid sjukhusen eller att läkaren kräver stora mutor.

Få, om knappt någon, av barnen går i den kommunala skolan. Föräldrarna har helt enkelt varken råd med rena kläder eller pengar till skolmaterial. Många av föräldrarna har själva aldrig gått i skolan och kan inte läsa eller skriva. Att prioritera skola och utbildning ligger för många långt ner på listan av prioriteringar. Arbetslösheten i den här gruppen är hög men en del hittar ströjobb eller samlar metall som de säljer i staden.

Det är förunderligt men mitt i misären springer ändå barnen runt och skrattar. Spelar boll, leker med hundarna och jagar varandra precis som andra barn i världen. Barn har en förmåga att finnas till för stunden och just den här dagen lyser solen, grusvägen är torr och man har hittat en gammal avtjänad fotboll på vägen från vattenpumpen.

FINNS NÅGON FRAMTID?

Vad skall man göra med en plats som Alfa? Finns det någon framtid för denna

plats och för dess invånare? Vilken är den bästa hjälpen att ge, och en hjälp som förändrar på djupet? Den frågan har Networks, Reningsborgs samarbetspartner i Rumänien, frågat sig många gånger. Networks har jobbat med hjälpverksamhet i Rumänien i över 20 år och skaffat sig en stor erfarenhet av människor i svår fattigdom. Just Alfaprojektet startade med att bygga relationer. All hjälpverksamhet som skall fungera i längden måste bygga

på goda relationer, tillit och förståelse. Och det tar tid. Networks började lära känna Alfaborna 2014. Sedan dess har de haft personer där som dagligen funnits med vid framförallt akuta situationer så som läkarvård och husreparationer. Det delas ut ved under de kallaste månaderna och mjöl för brödbakning. Sakta men säkert har Lee, Danny och de andra från hjälporganisationen lärt känna människorna i Alfa.



Networks finns på plats på soptippen sedan 2014.

ALFA HJÄLPCENTER

I juni månad 2019, efter flera års väntan, fick Networks med Reningsborgs och andras hjälp äntligen köpa en bit mark alldeles bredvid soptippen. Inte så stor bit mark, men fullt tillräckligt för att starta "Alfa hjälpcenter".

” Skola, utbildning och jobb är nödvändiga förutsättningar för att komma ur den onda cirkeln av fattigdom.

Under hösten gjordes plats för 6 containrar för skolverksamhet (förskola, läxhjälp) med tillhörande toaletter och duschar samt en container för socialkontor där socialsekreterare bland annat hjälper till med att ordna fram legala ID-handlingar. Uppbyggnaden av centrat fortsätter under 2020 med installation av vattenpump,

dusch och toaletter. Här ska även jobbverkstäder för Dece byggas. Dece är ett varumärke som funnits några år och som gör både läder och textilvaror av mycket hög kvalitet. Dessa varor säljs utöver världen och Reningsborg är återförsäljare av Dece både i Frölunda ateljébutik och i vårt café på Järntorget (Café au Thé).

Romerna har varit en av världens mest utsatta minoriteter i hundratals år. Det är inte en "quick-fix" att skapa hållbara förändringar som kan bevaras för kommande generationer. Nödhjälp är en sak, men Networks och Reningsborg försöker skapa förutsättningar för tydliga förändringar även för kommande generationer.

Skola, utbildning och jobb är nödvändiga förutsättningar för att komma ur den onda cirkeln av fattigdom. Networks har jobbat med skolbarn och skolor i många år bland annat i



Barnen får gå långt för att hämta vatten.

ett innerstadsghetto som heter Checheii. Förra året kunde tre elever från Checheii gå vidare till high school, 2020 cirka 18 elever och 2021 tror Networks att mellan trettio och fyrtio skolelever kan läsa vidare på high-school. Det är genom dessa ungdomar som djupgående förändringar kan ske. Deras val i livet blir till förebilder för de yngre som ser att det är möjligt att skapa ett gott liv bortanför fattigdom och misär.



HÄLSNING FRÅN ESWATINI

Reningsborg stödjer drygt 800 skolelever i eSwatini med frukost. eSwatini är ett av världens fattigaste länder och många barn har skolmaten som sitt enda mål mat på hela dygnet. Efter att frukostarna infördes har elevhälsan och skolresultaten ökat markant på dessa skolor.

VILL DU VARA MED OCH STÖDJA SKOLBARNEN MED FRUKOST?

En frukost kostar 50 öre. För endast 400 kronor skänker du en frukost till alla 800 skolelever eller till 3 skolbarn under ett helt år.



FAKTA

- eSwatini – 1.3 miljoner invånare
- Kungadöme och absolut diktatorskap
- En tredjedel lever i svält
- Arbetslösheten är ca 80%
- Ungefär hälften av barnen bär på HIV-smitta
- Medelålder 49 år

Ge en gåva via vårt 90-konto, swish eller bankkonto. Märk insättningen med önskat projekt.

Swish: 123 900 69 33
90-konto: pg 90 06 93-3
Bankgiro: bg 900-6933



SVENSK
INSAMLINGS
KONTROLL

FÖRETAGSVÄNNER

AJS Reklam AB
Alexandersson
Fastigheter i Gbg AB
Alma Fiskeri AB
Arkipelagen
Företagscenter AB
aXess Promotion
B Engelhardt & Co AB
Bengt Dahlgren
i Göteborg AB
Bergman & Höök
Brewhouse Göteborg
Bryngeld Fiskeri AB
Byggnads AB
Emma von Brömssen
Front advokater
Fyrbåksexpressen
Gillis Edman Begravning
& Familjejuridik
Gothia Towers
Gullers Grupp

Husvärden AB
Jan G. Smith
Jula Sisjön
Kjell och Agneta Bramvall
Länsförsäkringar
Gbg och Bohuslän
Mediagrafic
Next Step Group AB
Nilssons Plantskola
Rydeko Rydbergs
El o Konsult AB
Sjölings Ljud
Smart Energy
Stena Fastigheter
Stena Line
Sundborn Consulting
Swedbank, v. Frölunda
Sättila Foundation
True Concept
Trädgårdsplanket



FACEBOOK
facebook.com/reningsborg



INSTAGRAM
[@reningsborg](https://instagram.com/reningsborg)



HEMSIDA
www.reningsborg.se

Vill du bli
företagsvän?

Kontakta
Henrik Orrbeck
Tel: 0709-79 42 15
E-post: henrik.orrbeck@reningsborg.se



HJÄLP OSS HJÄLPA!

Var med och skapa framtidstro med oss! Stötta något av våra projekt med en engångssumma eller genom att bli månadsgivare.

GÅVOPAKET

ÖPPEN FÖRSKOLA för utsatta barn i Moldavien
FRUKOSTPAKET för skolelever i eSwatini
HJÄLP BARNEN PÅ SOPTIPPEN ALFA i Rumänien
FÖRSKOLA FÖR ROMSKA BARN i Serbien

BLI MÅNADSGIVARE

Stöd något av våra projekt med en fast summa varje månad.
Läs mer på www.reningsborg.se.

GE EN ENGÅNGSSUMMA

Ge en gåva via vårt 90-konto, swish eller bankkonto. Märk insättningen med önskat projekt.

Swish: 123 900 69 33

90-konto: pg 90 06 93-3

Bankgiro: bg 900-6933



**SVENSK
INSAMLINGS
KONTROLL**

ren:ingsborg

barn och unga ● second hand ● utlandshjälp

www.reningsborg.se