

Tillsammans skapar vi

framtidstro

EN TIDNING FRÅN RENINGSBORG // 2024



HÅLLBARHET MED MÄNNISKAN I CENTRUM

ren:ingsborg

VÅR VISION

TILLSAMMANS SKAPAR VI FRAMTIDSTRO

VÄRDEGRUND

Reningsborg är en idéburen organisation. Vi är organiserade som en förening med många ideella insatser och vårt uppdrag är att finnas till för och stödja människor när de behöver en hjälpande hand i livet. Reningsborg vill kämpa för alla människors lika värde, bättre livsvillkor och en meningsfull tillvaro. Vi vill att varje människa vi möter ska utvecklas, växa, bli mer självständig och få mer inflytande över sitt eget liv.



Vi är övertygade om att vi är bäst tillsammans

Vi vill att det ska genomsyra allt vi är och gör. Vi tror att om vi tillsammans hjälps åt kan vi vara med och skapa en mänskligare och tryggare värld att leva i. Vi vill skapa möjligheter för människor att ge av sin tid och sitt engagemang. Vi vill samverka med privatpersoner, kyrkor, företag, organisationer och den offentliga sektorn. Vi vill i samarbete med andra vara en tydlig aktör i den sociala ekonomin i Göteborg. Vi vill vara delaktiga i att skapa ett hållbart samhälle; socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

Vi vill vara med och skapa framtidstro

Vi ser att fler och fler människor tappar tron om en ljus framtid och att känslan av hopplöshet växer. Därför blir vår största utmaning att hjälpa människor att hitta tron på framtiden igen och vi vill skapa egna verksamheter eller stödja/samverka med andra

aktörer som gör detta möjligt. Vi vill prioritera verksamheter i Göteborg och utomlands som skapar möjligheter för unga att utvecklas genom socialt stöd, meningsfull fritid, utbildning och arbete. All verksamhet som riktar sig till barn och unga ska grunda sig i Barnkonventionen.

Reningsborg vilar på kristen grund

Vi tror att relationer är grunden för all förändring, att möta människor med respekt, ödmjukhet och lyhördhet. Vi vill alltid finnas till hands för dem som har behov och frågor av andlig eller själslig karaktär. Att känna framtidstro kräver att man får tillbaka tron på sig själv, tron på andra och ibland även tron på Gud.

Som organisation ska vi alltid vara goda förvaltare av människors tid och gåvor. Vi ska vara professionella och kompetenta. Vi ska vara noga med att ha en sund och stabil ekonomi och vara transparenta och öppna i allt vi gör.

”Den största klassklyftan idag finns inte i föräldrarnas plånbok, den finns i barnets drömmar” – Susanne Nyström, pedagog

Jag kom till Sverige när jag var 11 år, vårterminen i 5.e klass. Jag hade svårt med omställningen från kadaverdisciplin i engelsk skola till en mer kaosbetonad undervisningsmiljö här i Sverige. Jag kom aldrig in i klassen och jag var ett tacksamt mobbingoffer. Jag var inte så attraktiv i de tuffa gängen, så där hamnade jag inte, men behovet av bekräftelse var stort hos mig som det nog är för många av oss.

Det kanske var därför jag valde vårdlinjen i gymnasiet. Jag praktiserade och sommarjobbade inom äldreomsorgen och där fick jag bekräftelse och kärlek i överflöd. Jag tror att det var där min långa väg började till att acceptera mig själv för den jag är och till att hitta min dröm.

Jag tänker ofta att hur vi klarar av livet handlar om vilka livsnycklar vi har tillgång till. Några barn får huvudnyckeln direkt genom arv, föräldrar, skola, vänner, utseende osv. De flesta barn får en skiftande uppsättning nycklar som påverkar hur

de kan hantera livet och vilken möjlighet de får att förverkliga sina drömmar. Sen har vi ett växande antal barn i Sverige som själva upplever att de har fått en källarnyckel som bara leder ner i ett mörkt rum utan ljus och hopp om en bra framtid. Barn som känner ett utanförskap, hopplöshet och att de inte blir sedda.

BARN BEHÖVER NÄRVARANDE VUXNA

Hjalmar Söderberg skrev: ”Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och föraktad.” För en del barn har det inte funnits utrymme för egna drömmar. Så ser verkligheten tyvärr ut, många av de barn vi träffar saknar framtidsdrömmar. Det finns därför barn som tidigt lockas in i ett kriminellt sammanhang som kan vara mycket svårt att ta sig ur. På Reningsborg gör vi nu en stor satsning på att finnas nära barnen i skolan genom trygghetsvårdar, att servera frukost och erbjuda barnen en lugn, trygg start på dagen. Vi har startat en fritidsgård som heter Fritidsborg där vi tillsammans med barnen jobbar med goda vanor, värderingar och har grymt roligt ihop. Vi anordnar läger och vi vill vara en del av barnens uppväxt många år framöver.

Barn behöver närvarande vuxna som ser och bekräftar dem. Vuxna som hjälper och vägleder dem att hitta nycklar som gör att de kan hantera den situation och de omständigheter de lever i.

Livet är inte rättvist, vi väljer inte sammanhang, föräldrar osv. Utmaningen vi står inför i Göteborg är gigantisk, skolan säger upp personal, många barn får inte den hjälp de behöver för att hitta en bra fritidssysselsättning, många barn växer upp i närhet av våld och skjutningar, den psykiska ohälsan ökar. Till det kommer krig i omvärlden och en klimatkras. Att hitta framtidstro och att våga drömma i en sådan verklighet är sannerligen inte lätt. Hur gör vi då?

SKAPA TRYGGHET OCH SAMMANHANG

Att hantera denna verklighet ensam är omöjligt, vi behöver varandra. Jag tänker på pingvinerna på Nordpolen, hur de går samman för att inte frysa ihjäl och att de skiftar plats så de som står längst ut i kylan bara behöver göra det kort stund, man hjälps åt.

Vi kommer inte klara det själva, vi tror att samarbete är den enda framkomliga vägen, tillsammans skapar vi framtidstro!

Barn behöver trygga långsiktiga relationer, vi behöver ha tålmod. Vi behöver hjälpas åt att se och bekräfta barnen. Det är en förmån att få finnas till för barnen och vara en förebild, det ger så otroligt mycket tillbaka och livet får en tydlig mening. Vi vuxna som finns inom idéburen och offentlig sektor måste gå före och inte hamna i prestige och positioneringar, vi har varken tid eller råd med det. Vi måste kroka arm och göra allt för att ge barnen ett sammanhang där de är trygga och där vi hjälper dem att forma sina drömmar. Det är förmodligen det viktigaste vi kan göra här i livet!

MIKAEL ALBERTSSON,

Direktor, Reningsborg



Våra secondhandbutiker

Välkommen till Reningsborgs secondhandbutiker

Här kan du fynda hållbart samtidigt som du stödjer hjälpsatser i Göteborg och utomlands.

Läs mer på reningsborg.se

WIESELGREN- PLATSEN

Wieselgrensplatsen 24
Tel: 031-16 66 00

FÖRSÄLJNING

Tis 12.00-17.00
Tors 12.00-17.00
Lör 11.00 -15.00

PRYLINLÄMNING

Mån & ons 8.00-16.30
Tis & tors 8.00-17.00
Fre 8.00-14.00
Lör 11.00-15.00



ANGERED

Angeredsvinkeln 9
Tel: 031-330 26 30

FÖRSÄLJNING

Ons 11.00-16.00
Lör 10.00-14.00

PRYLINLÄMNING

Mån - tors 08.00-16.30
Fre 08.00-15.00
Lör 10.00-14.00

PARTILLE

Laxfiskevägen 4a
Tel: 031-47 90 10

FÖRSÄLJNING

Tis 11.00-15.00
Tors 11.00-15.00
Lör 10.00-14.00

PRYLINLÄMNING

Mån-tors 08.00-16.00
Fre 08.00-14.00
Lör 10.00-14.00

FRÖLUNDA

Reningsverksgatan 1
Tel: 031-47 30 00

FÖRSÄLJNING

Ons 15.00 - 19.00
Lör 10.00 - 14.00

PRYLINLÄMNING

Mån-fre 08.00-20.00
Lör 10.00-19.00
Sön 14.00-19.00

Vill du skänka saker till oss?

LÄMNA SJÄLV:
Se inlämningstider
under respektive
butik ovan.



Hjälp med att tömma ett boende?

Vi erbjuder ett komplett paket med både tömning och städning över hela Göteborg med omnejd.

FÖR ATT BOKA:
kontakta Ramo på tel. 070-979421 eller ring butikstelefonen tel. 073-305 44 22. ramo.salaka@reningsborg.se eller boka på reningsborg.se/hämtning



Hjälp med hämtning av möbler

Vi hämtar era möbler utan kostnad.

FÖR ATT BOKA:
Ring och boka tid:
031-47 30 00 eller boka på
reningsborg.se/hämtning



Vårt arbete i Göteborg...

RENINGSBORG REKO HUNDDAGIS

Reningsborgs hunddagis har ett dubbelt syfte, där man värnar om både hunden och människan.

DÄCK & TVÄTT

Däck & Tvätts syfte är att skapa arbete och framtidstro för ungdomar som står utanför arbetsmarknaden.

BARN, UNGA OCH FAMILJ

Reningsborg driver en långsiktig och riktad satsning med barn och unga i Göteborg. Satsningen är ett gemensamt initiativ mellan Reningsborg, Socialförvaltningen Sydväst och Destination Tynnered.

BOENDE

Reningsborg driver ett vandrarhemsboende för nödbistånd och boenden för flyktingar från Ukraina

CAFÉ AU THÈ

Café au Thé är ett socialt företag som förutom att servera god mat och fika även erbjuder arbetsträning och praktik som syftar till att hjälpa människor ut i arbetslivet.

TRYGGHETSVÄRDAR

Reningsborg har i samarbete med Länsförsäkringar fyra trygghetsvärdar på skolor i Tynnered, Lövgärdet, Bergsjön och Länsmansgården.

MÖTESPLATS RANNEBERGEN

Rannebergens mötesplats i Angered är ett samarbete mellan Reningsborg, Bostadsbolaget, Socialförvaltning Nordost och Idrotts och Föreningsförvaltningen. Mötesplatsen är tänkt att vara en plattform som ger ökad förutsättningar för de boende i Rannebergen att påverka sitt eget liv och sin egen livssituation.



och i utlandet

Reningsborg driver tillsammans med våra partners olika typer av insatser i Rumänien, Serbien, Moldavien, Eswatini och Polen.

Läs mer om vårt utlandarbete på sida 34-39 och på reningsborg.se



BARN, UNGA
OCH FAMILJ



Vårt arbete med barn, unga och familj växlar upp och växer vidare

”På Reningsborg driver vi samhällsutveckling med barn och unga i fokus, säger Elisabeth Valinder, verksamhetsansvarig för Reningsborgs arbete med barn, unga och familj. Vårt arbete syftar till att skapa en hållbar förändring och en positiv inverkan på barns hela livssituation.”

TEXT: ANNA HÅKANSDOTTER | FOTO: NIKLAS LINDBERG

”Vi vill att varje barn vi möter ska få växa och utvecklas och få mer inflytande över sitt eget liv. Vår satsning startade i januari 2023 och under året som gått

har vi lagt en grund för ett långsiktigt och omfattande arbete bland barn, unga och familjer i Göteborg.”

Arbetet leds och utvecklas av



Elisabeth Valinder och Line Fuchs som båda har lång erfarenhet av påverkansarbete, opinionsbildning och kunskaps-spridning kring frågor som rör barn, unga och familj. Elisabeth har under många år arbetat med barnrättsfrågor på BRIS, Line är sakkunnig i frågor som rör barn till frihetsberövade och har 18 års erfarenhet från Solrosen, en verksamhet för barn med en frihetsberövad familjemedlem.

”För oss är det viktigt att varje barn ses som en egen individ med egna rättigheter, utifrån att de är just barn, och vi arbetar för att alla barn vi möter ska få sina grundläggande behov tillgodosedda,” säger Line.

”All vår verksamhet syftar till att rusta barn och unga och göra dem mer motståndskraftiga i livets utmaningar. Vi vill skapa hopp och framtidstro, fortsätter Elisabeth. Detta gör vi framför allt genom att vara trygga och närvarande vuxna som ser och lyssnar på de barn vi möter. Efter förra

”All vår verksamhet syftar till att rusta barn och unga och göra dem mer motståndskraftiga i livets utmaningar.

sommarens lyckade läger har arbetet fortsatt växa och utvecklats till att omfatta även en öppen fritidsverksamhet för barn, kallad ”Fritidsborg”. Vår verksamhet utvecklas ständigt med barnens delaktighet i fokus, detta bidrar till att de aktiviteter vi planerar och genomför också blir mycket uppskattade.”

I verksamheten för barn, unga och familj finns många trygga vuxna som möter barnen i olika situationer. Arbetet skulle inte vara möjligt utan våra engagerade och kompetenta volontärer och aktivitetsledare.

”Utöver Fritidsborg erbjuder vi en rad olika aktiviteter och möter barn både individuellt och i grupp; genom våra trygghetsvärdar på flera skolor i Göteborg, på frukoststunder innan skoldagen börjat och under våra läger- och lovaktiviteter, säger Line”

”Vi insåg tidigt behovet av att erbjuda någon form av verksamhet under skolloven, då vi vet att inte alla barn har tillgång till vuxna och meningsfulla fritidsaktiviteter på loven, säger Elisabeth. Där deltar även våra trygghetsvärdar som en del i arbetet.

Varje skoldag har vi det vi kallar för ”Morgonstund” på Vättnedalsskolan, då vi erbjuder eleverna frukost och en lugn start på dagen med närvarande vuxna. Vi håller också i vissa lektioner på skolan, där vi pratar om exempelvis mänskliga rättigheter, barnkonventionen och olika frågor kopplade till hälsa.”

LÅNGSIKTIG OCH KONTINUERLIG TRYGGHET

”Det är vi vuxna som har ansvar för att säkerställa att barn får sina behov och rättigheter tillgodosedda och vi vet att barns situation och deras förutsättningar i livet kräver mer än att hjälpa dem att klara av skolan, fortsätter Elisabeth. Vi behöver fokusera på underliggande faktorer, brister i samhällssystemet och hur vi kan skapa en värld som möjliggör ett växande där barn ses och möts som kompetenta individer som får möjlighet och rätt förutsättningar



”Lek, musik och skapande verksamhet är viktiga ingredienser i vårt arbete.

utifrån de behov de har. Vi vill erbjuda en långsiktig och kontinuerlig trygghet för barn under en period av minst 10 år och arbetar med att skapa en modell där vi kan följa barnen genom grundskola och gymnasiet, fram till ett arbete eller högre studier. Våra olika aktiviteter växlar men vi börjar alltid med en

samling som inleds med en tyst reflektionsstund och sedan samtalar vi utifrån olika teman, till exempel känslor, vänskap, eller hur vi är mot varandra. Lek, musik och skapande verksamhet är viktiga ingredienser i vårt arbete. Vi erbjuder också läxhjälp för de barn som önskar det.”



Line och Elisabeth

SE TILL HELHETEN

”En annan viktig sak som vi arbetar med och som kommer att få större utrymme framöver är att se till helheten runt barnet, säger Line. Barn är en del av sitt familjesystem och sitt nätverk, så för oss är det viktigt att även bjuda in barns familj och andra viktiga vuxna i det vi gör, till exempel genom att anordna familjefester eller andra familjeaktiviteter, men också genom att stötta föräldrarna på olika sätt.”

”Vi behöver alla hjälpas åt att förbättra barns livsvillkor, menar Elisabeth. Vi vill verka för att de vuxna som finns runt barn och unga ska ha en samsyn och ett gemensamt språk för hur vi tillsammans kan bidra till att barn kan få en så trygg uppväxt som möjligt. Samverkan är en viktig och central del för vårt arbete, både med skolan och andra aktörer som möter barn eller som

vill finnas och bidra till en trygg uppväxt för barn. Det är viktigt att vi känner till varandras verksamheter så att vi kan vara ett komplement till varandra.”

Elisabeth och Line har många planer för att utveckla verksamheten vidare. ”Under året som gått har vi fått möjlighet att börja bygga nya relationer och blivit viktiga vuxna för barnen och deras familjer. Vi vill nu forma ett mer riktat stöd till familjerna genom att erbjuda samtalsstöd och olika typer av föräldrastöd både i grupp och individuellt. Vi tror att relationer är en god grund för förändring, att möta människor med respekt, ödmjukhet och lyhördhet. När vi pratar om relationer så ser vi samtalet som centralt i mötet med både barn, unga och vuxna.”

”Vi vill verka för att de vuxna som finns runt barn och unga ska ha en samsyn och ett gemensamt språk för hur vi kan bidra till att barn kan få en så trygg uppväxt som möjligt.”

”Vi vill också fortsätta skapa trygga platser där barn får rätt till vila, lek och en meningsfull fritid, fortsätter Line. Där jobbar vi nu för att få vår utemiljö

här på Reningsborg mer anpassad och inbjudande för barn och unga. Vår plan är skapa ett trädgårdsrum med plats för rörelse och lek. Vi vill anpassa lokalerna för olika skapandeaktiviteter, musik, idrott och kulturupplevelser. Vi kommer också ta fram ett koncept med en helgbrunch i månaden för barn i årskurs 7. Där blandar vi olika aktiviteter med brunch och samtal på ett sätt som passar den äldre målgruppen.”

TRYGGA VUXNA

”Utöver att möta barn och unga arbetar vi också med att stärka vuxna som möter barn i att vara trygga vuxna, säger Elisabeth. Det gör vi genom att erbjuda olika former av utbildning och handledning utifrån vår erfarenhet och kompetens. Vi tar nu fram en utbildning för unga ledare i vår verksamhet, för att hjälpa dem växa vidare och vara goda förebilder för de yngre, vi kommer också erbjuda utbildning för yrkesverksamma som möter barn.

”Det finns så mycket att göra för att förbättra barns livsvillkor i vår stad. Nu har vi fokuserat mycket av vårt arbete till Tynnered, framöver kommer vi också rikta oss till fler områden i Göteborg och fortsätta utveckla vårt befintliga arbete där. Det känns fantastiskt att vara med i den här stora satsningen och det ska bli spännande och roligt att jobba vidare och se hur det utvecklas”, avslutar Line.





”Här är det mindre stress, jag kan plugga i mitt eget tempo!”

Framtidsspår är en individuellt anpassad utbildning för elever som vill läsa upp sin gymnasiekompetens. Utbildningen utgår från folkhögskolepedagogik och ger eleverna möjlighet att studera i sin egen takt och med extra stöd.

TEXT: ANNA HÅKANSDOTTER | FOTO: NIKLAS LINDBERG



Framtidsspår drivs i samverkan mellan Göteborgs Stads Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Reningsborg, Ljungskile Folkhögskola, Göteborgs

Räddningsmission, Sankt Lukasföreningen i Göteborg och KFUM Göteborg.

I fikarummet i Framtidsspårs lokaler vid Järntorget sitter studenterna Astrid, Lucian, Simon och Domenik. Här har de hittat sin plats. De berättar att de inte fått sina studier att fungera tidigare, det stöd de behövde i skolan fanns inte vilket skapade en stark press och stress. ”Skolan blev för svår, jag bara försvann, säger Astrid. Men här får jag mycket stöd från lärarna. Jag har ADHD och här kan jag anpassa tempot och schemat efter mina behov.”

Utbildningen vänder sig till unga i åldersgruppen 18–26 år som saknar gymnasiekompetens. På Framtidsspår kan eleverna läsa matematik, svenska, engelska, religion, historia, naturkunskap och samhällskunskap, dvs. de kurser som ingår i allmän kurs och krävs för att klara gymnasiet.

”Vi erbjuder individuellt stöd till varje elev och på så vis försöker vi röja undan de hinder som står i vägen för att eleverna ska lyckas med studierna”, säger Annika Falk, t.f. samordnare för Framtidsspår. Det är till stor del en uppsökande verksamhet, mycket tid läggs på att få eleverna att komma till skolan, att de ska få tillbaka tillit och självförtroende.

”Många elever idag upplever stor press i skolan, fortsätter Annikas kollega Moa Fors, t.f. verksamhetsansvarig för utbildningen. Det är lätt att misslyckas, läroplanen tar inte hänsyn till svackor i mående och energi. Undervisningen sker i ett högt tempo och har höga kunskapskrav. När man väl har misslyckats en gång kan det vara svårt att komma igen, det ger ofta ett dåligt självförtroende. Samtidigt vet vi att de som inte har en gymnasieutbildning i mycket högre grad än andra riskerar att hamna utanför samhället. Därför är utbildningar som Framtidsspår så viktiga.”

Båda kollegorna poängterar vikten av att se till individen. En del behöver hjälp med själva inläringen, andra behöver ökat socialt stöd eller justeringar i tempo och upplägg. På skolan finns både kurator och yrkesvägledare som extra resurser och undervisningen sker

i små grupper. Delaktigheten är viktig och det är en tillåtande miljö. ”Eleverna är generösa och har en stor förståelse för varandra, det är fint att se”, säger Annika. Det finns också ett stort engagemang för skolan bland eleverna. Eleverna utser själva ett elevråd och ett skyddsombud som för elevernas talan och kommer med egna idéer för att upprätthålla och förbättra skolmiljön. Det är roligt!”

Att skolan drivs i samverkan med flera olika aktörer i ett IOP (idéburet offentligt partnerskap) ser Annika och Moa som positivt. ”Det blir en bredd på engagemanget för skolan. Vi kan dra nytta av varandras spetskompetenser och på så vis komplettera varandra. Det är också främst genom våra olika samverkansaktörer vi fångar upp elever som kan vara intresserade av utbildningen”.

Astrid, Lucian, Simon och Domenik, säger att de uppskattar den trevliga och välkomnande miljön på skolan. Man får ta ansvar men i en lagom dos. Att studierna sker i egen takt gör också att de känner mindre stress och att de mår bättre. Planerna för framtiden är vaga, fokuset är här och nu, men de är överens om att det blivit lättare att tänka framåt, att våga tro att de kan klara studierna och att det finns en framtid att se framemot.





RENINGSBORGS SECONDHANDBUTIK I ANGERED

Några röster från Angered'sbutiken



Butiken har precis öppnat. Kunderna tar sina kundkorgar och börjar shoppa. Ingela Hellström jobbar sedan två och ett halvt år på Reningsborg i Angered och står idag i kassan.

TEXT: INGELA ENETJÄRN | FOTO: NIKLAS LINDBERG



Ingela möter kunderna i butiken

– Jag hjälper till i kassan på onsdagar, säger Ingela. Det är roligt att möta kunder. Visst kan det vara lite stressigt men man får ta en kund i taget.

– Min huvuduppgift är annars att packa upp kläder, men ibland gör jag även andra uppgifter.

Ingela tycker det är roligt att se vad som finns i påsarna som folk skänker.

– Allt möjligt kan komma in till butiken och mycket är bra och vissa påsar innehåller fina märkeskläder, medan vi ibland får in rent skräp. Så är det ju på en secondhand.

” Jag skulle tycka det var tråkigt att stå på H&M och veta exakt vad varje påse eller kartong innehåller. Här är det julafton varje dag

– Jag skulle tycka det var tråkigt att stå på H&M och veta exakt vad varje påse eller kartong innehåller. Här är det julafton varje dag, säger Ingela och skrattar.

Bakom själva butiksförsäljningen

finns uppknappingsavdelningen. Här finns det plats för mängder av kläder och porslin. Några står och packar upp kartonger, andra putsar porslin. Ngoc står och sorterar vid ett berg av klädesplagg.

– Jag jobbar här på klädavdelningen och så städar jag också, säger Ngoc. Det är mycket att göra, men jag tycker om att jobba.

Ngoc kom till Sverige som 29-åring, stannade hemma länge med sina fyra barn och sökte sig sedan ut i arbetslivet. 2018 kom hon till Reningsborg och har varit anställd där sedan dess.

– Jag trivs här, både med jobbet och med arbetskamraterna, berättar Ngoc. Jag tycker det är lite svårt med svenskan, jag började inte lära mig förrän jag var över 40, men vi pratar ju svenska här varje dag så man lär sig.

I hörnan längst bort på avdelningen

finns allt mellan himmel och jord. Det är charmen med en secondhandbutik att så många olika sorters varor lämnas in. Carin står och sorterar mängder med tändsticksaskar. Sommaren 2023 kom Carin till butiken på arbetsträning via Arbetsförmedlingen.



Ngoc jobbar på klädavdelningen



– Arbetsförmedlaren gav mig en lång lista på arbetsträningsplatser, men jag bad om att få komma hit till Reningsborg. Jag har tidigare jobbat lite inom secondhandbranschen och är intresserad av antikviteter.

– Här får vi in grejor som vi inte har en aning om vad det är eller vad det är värt, men vi kollar upp det så vi kan prismärka rätt.



Stamkunden
Elsa trivs i
butik

Carin visar mig en ovanlig fågel med utspridda vingar och söker snabbt på sin mobil. Hon får strax upp en bild på fågeln i mobilen med olika värderingar och kan avgöra ungefär vilket pris som är rimligt.

– Det är enkelt att söka på varor, förklarar Carin, och roligt. Ibland är varorna värda mycket mer än man tror. Tyvärr slutar Carins arbetsträningsperiod om några veckor.

– Jag trivs så bra här, säger Carin. Jag hade gärna varit kvar, men det är som det är.

Butiken fylls med fler och fler kunder. Det ligger en förväntan i luften av vad man kan tänkas hitta den här gången. Elsa står vid en stor korg med barnkläder.

– Jag har letat länge efter en bra secondhand, säger Elsa. Jag älskar secondhand! Man hittar unika grejor som inte går att hitta i en vanlig butik. Jag jobbar som inredare och använder mycket secondhandvaror.

Elsa kommer till Angeredsbutiken i stort sett varje onsdag. Idag tillsammans med sin yngsta dotter Selma, men hon har två flickor till och hittar mycket barnkläder på secondhand. Elsa är ett riktigt secondhandproffs.

– Först så går man en ”rekognoseringsrunda” och hittar de viktigaste fynden, förklarar Elsa, sedan går man över till ”skarpögat” och letar mer noggrant och fortsätter shoppa.

» Varför köpa nytt när det finns så många vackra ting här?

– När jag handlar så mycket på secondhand så är det klart att man väver in hållbarhetstänket och att det är viktigt, men ska jag vara ärlig tänker jag mest att ”varför köpa nytt när det finns så många vackra ting här?”

– Här kan man hitta allt och här blir jag glad, säger Elsa och ler stort. Här är jag hemma!



RENINGSBORGS SECONDHANDBUTIK I FRÖLUNDA

Reningsborg har format hela mitt liv



Marie Hansson har funnits med i Reningsborg under hela dess historia. När hon nu går i pension är det med dubbla känslor.

”Idag är vi på en plats vi vill vara på som organisation, vi har skapat ett gott sammanhang för människor att vara i och vi är ett så härligt och bra gäng. Samtidigt ska det bli skönt att få ta ett steg tillbaka från allt ansvar och hinna bearbeta allt jag varit med om under alla år.”

TEXT: ANNA HÅKANSDOTTER | FOTO: NIKLAS LINDBERG

”Det var egentligen aldrig något aktivt val att börja arbeta på Reningsborg, jag hamnade i det sammanhanget och sen har det rullat på och varit fullt upp, berättar Marie. Det har blivit min livsuppgift, jag fick snabbt ett stort förtroende och med det, ett stort ansvar. Jag är en sådan person som blandar mig i och tar tag i saker och har haft svårt att säga nej, på gott och ont.”

Marie har haft många olika roller på Reningsborg. Hon började som ansvarig i köket, därefter har hon varit både personalansvarig, ansvarig för missbruksboende, direktor och verksamhetschef för Frölundabutiken. De senaste 12 åren har hon varit arbetsledare och det är i den rollen hon trivts bäst. ”Här har jag hittat min plats, jag älskar att vara arbetsledare, säger Marie. Jag får jobba ”hands on” på golvet med både människor och butik. Det är en förmån att få följa och

lotsa människor en bit på vägen i livet och se dem växa och utvecklas. Jag har fått möta så många människor och livsöden under åren och fått se att alla situationer kan vända. När jag möter människor som mår dåligt och har gett upp kan jag säga ”det blir bättre”. Jag har fått så många kvitton på att det går.”

MÄNNISKOR TRIVS HÄR

Reningsborg har varit igenom många tuffa perioder, och det har varit ett stort och bitvis tungt arbete att komma dit vi är idag, menar Marie. ”Vi är dedikerade att hjälpa människor och vi är bra på det. Genom ett samspel av förnuft och erfarenhet har vi lyssnat in och lärt oss allt eftersom. Nu är vi på en bra plats och har ett bra flow. Vi har skapat en god plats där vi har stor omsorg om alla och där vårt sätt att se på människor har fått slå igenom i praktiken. Vi har skapat en varm och kärleksfull miljö där människor trivs.”

” Jag har fått möta så många människor och livsöden under åren och fått se att alla situationer kan vända.



”Tillsammans skapar vi framtidstro – det är inte bara fina ord eller ett motto, det är något vi jobbar jättemycket med.



Det unika med Reningsborg är bredden, tror Marie. ”Det finns stora möjligheter att växa och förbättras i sitt mående. Som deltagare blir du välkommen in i ett sammanhang där du kan bidra till att andra får må bra samtidigt som du hjälper dig själv. Det har vi sett är en framgångsfaktor.”

Fokuset på ”tillsammans” är en annan viktig nyckel. ”Tillsammans skapar vi framtidstro – det är inte bara fina ord eller ett motto, det är något vi jobbar jättemycket med, säger Marie. Vi tummar inte på tillsammans-tanken. Det ger en delaktighet och inkludering, alla är viktiga och får vara med.

Tillsammans kan vara svårt och våra olikheter är både berikande och svårhanterliga. När konflikter uppstår måste vi ta tag i dem direkt”.

MODIG I RELATIONER

”Min styrka är att jag är rak och öppen, fortsätter Marie, jag är tydlig både när något är bra och dåligt. Det kan vara obekvämt ibland men så länge jag har en relation till personen jag pratar med ger det också en trygghet. Tydlighet ihop med relation och kärlek kan lösa det mesta. Konflikthantering är lätt att strunta i för att det är jobbigt och obekvämt, men där måste man vara modig för att det ska fungera tror jag.”

Relationerna kollegor emellan är avgörande för att upprätthålla vision och arbetssätt, menar Marie. ”I vår arbetsgrupp är vi väldigt olika personligheter men vi kompletterar varandra. Våra ledord i gruppen är tillsammans,

respekt, inkludering och prestigelöshet. Det finns så mycket kärlek och omtanke samtidigt som vi har högt i tak och vågar utmana varandra.

Idag är Reningsborg den organisation jag drömt om att den skulle bli. Det är helt fantastiskt och något vi aldrig får ta för givet, det är ett konstant arbete. Vi får aldrig tappa bort vårt syfte och mål, eller glömma bort att vi finns till för att hjälpa människor”, avslutar Marie.

Tack Marie för allt arbete du lagt ner och för allt du har fått betyda för Reningsborg!





RENINGSBORGS SECONDHANDBUTIK
PÅ WIESELGRENSPLETSEN

Butiken mitt i stadsdelen



Det ger mig jättemycket att jobba här. Här sätts inte pengarna främst utan människorna. Det säger Per Martinsson, som arbetar på Reningsborgs secondhandbutik på Wieselgrensplatsen. Under pandemin minskade hans jobb som ljussättare drastiskt och han sökte sig då till Wieselgrensbutiken, fick sommarjobb och blev sedan kvar på Reningsborg.

TEXT: INGELA ENETJÄRN | FOTO: NIKLAS LINDBERG

– Ända sedan jag var liten har jag varit intresserad av att ta vara på saker och brytt mig om miljöfrågor, berättar Per. Samtidigt har jag alltid tyckt det varit väldigt viktigt att hjälpa människor i utanförskap så Reningsborgs värderingar matchade mina egna värderingar väldigt väl.

Per ansvarar för el- och musikavdelningen, men gör mycket mer än så i butiken. Ibland är han chaufför på hämtbilen och ibland står han i kassan.

”Många trivs här och jag tror att det beror på att de känner sig delaktiga.

– Vi är inte så stor personalgrupp så vi får göra allt möjligt och det blir väldigt olika uppgifter från dag till dag, säger Per. Det är kul att lära sig saker från alla avdelningar.



Ahlam och Per förbereder inför öppningen.

Alla Reningsborgs verksamheter tar emot medarbetare på så kallad arbetsträning. Per handleder medarbetare som kanske varit utanför arbetsmarknaden under en lång period.

– Som ansvarig för el- och musikavdelningen lär jag ganska ofta upp nya

personer, säger Per. Eftersom varorna skänks till Reningsborg behöver vi testa dom så att det fungerar innan vi tar ut varorna i butiken och då får jag lära ut det jag kan.

Per tar hänsyn till vad personerna har för tidigare erfarenheter och vad de har för intressen. En del är kanske mer intresserade av högtalare, andra av datorer eller köksmaskiner.

– Vi gör mycket tillsammans, fortsätter Per, och jag försöker få människor delaktiga. Det handlar om prioriteringar. Ibland kan det gå snabbare att göra saker själv, men det är viktigt för oss alla här att vara inkluderande. Många trivs och jag tror att det beror på att de känner sig delaktiga.

En del av Pers tid går åt till att söka på nätet efter varornas värde och ursprung. Skänkta varor kan ibland vara svåra att värdera. Vissa saker kanske inte ser så mycket ut för världen men har ett stort värde, och tvärtom.



Intresset att ta vara på saker har funnits med sedan uppväxten. Det är gott att arbeta på ett jobb som värnar om miljön, säger Per.

BUTIKEN HAR MÅNGA STAMMISAR

Secondhandbutiken ligger mitt på Wieselgrensplatsen och syns tydligt för förbipasserande gångare och trafikanter. Butiken har försäljning tisdagar, torsdagar och lördagar och efter tre år börjar butiken bli välkänd i området. Mellan 600-800 kunder besöker butiken varje försäljning.

– Det är roligt att möta kunderna, tycker Per. Vi får mycket uppskattning både för själva butiken och vårt utbud. Kunderna tycker att vi har fin ordning och att grejerna vi säljer är fräscha. Ibland är det lite stressigt och vi får många frågor som vi inte alltid kan svara på eftersom vi sällan vet varans ursprung.

Secondhanden har många stammisar som besöker butiken både för att

handla men även för att möta andra människor och känna gemenskap.

– Man får en lite speciell relation till stammisarna, berättar Per. Här är vi öppna för samtal och har kanske lite mer tid än en ”vanlig” butik. Många människor är ganska ensamma och behöver prata. Ibland lär de känna varandra och möts här i butiken.

” Vi bollar många idéer med varandra och alla blir lyssnade på.

Att jobba i Reningsborgs secondhandbutiker är varierande på många sätt. Kunderna är både unga och gamla och från jordens alla hörn. Medarbetarna

har olika bakgrunder och skilda behov och kunskaper. Allt det skapar en spännande dynamik och stor mångfald.

Per tycker att det råder en stor öppenhet i personalgruppen.

– Vi bollar många idéer med varandra och alla blir lyssnade på, säger Per. Vi testar att göra om avdelningar och förbättra butiken både för oss som jobbar och för kunderna.

– Jag är glad när jag kommer till jobbet och glad när jag åker hem, säger Per och skrattar. Det är gott att arbeta på ett jobb som värnar om miljön, att människor som hamnat i utanförskap får hjälp eller att skolbarn får frukostar i Eswatini. Det ger mig jättemycket att jobba här.



RENINGSBORGS SECONDHANDBUTIK I PARTILLE

Samordning skapar trygghet och möjligheter i Partille

Butiken i Partille har sedan flera år ett nära samarbete och ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med Partille kommun, vilket har lett till att kommunen finansierat en anställning i butiken som ska samordna arbetsträningen och vara en länk mellan kommunen och Reningsborg. Sedan maj 2023 arbetar Ida i butiken med huvuduppgiften att arbetsleda de deltagare som placerats av kommunen och samverka med deltagarnas handläggare.

TEXT: ANNA HÅKANSDOTTER | FOTO: NIKLAS LINDBERG

Ida är ursprungligen från Dalarna men hamnade i Göteborg när hon pluggade till socionom. Hon har därefter arbetat i Göteborgs stad på Etableringsenheten med flyktmottagande samt inom

Finsam med integrationsfrågor. När tjänsten från Partille kommun annonserades ut stod det bara att det var en samverkanstjänst, inte med vilken verksamhet. ”Jag hade aldrig varit på

Reningsborg Partille innan, säger Ida, men det kändes bra på intervjun med kommunen. Från början var uppdraget lite otydligt, utan fasta ramar eftersom tjänsten var ny, men det lät kul att få forma min egen tjänst. Sen älskar jag secondhand så det kändes klockrent, tjänsten checkade alla mina boxar.”

Ida är ansvarig för att arbetsleda 10-15 personer som placerats av kommunen. Hon jobbar tillsammans med de andra arbetsledarna i butiken men sitter också med i kommunens arbetsmöten och har regelbundna uppföljningsmöten och avstämningar. ”Jag gör bedömningar kring våra deltagare tillsammans med deras handläggare på kommunen, säger Ida, det blir en trygghet för de som är placerade hos oss att det finns en samordning mellan



Partillebutiken fylls på med nya saker inför varje öppning.

myndigheterna. Det skapar också fler möjligheter för dem, det är viktigt att det finns ett syfte och en plan framåt för varje individ.”

HÅLLBARHET OCH VÄLGÖRENHET

Ida säger att hon alltid har velat jobba med människor på något sätt. Ända sedan hon flyttade hemifrån har hon också haft ett intresse för remake, secondhand och hållbarhet. ”Här på Reningsborg får jag jobba väldigt konkret med både ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet, allt i ett, säger hon. Jag är ju ny i Reningsborgstänket men jag lär mig allteftersom. Miljöfrågor är väldigt viktigt och välgörenhet är fantastiskt! Det är spännande att prata om både hållbarhet och välgörenhetstanken som finns här med deltagarna, det ger ett större perspektiv.”

Ida har arbetat på Reningsborg sedan maj 2023 men har redan sett stora positiva förändringar i både fysisk och psykisk hälsa hos sina deltagare. ”De säger saker som ”jag har varit på arbetsträning förut, men det här är något speciellt, man blir sedd och hörd.” Det är väldigt fint, det är en fin atmosfär här och det märks på resultatet. Sen får jag förbereda dem på att fortsättningen kanske kommer att se annorlunda ut när de sen går vidare till något annat, det får inte bli en skyddad verkstad.”

SAMVERKAN MED KOMMUNEN

Samarbetet mellan Partille kommun och Reningsborg fungerar bra tycker Ida, det finns många idéer i rullning. ”Nu när vi planerar att expandera butiken genom att hyra husets övervåning öppnas nya möjligheter till samarbete både oss emellan och med andra aktörer, säger hon. Inte minst genom starten av Ateljé Spaljé i Partille. Det finns många i vår kommun som står väldigt långt ifrån arbetsmarknaden och tanken är att en del av dem så småningom ska kunna komma till



Ida arbetsleder personer som är placerade av kommunen.

ateljén. Främst kommer dem som ingår i Samordningsförbundet ”ACTiveras” verksamhet, som kommunen har uppdraget för. Vi tittar också på olika sätt att motverka ensamhet och främja integration, där finns mycket att göra. Som en liten start kommer vi till exempel ha soppluncher för daglediga i butikens café en gång i månaden under våren som ett försöksprojekt. Så småningom hoppas vi på ett utökat samarbete gällande butikens café, att kanske få in en lunchverksamhet där.”

”Det är ett roligt och utmanande jobb, jag trivs väldigt bra. Mina kollegor på Reningsborg är ett så fint gäng som är lätta att samarbeta med. Kollegorna på Partille kommun är också jättebra,

vi har ett lösningsfokus och en delaktighet som gör det lättjobbat. Det finns ett bra kontaktnät och samverkan i kommunen med både kommunala och privata företag där deltagare kan placeras. Det ger bra förutsättningar för alla att göra ett bättre jobb och individens behov sätts i fokus. Det är ett bra koncept som borde spridas till fler”, avslutar Ida.

”Vi tittar också på olika sätt att motverka ensamhet och främja integration, där finns mycket att göra.



Ateljé Spaljé växer och knoppar av sig

Ateljé Spaljé i Frölunda är en plats för arbetsträning, en växtplats med trygghet och omsorg i en kreativ och lugn miljö med människan i centrum. Sedan starten 2016 har verksamheten utvecklats successivt och har utökats både i antal personer i personalstyrkan och i arbetsträning samt med nya arbetsrum och kreativa uttryck att använda.

TEXT: ANNA HÅKANSDOTTER | FOTO: NIKLAS LINDBERG, PETRA ORRBECK



”Under flera år har vi nu byggt upp en tydlig metod med bra växtmiljö, trygghet och omsorg för våra deltagare och det har nu lett till tillväxt och förgrening”, berättar Josefina Lundin och Ulrika Hagby, arbetsledare på Ateljén. Ateljé Spaljé är en organisk och dynamisk miljö som ständigt utvecklas men som

också är densamma i form av en lugn och kreativ miljö med människans välbefinnande i centrum. Alla deltagare är här för sin egen skull och arbetar i sin takt och efter sin förmåga. Planering och struktur är viktigt, tydligheten skapar trygghet och lugn.

Nu är vi där att vi kan utveckla verksamheten mer, och kan komplettera arbetsträning och återhämtning med nya upplägg. Sedan i maj 2023 har Ateljé Spaljé tagit fram ett stort antal skyltar till ett nybyggt hotell i Danmark. Vi har kunnat integrera detta uppdrag i vårt redan befintliga arbetsssätt, vilket är avgörande för att kunna ta beställningsuppdrag. Vi arbetar med långsamhet där det är mycket viktigt att få arbeta i sin egen takt i en varm

” Vi arbetar med långsamhet där det är mycket viktigt att få arbeta i sin egen takt i en varm och kreativ gemenskap.



Hotellskyltar

Ateljé Spaljé har tagit fram ett stort antal unika skyltar med rumsnummer till ett nybyggt hotell i Danmark.

och kreativ gemenskap. I detta uppdrag har vi fått möjlighet att arbeta med alla de olika hantverkstekniker och material vi har i ateljén och keramiken och det har varit fantastiskt givande och roligt. Eftersom vi arbetat med framför allt återbrukat material har hela

secondhandbutiken blivit involverad i sökandet efter siffror och udda föremål! Under 2024 kommer vi att fortsätta med liknande uppdrag som är förenliga med vår metod. Snart är det också dags att starta upp trädgårdarna för året och i maj har vi vår årliga vårmarknad.

I augusti 2023 utökade vi Ateljé Spaljé Frölunda med vår syateljé Restore, där vi tar fram plagg i återbrukade textilier, som kommer att fortsätta utvecklas detta år. Och så har vi fått en lillasyster i nystartade Ateljé Spaljé Partille, det är vi så glada och stolta över!

Ateljé Spaljé i Partille

Ateljé Spaljé Partille är en nystartad verksamhet för praktik och arbetsutbildning i Reningsborgs secondhandbutik i Partille. Idé och arbetssätt är utvecklade av verksamheten Ateljé Spaljé i Frölunda och erbjuder arbetsutbildning i en kreativ och lugn miljö. Arbetsutbildningen är individbaserad och varje deltagare får arbeta i sin egen takt i en prestationsfri atmosfär utifrån sin dagsform. Petra Orrbeck är ansvarig för verksamheten i Partille. Hon berättar att de kommer arbeta med spillmaterial från butiken, framför allt textil och papper, och skapa nya produkter av det vi annars skulle behöva slänga. "Textilindustrin är en av de största miljöbovarna idag, så vi försöker återanvända så mycket som möjligt, säger Petra. Vi får in så mycket textilier till butiken som är fläckigt och trasigt och inte går att sälja i befintligt

”Alla som är här arbetar utifrån sina egna förutsättningar, det är viktigt!

skick. Samma sak med böcker, vi får in mycket fler böcker än vad vi säljer, och vi vill ta vara på det vi kan och minska vårt svinn." Verksamheten är öppen för alla, men riktar sig speciellt till deltagare som behöver lång och långsam återhämtning. "Många i vår målgrupp är högpresterande och har därför gått in i utmattning, något som tar tid att läka från, säger Petra. Här behövs inga förkunskaper, bara ett intresse för kreativt arbete. Att arbeta med händerna vet vi ger en lugnande effekt och är en effektiv stresshantering. Alla som är här arbetar utifrån sina egna förutsättningar, det är viktigt!" Det som produceras kommer så småningom också att finnas till försäljning i butiken, men då allt sker i deltagarens takt och utan press finns inga krav på produktivitet. Deltagarna placeras i första hand från Partille Kommun och Arbetsförmedlingen. Då ateljén är en integrerad del av secondhandbutiken finns det även möjlighet för deltagarna att fördela sin tid mellan ateljén och butiken, samt att gå vidare till andra uppgifter i butiken efter avslutad tid i ateljén. "Partille ligger i en kommun som är duktiga på att tänka hållbarhet, både för människor och miljö", menar



Petra. Det är bl.a. samarbetet med kommunen som gjort det möjligt att starta verksamheten. Verksamheten har precis startat och flyttat upp på övervåningen i butiken. Där kommer också Ateljéns butik att finnas så småningom. "Det känns så roligt att vi är igång, det kommer bli så bra", avslutar Petra.



Ateljé Spaljé – Restore



Restore är ett koncept som legat och grott en längre tid och som nu äntligen har fått blomma ut. Hösten 2023 började Anna Nord, tidigare deltagare på Ateljé Spaljé, att ta fram mönster och en första provkollektion på kappor, jackor och klänningar som tar vara på textilier som annars skulle slängts. Resultatet blev mycket lovande.

TEXT: ANNA HÅKANSDOTTER | FOTO: NIKLAS LINDBERG, ANNA NORD

”Att jobba med återbrukat material är väldigt roligt”, säger Anna, ”filtar, spetsdukar och gamla textilier som gjort sitt i sin befintliga form får komma till användning i en helt annan tappning. Jag får vända på arbetsprocessen; i stället för att utgå från ett mönster och välja material efter det, får jag utgå från materialet och göra mönstret därefter.”

Restore är ett projekt i samma anda som Ateljé Spaljé, där människan är i centrum, inte produktiviteten. Samtidigt är målet att få i gång en produktion, vilket kommer med prestation och krav, så det är viktigt att det sker i en kravlös miljö, där människan kommer först. Det går inte att leverera hur mycket som helst, det kommer aldrig bli någon massproduktion. ”Det är något jag själv ständigt får jobba med, att hitta balansen i prestation och krav, säger Anna. Jag måste jobba med mig själv och sätta gränser, att släppa och gå hem när arbetsdagen är slut så att jag har

ork kvar till resten av dygnets timmar. Efter en utmattning får man hela tiden parera sin energi och prioritera sin tid.”

Anna kom till Ateljé Spaljé 2021, då hade livet tagit många vändningar på grund av utmattningar i flera omgångar. ”Ateljén är en plats där jag kan vara den jag är, miljön här är fantastisk för att den är kravlös, menar Anna. Jag har kämpat så mycket och lagt så mycket krav och prestation på mig själv. Jag har alltid varit kreativ, och i perioder av utmattning har sömnad varit som en typ av terapi. På Ateljé Spaljé fick jag komma och bara vara, bara njuta av det jag gör. Jag fick känna att mitt värde inte satt i prestationen. Det har gjort att jag har fått blomma ut och nu har jag fått gå vidare och arbeta med Restore.”

Restore är i sin uppstartsfas. Drömmen på sikt är att arbetet ska utökas och skapa fler arbetstillfällen och nå ut till fler och nya kundgrupper. Samtidigt gäller det att skynda långsamt och se vad som händer och vilka material som kommer in, menar Anna. ”Just

nu tänker jag inte så stort, det får växa i sin takt och formas allt eftersom. Det har gått ett halvår, till våren kommer möjligheter att skapa helt nya saker.

Det finns stor potential, vi har så många idéer, vilka av dem som blir av får vi se. Att vara i en sådan här kreativ miljö föder mer kreativitet, vi tar hjälp av varandra. Nu tar jag fram mönster som kan bli vårt signum.

Vi vill skapa unika plagg som håller länge och skapa ett mode som kan hålla över tid. På instagram kan du följa arbetet och få ”sneakpeak” på de kreaturer som växer fram,” avslutar Anna.





SOCIALA
FÖRETAG

”Mycket bra hunddagis med fina promenadområden runtomkring! De som jobbar där anstränger sig verkligen för att få din hund att trivas och för att allt ska fungera bra.”



”Grym personal som ser till att din hund har rätt förutsättningar och paras ihop med rumskompisar som passar just din hund. Hundarna motioneras och aktiveras regelbundet men det ges även tid åt vila. Bra uppdateringar på instagram gör att man får bra inblick i vad vår hund hittar på på dagarna.”

”Världens bästa hunddagis! Personalen är underbar och sätter alltid hundarna i första rummet. Kompetent personal, långa promenader och egna rastgårdar. Kunde inte varit mer nöjd, och inte min hund heller!”

VÄLKOMMEN TILL RENINGSBORG REKO HUNDDAGIS I VÄSTRA FRÖLUNDA!

Vi är ett hunddagis som värnar om både hunden och människan.



Vi ser till din hunds individuella behov och förutsättningar, använder mjuka, belöningsbaserade träningsmetoder och arbetar för att skapa en lugn och trygg miljö för din hund att vara i. I vår närmiljö har vi tillgång till fantastiska promenadstråk i naturen

med varierande leder och vägar. Våra rum är inredda för att skapa en hemtrevlig miljö och till dagiset hör också en rastgård speciellt anpassad för dagisets behov.

Vi erbjuder också arbetsträning och praktik för dig som behöver stöd att komma in i eller tillbaka till arbetslivet. Välkommen till oss!

REKO HUNDDAGIS

Behöver du en dagisplats till din hund, eller är du intresserad av att arbetsträna eller göra praktik på vårt hunddagis?

Kontakta oss
hunddagis@reningsborg.se
Tel: 0704-47 31 09
reko-hunddagis.reningsborg.se





SOCIALA
FÖRETAG

Jag har fått smak på livet!



Jag gillar när det händer mycket på caféet, säger Ciccì. Roligast är det vid lunchtid när det kommer många kunder. Jag gillar verkligen att möta kunderna.

TEXT: INGELA ENETJÄRN | FOTO: NIKLAS LINDBERG



Ciccì berättar med entusiasm om sin arbetsplats, Café au Thé:

– Jag trodde aldrig att jag skulle klara av allt jag gör här, men jag älskar att stå i kassan. Jag tycker om att göra smörgåsar och kaffemaskinen är väldigt spännande. Inte visste jag att det finns så många olika sätt att göra kaffe på, säger Ciccì och skrattar.

Ciccì utstrålar glädje och självförtroende, men det har inte alltid varit så. Hon har länge lidit av psykisk ohälsa, under flera år lämnade hon inte sitt hem och var sängliggande långa perioder.

– Jag har levt med psykisk ohälsa så länge jag kan minnas, berättar Ciccì. Jag har aldrig haft ett jobb och har suttit hemma väldigt mycket. Jag har varit sjukskriven under större delen av mitt liv och varken vågat eller velat jobba.



Café au Thé

Välkommen till ett av stans goaste och mysigaste caféer med matiga och billiga sallader, smörgåsar, soppor och hembakat. Dessutom tar vi gärna emot beställningar för avhämtning av smörgåsar, sallader och bakverk.

Öppet vardagar 9–16

Kontakt: Louise Gudmundsen
tel. 0766-10 36 62
louise.gudmundsen@reningsborg.se

Välkommen till Södra Allégatan 1B!

– Jag var sjukligt blyg hela min uppväxt, fortsätter Ciccì. Skolan var ett rent helvete. Mina föräldrar och min släkt lider inte av psykisk ohälsa, de är framgångsrika och jobbar mycket så jag undrade ofta ”vad blev det för fel på mig?”

Av blygseln märks ingenting längre. Ciccì har lätt att formulera sig och sina tankar och berättar vidare om sitt liv.

– Jag tog mig ur ett långvarigt dåligt förhållande med en man som var missbrukare och som inte var snäll mot mig. Till slut höll jag mig bara inomhus och vågade inte gå ut.

BÖRJAN PÅ NÅTT NYTT

Ciccì flyttade från Skepplanda till Göteborg 2021 och då förändrades situationen markant. Hon fick en egen lägenhet och kunde stå på egna ben.

– I början var jag rädd att inte kunna klara mig själv efter att ha varit isolerad så länge, men plötsligt hade jag inte något val och då släppte rädslan. Man vill hitta genvägar för att slippa möta sina rädslor, men man måste utsätta sig för det man är rädd för om det skall bli bättre.

Ciccì började bli rastlös hemma och längtade efter en sysselsättning. Hennes handläggare på socialtjänsten kände till caféet och ordnade ett studiebesök.

– Jag visste ingenting om Reningsborg, säger Ciccì. Jag hade aldrig tänkt att jag skulle jobba på ett café. Jag var inställd på att jobba med lokalvård eftersom jag inte trodde att jag skulle klara något annat.

– Det var så mysigt här, berättar Ciccì vidare, och lugnt. Just lugnet var viktigt för mig. Personalen tog emot mig så väl och var väldigt snälla. I och med att jag varit sängliggande så länge så blev jag lätt trött, men fick vila och ta pauser när jag behövde. Jag blev accepterad precis som jag var från

”Jag gillar tanken bakom Reningsborg, det ideella och att det är något mer än ett café. Man är del i ett större sammanhang.”

första början. Jag har alltid känt mig välkommen här och har väldigt bra arbetskamrater. Vi är ett härligt gäng.

– Jag känner mig trygg här, fortsätter Cicci, och jag får lov att göra fel. Jag är inte längre rädd att göra fel utan kör på och lär mig hela tiden. Jag har verkligen hamnat på rätt ställe.

Cicci har jobbat på caféet sedan april 2023 och utvecklas både inom yrket och som människa i mötet med andra.

– Här möter man så många olika sorters kunder, säger Cicci. Från olika länder och med olika bakgrunder. Samma sak med mina medarbetare. Jag har blivit väldigt social och gillar verkligen att prata och möta folk.

– Jag får vara lite försiktig med stressen. Mitt huvud vill mer än min kropp och jag orkar bara jobba halvtid än så länge. Jag vill lära mig så mycket

och tycker allt är väldigt roligt. Jag har fått en sådan livslust.

DEL I ETT STÖRRE SAMMANHANG

Från att inte ha känt till Reningsborg över huvud taget är hon nu nästan stammiss på Reningsborgs secondhandbutik på Hisingen där hon bor.

– Jag gillar tanken bakom Reningsborg, säger Cicci. Jag gillar det ideella och att det är något mer än ett café. Man är del i ett större sammanhang.

– Jag känner att jag gör skillnad här och att jag behövs. Det var en av de viktigaste sakerna för mig i början, att jag behövdes och var saknad om jag inte kom hit. Det kändes så skönt.

Det är något helt nytt för Cicci att tänka på och drömma om framtiden.

– Jag lever mycket i nuet, men har börjat tänka mer och mer på framtiden.



Jag känner att jag kommer få ett jobb och jag vill gärna jobba inom café- och restaurang, kanske som kallskött. Jag är på väg mot det målet och tror på att det kan vara möjligt. Jag ser ljus på framtiden.

DÄCK & TVÄTT

Tvätta din bil och byt däcken hos oss!

Reningsborg Däck & Tvätt är ett socialt företag som syftar till att skapa arbetstillfällen för ungdomar i Frölunda och Tynnered. Intäkterna används för att kunna erbjuda anställning till så många som möjligt. Tillsammans med er vill vi minska arbetslösheten för ungdomar.



I våra insamlingsboxar vid verkstaden kan du lämna kläder och skor till vår secondhand.

PRISLISTA

TVÄTT PERSONBIL

Utvändig tvättfr 199:-

Ut- och invändig tvätt 599:-

TVÄTT HUSBIL / LÄTT LASTBIL

Utvändig tvätt 799:-

TVÄTT ÖVRIGA FORDON

Fråga på plats eller ring.

DÄCKBYTEfr 399:-

DÄCKHOTELLfr 550:-

ÖPPETTIDER OCH KONTAKT

Måndag – Fredag: 9.00 – 18.00

Telefon: 070 – 866 87 59

www.dackochtvatt.se

Månstengatan 3, V. Frölunda
vid Åkeredsrondellen

”

Jag kommer upp på morgonen, jag ska gå till jobbet och jag har ett syfte liksom, det är magiskt.

”

Det här att bli sedd, att få ett hopp men också bli sedd, att jag är någon, jag kan få vara viktig även om det är att sortera dvd:er, det är ingen annan som gör det här.

”

När jag kom hit så arbetstränade jag tjugofem procent, sen så gick jag upp till femtio procent och nu är jag på sjuttiofem, och jag vill gärna upp till hundra procent och sen i framtiden är ju att få ett arbete som man kan försörja sig på igen då. Men jag tycker att jag ser ljus på framtiden. Man vill komma vidare, få ett arbete, utvecklas...framtiden ser ljus ut tycker jag.

”

Som arbetstränare gör du stor skillnad för människor, även om du bara orkar med två timmar om dan så gör det skillnad. Både för dig själv och för någon annan.

Forskningsprojekt om arbetsträningen på Reningsborg

”

Jag skulle säga att det är en väldigt trygg miljö, när alla är olika så passar alla in.

”

Det här tillsammans är någonting som jag brinner för, att jobba tillsammans, att göra saker tillsammans, oberoende av vilken position man har.

Under 2023 fick Reningsborg regelbundna besök av två forskare från Jönköpings universitet: Martin Hugo och Joel Hedegaard. De observerade Reningsborg i åtta dagar, i sex olika verksamheter och genomförde över 20 djupintervjuer med deltagare, handledare och verksamhetsansvariga.

TEXT: INGELA ENETJÄRN | FOTO: UNSPLASH.COM

Syftet med forskningsprojektet var att undersöka hur arbetsträning för deltagare i en idéburen organisation fungerar, vilka förändringsprocesser som deltagarna

genomgår och vad som faktiskt hjälper en människa, som av olika anledningar befinner sig i någon form av utanförskap, att må bättre och finna en väg framåt.

Resultatet av forskningen var mycket positivt. Några av de viktigaste orsakerna till välmåendet och ökad framtidstro för deltagarna var:

- Att arbetet på Reningsborg görs tillsammans - alla är medarbetare.
- Att självkänslan ökar då arbetet leder till att hjälpa andra (solidaritet) och att man fyller en funktion på riktigt.
- Att man lär sig saker om sig själv och andra.
- Att man blir sedd och bekräftad som kompetent och därmed får en tro på att man kan klara framtida utbildningar och/eller jobb.

Hållbarhet som skapar framtidstro

2023 | SIFFROR

Våra second-handbutiker sålde för

37
miljoner
kronor

40st
boendeplatser
för flyktingar
från Ukraina

Våra 3 starkaste varugrupper är kläder, möbler & husgeråd

201 835 köp har gjorts under året.

Våra kunder lämnade in över
1000 ton
varor

288
deltagare på
arbetsträning
och praktik

Vi skickade
440
ton varor
utomlands

24
transporter
av second-handvaror
till Polen och
Rumänien

83 personer har bott på
vårt boende för personer
med nödbistånd.

80
volontärer

Enligt medarbetarenkäten 2023 anser:

94% av alla anställda att de behandlas med respekt från både arbetskamrater och anställda.

95% av alla anställda att de är stolta över att jobba på Reningsborg och skulle rekommendera arbetsplatsen.

93% av alla anställda att de behandlas jämställt oavsett könsidentitet, sexuell läggning, religion/trosuppfattning och bakgrund.

Hållbarhet på Reningsborg

Reningsborg jobbar med hållbarhet på många sätt: Socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

I över trettio år har vi arbetat med cirkulär ekonomi, motsatsen till "slit och släng-samhället". I stället för att tillverka, köpa och slänga varor, används i den cirkulära ekonomin allt som är tillverkat så länge det går. När varorna är förbrukade återanvänds de och återvinns om och om igen. Ett slags kretslopp helt enkelt.

ENKELT ATT GÖRA RÄTT

Genom våra butiker gör vi det lätt för människor att handla hållbart. Vi har generösa öppettider för inlämning och handling, bra skick på varor, förmånliga priser och lättillgängliga butiker.

LAGAR MÖBLER

Vår verkstad för möbelrenovering gör att ännu fler varor kan säljas och återbrukas istället för att slängas.

ÖVER 90% ÅTERANVÄNDS

Över 90% av allt som skänks till Reningsborg säljs, skickas till utlandet eller återvinns.

EN ANDRA CHANS

I våra butiker ges både prylar och människor en andra chans. Butikerna och varorna är dock inte det centrala för Reningsborg. Vi jobbar under devisen: "hållbarhet med människan i centrum" och utgår från vår värdegrund. Förberedande insatser för arbete är ett av våra sociala uppdrag där människor som på olika sätt hamnat utanför arbetslivet får stöd och vägledning genom praktik och arbetsträning. Arbetet med socialt arbete innebär även att det skapas god arbetsmiljö, volontärskap, mötesplatser, aktiviteter för barn och unga, stöd till våra internationella samarbeten och mycket mer.

Tillsammans skapar vi framtidstro!



BARN, UNGA
OCH FAMILJ



En mötesplats som ger trygghet, gemenskap och egenmakt

Mötesplats Rannebergen har varit i gång i drygt ett år och mycket har hänt. I dagsläget samlar Mötesplatsen föreningar och stadenverksamhet som erbjuder språkcafé, föräldrakurser, samhällsstöd, öppen förskola, jobsatsning för unga (Ungdomsporten), engelskakurser och träning. "Det är roligt att så många aktörer vill vara med, och fint att få möta nya föreningar och personer som vill starta en aktivitet eller förening," säger Julia, ansvarig för Mötesplatsen.

TEXT: ANNA HÅKANSDOTTER FOTO: NIKLAS LINDBERG, JULIA LUNDELL



egenmakt är viktigt, att människor får känna att de kan påverka sitt eget liv och sin situation. Rannebergen är ett blandat område; svenska, arabiska och somaliska är de största språkgrupperna. Det har funnits liv och rörelse här, men sedan aktivitetshuset och simhallen, som var navet i området, lades ned har verksamheterna försvunnit och lämnat torget tomt. "Många saknar torgverksamheterna, att det var liv i området, upplevelsen är nog att området och dess invånare glömts bort av politikerna, säger Julia. Vi behöver skapa en trygg grund, sen kanske vi kan mobilisera för att Rannebergen ska bli mer levande. Det tar tid att starta upp en ny verksamhet, vi måste skapa förtroende och tillit. Vi vill ju att mötesplatsen ska vara något både kontinuerligt och långsiktigt." Idag är det Bostadsbolaget, socialförvaltningen Nordost, idrott och föreningsförvaltningen och Reningsborg som står bakom mötesplatsen i Rannebergen.



Under hösten 2023 finns tisdagscafé med på schemat och Julia värmer soppa och fixar fram fika.

"Tanken med caféet är framför allt umgänge och gemenskap, att fika och lära känna andra i området, säger Julia. Det är kravlöst, man kanske bara vill komma ut ur lägenheten eller komma hit och läsa en bok. Det finns en utbredd ensamhet i Sverige idag,

många har inte så stort nätverk. Övriga träffar på Mötesplatsen har en given agenda, du kanske behöver hjälp med att skriva cv, lära dig ett språk, träna mm, caféet är bara en mötesplats där man kan komma utan motkrav. Vi har väldigt låga priser för att alla ska kunna fika hos oss"

Tanken med Mötesplatsen är att skapa trygghet, gemenskap och egenmakt, berättar Julia. Framförallt



Flera verksamheter och aktiviteter på plats i lokalen.



SAMARBETE OCH PRESTIGELÖSHET

Julia kommer själv härifrån, hon har en förståelse för området vilket hon tror skapar förtroende. ”Jag är inte bara någon som kommer utifrån och ska ”hjälpa”, säger hon. Engagemanget har funnits där hela uppväxten och fortsatt genom livet och när möjligheten att få arbeta med mötesplatsen kändes det självklart att ta chansen.” Julia började med att göra en praktikperiod på Reningsborg under sin utbildning, därefter arbetade hon som trygghetsvärd innan Mötesplatsen kom i gång.

”Vi måste hela tiden påminna oss om vårt syfte, fortsätter Julia. Samarbete och prestigelöshet är viktigt för långsiktigheten, att lyfta andra aktörer. Verksamheten får inte bli för beroende av mig som person, jag vill jobba på ett sätt som gör att jag på sikt inte behövs. Vi samarbetar med Maträtt, de skänker till exempel mat till vårt tisdagscafé. På onsdagar ordnar vi samhällsstöd tillsammans med Räddningsmissiönen, där studenter från både Maträtt och Mötesplatsen hjälper till. Bostads-



Julia är verksamhetskordinator.

bolaget är också en jätte viktig part för Mötesplatsen och står bland annat för hyran och bidrar med min anställning. Ju mer vi kan samverka med andra desto bättre.”

Julia har ett stort driv och kommer med många idéer. Förhoppningarna för framtiden är många. ”Vi vill ha in mer engagemang och fler aktiviteter, mer kulturuttryck, till exempel hantverkscafé, musik, teater och dans. Målet är att skapa åldersöverskridande verksamhet för att skapa ökad gemenskap. På sikt

skulle det behövas fler anställda och en styrgrupp för innehållet på mötesplatsen. Boendeinflytande är viktigt, att de själva är medverkande i det som händer och driver frågorna. Kanske kan vi så småningom bli ett Folkets hus mitt i Rannebergen,” avslutar Julia.

VILL NI KOMMA I KONTAKT MED MÖTESPLATSEN?

E-post: julia.l@reningsborg.se

Tel: 0705-576641

Besöksadress: Fjällblomman 10



Reningsborg Konferens & Event i Frölunda

I vår härliga och ljusa lokal med högt i tak, stora valvfönster och en travers i taket kan vi erbjuda en unik atmosfär för exempelvis konferenser, möten, events eller konserter.

Kontakta oss för att boka din konferens. Gör din intresseanmälan i formuläret på vår hemsida: konferens.reningsborg.se eller skicka en förfrågan via e-post: konferens@reningsborg.se
Vi finns på Reningsverksgatan 1 i Västra Frölunda.

När du bokar en konferens eller ett event hos oss bidrar du samtidigt till en bättre värld.



BARN, UNGA
OCH FAMILJ

”Alla vill bli sedda, hörda och förstådda”

Belton har arbetat som trygghetsvärd på olika skolor ända sedan Reningsborgs samarbete med Länsförsäkringar startade 2016 och han stormtrivs med sitt uppdrag. ”Jag är glad varje dag när jag går ifrån skolan och tänker på alla jag träffat under dagen, även om jag också kan ligga vaken och tänka på det som inte fungerar,” säger han.

TEXT: ANNA HÅKANSDOTTER | FOTO: NIKLAS LINDBERG

Belton arbetar på Svartedalsskolan i Länsmansgården. Skolan har ca 550 elever i åk 4-9. Tjänsten är möjlig tack vare Länsförsäkringar Göteborg Bohuslän som sponsrar Reningsborg med lön till trygghetsvårdar på fyra skolor i Göteborgsområdet. "När jag kommer på morgonen går jag dit där det samlas många elever, antingen till skolans atriumgård eller till caféet som drivs av 9-orna, berättar Belton. Jag går en vända i korridorerna, hälsar på eleverna och finns tillhands om någon vill prata. Eleverna ser mig som en trygg vuxen, de tycker om mig och är trygga med mig. Jag är ingen lärare eller rektor, jag har en neutral roll."

Belton kommer ursprungligen från Uganda och har bott i Sverige sedan 1991. Han har arbetat för Reningsborg sedan 2016 då Reningsborg utlyste en trygghetsvårdstjänst på dåvarande Tynneredsskolan. Skolan skulle läggas ner inom två år, det var stökigt och bråkigt, alla hade gett upp på skolan. "Där kände jag att jag var på rätt plats. Jag fick snabbt bra kontakt med eleverna och kunde snacka de elever som bråkade till rätta. Jag är trygg i mig själv och märkte att jag kunde ge vidare det till eleverna." Efter att Tynneredsskolan lagts ner var Belton trygghetsvård på Frejaskolan en period innan han hamnade på Svartedalsskolan.

VILL GE CHANSEN VIDARE

Relationer är ett nyckelord för Belton. "Stökiga ungdomar vill ha uppmärksamhet, säger han. När jag har gett dem det och tagit mig tid att se dem på riktigt, då kan man prata om det som verkligen är problemet. De förstår tydliga gränser, de vill bara bli sedda. Jag

känner igen mig i dem, jag funkade inte heller i skolan."

"Jag växte upp mitt i ett inbördeskrig, fortsätter Belton, jag hade ingen framtidstro och var bråkig i skolan. När jag ser en ungdom ser jag mig själv, jag vet vad jag behövde höra då och kan förmedla det. Hade inte jag fått en andra chans skulle jag aldrig vara där jag är idag, den chansen vill jag ge vidare. Min största drivkraft är att jag gillar människor, att lyssna på dem, hjälpa dem i sina resonemang och vidare på rätt spår."

”Min största drivkraft är att jag gillar människor, att lyssna på dem, hjälpa dem i sina resonemang och vidare på rätt spår.”

"Tyvärr har vi kännbara neddragningar i skolan, säger Belton. Det blir färre personal, när det snarare är fler vuxna som behövs. De som är kvar får för tung arbetsbörda och orkar inte, det blir kaos direkt. Barn och unga behöver bli sedda, hörda och förstådda. Hade vi ökat personaltätheten och vuxennärvaron för att kunna tillgodose det skulle det räcka långt. Det är inte svårare än så," säger Belton.

"Jag träffar fortfarande på en del av de ungdomar jag hade kontakt med på Tynneredsskolan och Frejaskolan, det är så roligt att se hur de kommit vidare i livet. De är glada och tacksamma och vill dela många minnen. Det känns bra att få ha betytt något för dem, avslutar Belton."

VÅRA FÖRETAGSVÄNNER



Abigo Medical AB
AJS Reklam
Alexanderssons Fastigheter i Gbg AB
Ahlma Fisk
Arkipelagen Företagscenter AB
aXess Promotion
B.Engelhardt och Co AB
Bee-partner
Beijer Bygg AB
Bengt Dahlgren i Gbg AB
Bergman&Höök Byggnads AB
Bostadsbolaget
Bryngeld Fiskeri AB
Börjessons Utbildning och Underhållning AB
Flyttax
Fyrbåksexpressen
Familjebostäder
Gillis Edman Begravning & Familjejuridik
Gothia Towers
Gullers Grupp
Hammarvikens Företagsutveckling AB
Hammenhögs
Hope Advokater
Husvärden AB
Ica Supermarket Åkered
IWM Music Production
Jurio
Kaminsky arkitektur
Kjell och Agneta Bramwall
Lundins Fastighetsbyrå
Länsförsäkringar i Gbg och Bohuslän
Next Step Group AB
Nilssons Plantskola
PGA utveckling
Promas
Rydeko Rydbergs El och Konsult AB
Sjölings ljud
Stena Fastigheter
Stena Rederi
Swedbank-Frölunda
Sofia Jerlov-inredning
Thomas Hagby AB
TryckP AB
True Concept
Volkswagen Sisjön
Volvo Cars
Önnereds HK

Vill du bli företagsvän?

Kontakta
Ingela Enetjärn
Tel: 0709-79 42 12
E-post: ingela.enetjarn@reningsborg.se



”Det är som att jag levt flera olika liv”

Irina Fjeldstad, samordnare för Reningsborgs boenden för ukrainska flyktingar, har själv bott många år i Kiev. Som uppvuxen i olika delar av Sovjetunionen, diplomatutbildad med toppjobb inom olika branscher i Ukraina, Ryssland och Norge, därefter språklärare, reseledare och yogainstruktör i Sverige, har hon hunnit vara med om mer än de flesta. När kriget bröt ut i hennes forna hemland 2022 fick hennes liv ytterligare en ny riktning.

TEXT: ANNA HÅKANSDOTTER | FOTO: NIKLAS LINDBERG

Reningsborg driver fyra mindre boenden med 55 platser för ukrainska flyktingar. Vi är en del av ett idéburet offentligt partnerskap som tillsammans med Göteborgs stad och fyra andra organisationer ordnar boendeplatser och mervärdesinsatser för sammanlagt 850 flyktingar. Efter öppnandet av Reningsborgs boenden uppstod snart behovet av att ha en samordnare som både förstår språket, kan vara kontaktperson gentemot myndigheter och en guide in i det svenska samhället. Allt detta och mer därtill uppfyller Irina, som gick in i rollen som samordnare i augusti 2022.

”De som kommer hit vet inte hur det svenska samhället fungerar, säger Irina, hur bokar man en läkartid, hur skaffar man ett bank-id, hur kan man söka jobb?”



FRÅN MOLDAVIEN TILL SVERIGE

Irina växte mestadels upp i Moldavien, men familjen flyttade runt och bodde på många olika platser i dåvarande Sovjetunionen. ”När jag blev äldre flyttade jag till Kiev för att studera Internationella relationer, som enda kvinna i min årskurs, berättar Irina. Min dröm var att bli diplomat i Sverige. Jag blev klar med mina studier 1988 och hade då egen familj, men kort därefter kollapsade Sovjetunionen och allt blev kaos. Det fanns ingenting att köpa, ingenting fungerade och livet vändes upp och ner”.

Alla sovjetiska medborgare fick tre månader på sig att bestämma vilket land de ville bli medborgare i. Irinas föräldrar bodde i Moldavien, hennes syster i Ryssland och hon själv i Ukraina. Eftersom Irina var den som hade högst utbildning och inkomst samlade hon sina föräldrar och syster med familjen i Kiev. Hon fick ett toppjobb inom den internationella företagssektorn. Sovjets kollaps banade väg för utländska företag att etablera sig i Ukraina och Ryssland, och under några år veckopendlade Irina från Kiev till Moskva.

”Sedan blev jag konsult i ett norskt företag som ville etablera sig i Ukraina, fortsätter Irina. Tillsammans med norska och ukrainska företag blev jag delägare i en ny firma som jobbade med utveckling och produktion av apparater för icke destruktiv kontroll av plast och metaller. Efter några år beslöt sig min familj för att flytta till Sandefjord i Norge och fortsätta driva företaget därifrån”.

Lugna lilla Sandefjord blev en kontrast till storstadspulsen i Kiev och Irina trivdes inget vidare. När firman fick ett

erbjudande om ett stort affärskontrakt flyttade de till Sverige för att ha bättre möjligheter att expandera. ”Vi hann inte bo länge i Göteborg innan min man blev sjuk i cancer. Han dog strax därefter. Företaget lades ner, min tonårsdotter ville bo kvar i Norge, min ekonomi blev körd i botten och jag fick återigen börja om”, säger Irina. Hon blev norsk medborgare men bodde kvar i Sverige och fick jobb på SKF:s järnvägsavdelning. Under 13 års tid delade hon sin tid mellan Sverige, Italien, Nederländerna och Ryssland som en del av teamet, ansvarig för kommunikation, försäljning och etablering av produktion i Ryssland.

”De som kommer hit vet inte hur det svenska samhället fungerar, säger Irina, hur bokar man en läkartid, hur skaffar man ett bank-id, hur kan man söka jobb?”

”2015 kom mitt hårda arbetstempo och allt jag varit med om i kapp mig, säger Irina. Jag gick in i väggen och var sjukskriven under två år. Under den tiden upptäckte jag att jag mådde väldigt bra av yoga och utbildade mig så småningom till yogalärare. Efter det jobbade jag som yogalärare samtidigt som jag utbildade mig till lärare i engelska som andraspråk. Jag var precis på väg ut på ett nytt äventyr, som lärare på en skola i Honduras, när pandemin bröt ut och det blev reseförbud. Då fick jag i stället undervisa på distans, men tidsskillnaden gjorde det svårt att få livet att fungera och jag fick ge upp mitt äventyr. När pandemin väl släppte bröt i stället kriget i Ukraina ut. Min mamma bodde fortfarande kvar i Kiev

och jag lyckades få henne till Moldavien, därifrån kunde jag hämta henne till Sverige. Kriget ändrade allt och jag är glad att jag hamnade på Reningsborg och får bidra med mina erfarenheter till de flyktingar som kommer hit”.

SAMORDNARE PÅ RENINGSBORG

Som samordnare är Irinas främsta uppgift att finnas till för de boende. ”De som kommer hit vet inte hur det svenska samhället fungerar, säger Irina, hur bokar man en läkartid, hur skaffar man ett bank-id, hur kan man söka jobb? Där får jag vara en länk gentemot myndigheter och sjukvård. Sen uppstår det givetvis en del konflikter som behöver hanteras. Det finns mycket som är nytt när man kommer till ett nytt land! Samtidigt är stressen och sorgen såklart stor över det som sker och hur man ska hantera alla nyheter man får hemifrån. Jag får ofta vara ett lyssnande öra. Det kan vara svårt ibland, det rör upp mycket känslor i mig, men det är viktigt att vara professionell och inte låta mina egna känslor styra, jag kan också få hjälp att bolla tuffa saker och frågor jag inte själv har svaret på”.

Irina är en människokännare med ett starkt engagemang i allt hon gör. Hennes utbildning till språklärare är en stor tillgång i de boendes språkträning för att lära sig svenska och engelska. Ett flertal av de boende gör praktik på secondhandbutiken i Frölunda för att få ett sammanhang, en gemenskap och möjlighet att öva på det svenska språket. I butikens café möter Irina alla boende en gång i veckan där de gemensamt pratar om aktuella frågor och problem som uppstått. Det blir en viktig samlingspunkt i en välkomnande miljö. ”Både dom och jag trivs på Reningsborg, här blir alla sedda och lyssnade på, det gör något med atmosfären och de människor som finns här”, avslutar Irina.



VOLONTÄR

”Detta är mitt hem och min familj”

Det finns människor som på ett särskilt sätt sprider värme och glädje omkring sig. Iryna från Ukraina är en sådan människa. Trots flykten från sitt hemland och en ovis framtid kommer Iryna till volontärsjobbet på secondhandbutiken i Frölunda med ett leende:

- Om jag tänker negativa tankar när jag åker hemifrån så blir jag glad när jag kommer hit.

TEXT: INGELA ENETJÄRN | FOTO: NIKLAS LINDBERG

Iryna kom till Sverige i juni 2022. Hon visste inte mycket mer om Sverige än att det är kallt och svenskarna har varit vikingar. Hon trivs bra på migrationsverkets boende i Askim. Aldrig hade hon tänkt sig att hon skulle bo här, men hon är tacksam att ödet förde henne hit.

- Jag är så tacksam för Sverige. Jag har ju bott här en tid nu och har alltid blivit väl bemött. Jag träffar bara trevliga människor.

Det var mycket som var nytt för Iryna i Sverige. Språket förstås men Sverige har också en annan kultur än Ukraina.

- Jag tycker det är krångligt med det svenska sjukvårdssystemet, berättar Iryna. Det är helt annorlunda i Ukraina. Men alla länder har sina lagar och seder och man får anpassa sig dit man kommer.

Iryna går på SFI (svenska för invandrare) och lär sig språket. Hon pratar lite bättre svenska för varje månad som går.

- Det är viktigt att kunna språket, säger Iryna. Det är svårt ibland, kanske för att jag är lite äldre och det inte fastnar

lika lätt men jag skriver och läser mycket och på Reningsborg får jag öva mig i språket varje dag. Jag försöker också lära mig engelska.

Det gör ont att minnas och att prata om kriget och flykten. Iryna flydde med sin dotter och sitt barnbarn till Sverige, men sonen är kvar i Ukraina. Dottern har fått jobb inom restaurangbranschen och barnbarnet går i skolan.

- Jag lever i nuet och försöker att inte tänka så mycket på framtiden, berättar Iryna. Min prioritet är att lära mig svenska. När jag behärskar språket kan jag börja planera framåt.



”Reningsborg betyder lugn och trygghet för oss, säger Iryna. Här känner vi oss behövda.

– Det som är viktigt för mig är att må bra inombords, och det gör jag.

På en secondhand finns det väldigt många uppgifter. Saker strömmar in och skall tas om hand. Irynas huvudsakliga uppgift är att sortera och packa upp kläder, men hon hjälper till var det än behövs. I Ukraina jobbade hon som konditor så secondhandbranschen är helt ny för henne, men hon stortrivs i butiken. Iryna slås av hur lite hierarki det är på arbetsplatsen.

– Det finns inga ”chefer” här, säger Iryna. Alla är på samma nivå och alla gör allt och ingen tittar ner på dig. En arbetsplats måste ha en arbetsledare, men det känns inte så här i vardagen. Ingen är överlägsen någon annan.

– Jag tror inte medarbetarna ser hur bra de själva är, fortsätter Iryna. Alla här är unika och fantastiska.

Frölundabutiken har i dagsläget åtta volontärer från Ukraina. De är en stor tillgång för Reningsborg, dels för att de bidrar i arbetet på ett fantastiskt sätt, men framför allt för det de som personer tillför Reningsborg. Vi får möta varandra både de bra dagarna och de dagar då sorgen över krig och flykt gör sig påmind.

– Detta är mitt hem och min familj, säger Iryna och ler stort. Människorna här omfamnade mig från första början och jag känner sådan värme. Jag betyder något här och folk är glada att se mig.

– Jag behöver inte låtsas att jag är någon annan, jag kan vara mig själv. Atmosfären är läkande. Jag känner mig aldrig ensam här och jag känner ett stort stöd. Alla arbetskamrater är underbara. Jag älskar Reningsborg och människorna här. De har stora hjärtan.

”Det är roligt att vara med”

Monica och Allan har under många år varit volontärer på Reningsborg och är välkända ansikten på onsdagförsäljningen i Frölundabutiken.

TEXT: ANNA HÅKANSDOTTER | FOTO: NIKLAS LINDBERG

Allan är möbelförsäljare och Monica har tidigare stått i både caféet och kassan men är nu ute på lagret och packar upp kläder. ”Vi vill ha att göra, säger Allan, och göra det vi kan för andra. Det finns en stor glädje i att få göra saker för andra och man får mycket tillbaka.”

”Mötet med människor är väldigt roligt, säger Monica, kundkretsen är väldigt blandad. Nu känns det som att det är många unga som handlar på secondhand, det märks att det är populärt. Jag trivs med att packa upp kläder, vi har så roligt när vi plockar upp, vi pratar och skrattar. Det mesta

BLI VOLONTÄR

Vill du också dela med dig av din tid, kunskap och engagemang till oss på Reningsborg? Som volontär hos oss får du många spännande och givande möten med nya människor samtidigt som du gör en värdefull insats för att skapa gemenskap och sammanhang.

Välkommen att kontakta den verksamhetschef som är ansvarig för ditt intresseområde via vår hemsida reningsborg.se eller skicka en intresseanmälan till info@reningsborg.se



som kommer in är fina kläder, det är generellt väldigt bra saker som skänks hit. Jag köper själv kläder här och får mycket beröm för dem från andra som undrar ”var har du köpt den?” Det är roligt.”

”Här träffar man mycket folk, det blir många trevliga samtal på en kväll med alla möjliga människor och nationaliteter som vi aldrig skulle träffa annars, fortsätter Allan. Vi mår bra av det, det är bra att komma ur sin egen bubbla och få andra perspektiv. Det är gott att känna sig behövd och att ha någonting att gå till. Det blir mycket tid att fylla när man är pensionär, vi vill inte sitta hemma och göra ingenting.”

”Vi gillar att det är både lokalt och globalt engagemang på Reningsborg. Det är en läkande atmosfär här. Man ser hela människan och det märks även för oss volontärer, säger Monica. Alla jobbar på samma villkor, ingen är former än den andra. Vi som jobbar på onsdagar får fin gemenskap med personalen som arbetar här. Vi gillar att vara här och pratar alltid gott om Reningsborg, så vi har fått med oss flera andra vänner som volontärer. Vi har en väldigt fin gemenskap i vår volontärgrupp, det är kul att träffas och göra saker ihop, avslutar Monica.”



Beginning of Life ger barn och unga hopp i Moldavien

Reningsborgs samarbetspartner driver en mängd olika projekt för att förhindra utanförskap och exploatering i Moldavien. Genom en holistisk syn på människan vill Beginning of Life ge människor möjlighet att hitta sin röst, hjälpa människor ur trauma och förbättra utsatta människors livsvillkor.

TEXT: ANNA HÅKANSDOTTER | FOTO: BEGINNING OF LIFE

Genom tre steg följer de barn och unga från det att de är små tills de är unga vuxna:

URBAN KIDS

Urban Kids är en öppen förskola med föräldrautbildning som vänder sig till barn mellan 2–6 år och är en hälsosam och trygg lärmiljö för både barn och deras föräldrar. Målet är att bryta fattigdomscyklar, exploatering och sårbarhet

för utsatta familjer. Genom lärarledda lektioner med fokus på den holistiska utvecklingen av barns personlighet ges föräldrarna möjlighet att förändra sitt föräldraskap och förbättra relationer mellan sig och sitt barn. De får även materiellt och psykologiskt stöd. Barnen delas in i olika ålders- och språkgrupper och verksamheten är öppen för runt 100 familjer per läsår. Programmet hjälper föräldrarna till en större förståelse av



både sig själva och sin föräldraroll, men ger dem också redskap för att kunna hjälpa sina barn och får en god anknytning och bättre relation till barnet. De barn som gått färdigt programmet får också en inbjudan till nästa steg.

URBAN TEENS

Urban Teens vänder sig till barn och unga i åldrarna 7–15 år och erbjuder en trygg miljö för tonåringar att umgås, lära sig nya saker och få en gemenskap. Genom diskussioner, interaktiv träning, tematiska spel och andra aktiviteter vill Beginning of Life ge barn och unga möjlighet att utveckla sina förmågor och uppmuntra till utbildning. Över 120 tonåringar deltar i fritidsverksamheten och olika socialt inriktade evenemang på veckobasis per läsår.

Varje vecka håller Beginning of Lifes personal lektioner i livskunskap för 500 elever på två skolor i Chisinau. Dessa föreläsningar täcker ett brett spektrum av ämnen som relationer, droger, mobbning, kritiskt tänkande, internetsäkerhet med mera. De ger även utbildningar till lärare och skolledning.

URBAN YOUTH

Urban Youth hjälper unga människor att utveckla och stärka sina relationer och lära sig nya färdigheter. Här får de ta itu med sina livsfrågor, utforska sin självkännet och få förståelse för andra genom olika kurser och aktiviteter. Genom att skapa en trygg atmosfär där alla får bli hörda och förstärkta vill Beginning of Life hjälpa unga att använda sina förmågor för att hjälpa andra och ha en positiv inverkan på samhället.



Stödet från lärarna fick oss att utvecklas som individer



Enisa är 18 år och uppvuxen i en romsk familj och kommunitet i en förort till Belgrad. Hon fick tidigt möjlighet att delta i Bread of Lifes förskola och läxhjälpssarbete och växte mer eller mindre upp i "Huset" dit romska barn dagligen kommer för att bland annat få hjälp med sina läxor.

TEXT: INGELA ENETJÄRN | FOTO: BREAD OF LIFE

ENISA BERÄTTAR:

"Jag började att gå till Bread of Lifes skola "Huset" redan från första klass. Grundskolan var inte lätt för mig, men med hjälp av lärarna Zeljka, Damir och Dragan, klarade jag det. Mina vänner och lärarna var mitt stora stöd genom hela den perioden. Man kan säga att jag växte upp med dom och jag kände mig hela tiden trygg där.

Lärarna hjälpte alla oss barn att plugga. De uppmuntrade oss när vi tyckte det var för svårt och de tog oss med på resor och utflykter.

När grundskolan var på väg mot sitt slut växte mitt dåliga självförtroende och jag blev osäker och tänkte: "vad skall jag göra nu och vill jag gå vidare till gymnasiet?" Återigen fick jag stöd av lärarna, de fanns där för mig i min osäkerhet. De presenterade alla skolor och valmöjligheter för både mig och mina klasskamrater och hjälpte oss att fylla i dokumenten.

Läraren Damir förklarade hur viktigt det var att söka till gymnasiet, att vi kunde välja vad vi ville och att även om det kändes svårt till en början skulle det bli lättare sedan. Och han hade rätt. Jag blev antagen till samma skola som min kompis från grundskolan.

Jag valde turistprogrammet och pluggade samtidigt till kock. Jag tyckte det var väldigt roligt. Visst var jag nervös



och orolig att inte klara det, men mest var jag nyfiken och glad. Skolan låg en bra bit ifrån mitt samhälle inne i centrala Belgrad. Allt omkring mig var nytt. En ny värld, nya elever och nya lärare.

Jag blev väldigt glad, och förvånad, över att jag blev så väl behandlad som rom. Jag blev väl bemött av alla på skolan.

Nu längtar jag efter att få sätta i

”Åren på gymnasiet har gått så fort och varit som en dröm. Jag har klarat det tack vare allt stöd från mina föräldrar och lärarna på skolan



gång och jobba, men jag har sökt till en vidareutbildning inom matlagning för jag tycker det är så roligt. Kanske blir det ett fjärde år på gymnasiet. När jag är klar med min utbildning kommer jag i sådana fall ha två professioner; en inom turism och en inom restaurang.

Åren på gymnasiet har gått så fort och varit som en dröm. Jag har klarat det tack vare allt stöd från mina föräldrar och lärarna på skolan. Jag är särskilt tacksam för stödet från lärarna på Bread of Life som alltid trodde på oss romska barn och lät oss utvecklas som individer. Jag var på Bread of Lifes läger i somras och det var en av de vackraste upplevelser jag haft. Jag hoppas att många fler barn får fortsätta att gå till "Huset" och att jag i framtiden kan vara en hjälplärare där".



Ett uppdrag för hopp och förändring

I hjärtat av Rumänien arbetar Reningsborgs partner Networks för att bryta fattigdomscykeln och skapa framtidstro för många människor i byn Siria och stadsdelen Checheii. Organisationen, som arbetat i dessa områden i mer än tjugo år, har etablerat sig som en kraftfull katalysator för förändring.

TEXT: INGELA ENETJÄRN | FOTO: NETWORKS

En familj som varje dag kämpar för sin försörjning kan ha svårt att tro på framtiden. Deras tillvaro definieras av vad som inte är möjligt, snarare än vad som

är möjligt. Att uppmuntra dessa familjer att tro på förändring och samtidigt finnas vid deras sida under hela processen är en av Networks viktigaste uppgifter.

Utan en tro på framtiden dör visionen om ett förändrat liv.

Networks fokuserar därför på att stärka individer och familjer, främst ur den romska kommuniten, genom att tillhandahålla nödvändiga resurser och kunskaper. De hjälper ett 60-tal familjer med trädgårdsodling, borrar brunnar för bevattning, lånar ut verktyg och maskiner, erbjuder för- och eftervård till gravida kvinnor (134 unga kvinnor under 2023). De delar ut mjöl, ved och medicin m.m. för de fysiska behoven, samtidigt som man ger familjerna hopp om en trygg framtid. 204 familjer nåddes direkt av



Några av barnen på Networks förskola i Checheii.

Networks insatser och stöd under 2023. Långt fler människor indirekt.

Networks möter inte bara akuta behov, utan skapar också möjlighet till självförsörjning de för de samhällen de tjänar. Utbildning är avgörande om fattigdoms- och utanförskapscykeln skall kunna brytas. Networks har undervisat 170 elever genom förskolor och läxhjälpundervisning under 2023. De erbjuder även fritidsklubbar för yngre barn och ger särskilt stöd till äldre elever vilket skapar möjligheter till fortsatt utbildning (23 studenter i vidareutbildning inför 2024).

En annan viktig faktor är arbete. Många människor som lever i fattigdom är duktiga entreprenörer. De har varit tvungna att tänka nytt för att överleva. Networks har ett sextiotal anställda i organisationen inom skolverksamheten, vingårdsodlingarna och i det egna läder- och textilföretaget DECE (www.dececlothing.com).

” Networks möter både akuta behov och skapar möjlighet till självförsörjning

Romerna har en tradition och en kultur där utbildning inte alltid prioriteras. Barnen ska hjälpa till att försörja familjen och flickorna uppmuntras att



Kreativt skapande i en av Networks fritidsklubbar.

gifta sig tidigt och föda många barn. Decefabriken ligger alldeles i anslutning till skolan. Det gör att barnen dagligen ser sina föräldrar arbeta och därmed förändras sakta med säkert synen på utbildning och arbete.

Genom att kombinera utbildning, sysselsättning och eget inflytande förändrar Networks livet för hundratals familjer och visar en väg ut ur fattigdom och utanförskap som skapar en varaktig förändring.

Läs gärna mer på networks.org.ro



Läder- och textilföretaget DECE ger arbetstillfällen.



Emseni jordbruksprojekt:

En hållbar framtid för skolan i Eswatini

Emseniskolan ligger långt ut i "ingenstans" och från byarna runtomkring skolan kommer eleverna gåendes varje dag till skolan, en ibland så lång som två timmars promenadväg. Det första de får är en frukost sponsrad av Reningsborg.

TEXT: INGELA ENETJÄRN | FOTO: EMUSENI AGRICULTURAL PROJECT

Frukosten består vanligtvis av välling eller gröt med pulverbjörk till. Lunchen har äntligen återupptagits efter att kungen av oklar anledning dragit in den under ett års tid. Behovet av mer mat och mer näring är skriande för eleverna. Ungefär 40% av swazierna lever i extrem fattigdom och många av skolelevernas familjer lever under mycket svåra förhållanden. För flera av barnen var maten i skolan den enda de hade att tillgå under hela dygnet. I genomsnitt var tredje barn i Eswatini bär på HIV och utan mat i magen kan inte barnen tillgodogöra sig medicinen.



Skolan odlar egna grönsaker.

NÄRINGSRIK FRUKOST OCH LUNCH

Tillsammans med organisationen Sower Enterprise startade Reningsborg jordbruksprojektet "Emseni Agriculture Project" under våren 2023. De första grödorna sattes i jorden under maj månad och hade en enorm växtkraft. Redan ett par månader senare serverades första skollunchen med grönsaker. Varje dag får de drygt nittio eleverna



Varje dag får numera de drygt åttio eleverna både näringsrik frukost och lunch.



ESWATINI

- Eswatini hette tidigare Swaziland
- Landet räknas som världens femte fattigaste land
- Styre: total diktatur – inga politiska partier är tillåtna
- Det råder ingen åsiktsfrihet och inga fria medier
- Högsta antalet HIV-positiva i världen (27% av befolkningen)
- Ca 40% lever i extrem fattigdom

numera både näringsrik frukost och lunch. Ett överskott av grönsaker har redan kunnat erbjudas till barnens föräldrar och bybor runtom skolan.

UTBILDNING I ODLING

Mosa Tsabedze och Fabio Guimares är ansvarig för projektet och vistas regelbundet på skolan. Både skolpersonal och bybor har fått utbildning



i odling och jordbruksmetoder i teori och praktik. Planen för kommande år är att så fler sorters grönsaker och kunna få så stora skördar att skolan ska kunna fungera som en slags handelsträdgård för byborna runtomkring. Det planeras även för start av en kycklinguppfödning.

Vi känner stor tillfredsställelse och glädje över att projektet blivit så lyckat och genomförs med sådan professionalitet och stort engagemang. Projektet har lagt grunden för en hållbar framtid inte bara för skolan och barnen utan även för det omgivande samhället.

” Projektet har lagt grunden för en hållbar framtid inte bara för skolan och barnen utan även för det omgivande samhället.



Mosa leder och utvecklar arbetet på skolan.



UTLANDSARBETE POLEN



Secondhand-butiker ger jobb­möjligheter i Polen

Reningsborgs partner Nasz Dom skapar gemenskap, sammanhang och jobb­möjligheter för hundratals människor som hamnat utanför det polska samhället.

TEXT: ANNA HÅKANSDOTTER | FOTO: FUNDACJA NASZ DOM



Nasz Dom arbetar med barn och vuxna med autism och andra funktionsvariationer, långtidsarbetslösa, fosterfamiljer och deras barn, hemlösa samt människor i missbruk och kriminalitet. Här får människor en plats och möjlighet att bidra på sina egna villkor.

Reningsborgs stödjer främst Nasz Doms tre secondhandbutiker. Genom butiken tillhandahålls arbetsträning och jobb­möjligheter för människor i utanförskap. Några har fått fast

anställning, andra får hjälp och stöd att komma vidare i arbetslivet. Ett stort antal volontärer hjälper till med försäljning och socialt engagemang.

Inkomsterna från butiken är en viktig basinkomst för Nasz Doms hjälparbete och alla varor i butiken kommer från Reningsborg. Secondhandbutikerna är populära och varannan vecka transporterar lastbilar från Reningsborg varor till butikerna. Varje transport innehåller en fullskalig butik i komprimerad form.



Hjälp oss hjälpa!

Var med och skapa framtidstro med oss!
Stötta något av våra projekt med en engångssumma eller genom att bli månadsgivare.

GÅVOPAKET

Fattigdoms- & människohandelsprevention

i Moldavien

Frukostpaket för skolelever i eSwatini

Hjälp barnen i förortsgettet utanför Arad

i Rumänien

Förskola för romska barn i Serbien

BLI MÅNADSGIVARE

Stöd något av våra projekt med en fast summa varje månad. Läs mer på www.reningsborg.se.

GE EN ENGÅNGSSUMMA

Ge en gåva via vårt 90-konto, swish eller bankkonto. Märk insättningen med önskat projekt.

Swish: 123 900 69 33

90-konto: pg 90 06 93-3

Bankgiro: bg 900-6933

90 SVENSK
KONTO INSAMLINGS
KONTROLL



Se filmen
om vår
verksamhet



FACEBOOK
[@reningsborg](https://www.facebook.com/reningsborg)



INSTAGRAM
[@reningsborg](https://www.instagram.com/reningsborg)



HEMSIDA
www.reningsborg.se

ren:ingsborg

barn och unga ● second hand ● utlandshjälp

www.reningsborg.se